

**M**AR  
**CANT**  
**BOEK**  
**2021**

**2e klassen**



**future m€.**  
**WWW.SCHOOLDERPOEZIE.NL**



# INHOUD

## 04 Inleiding

## 06 **2.1** Talha, Lina, Roosita, Adam, Dina, Jewel, Sudenaz, Allaadien, Zaid, Selen, Yassine, Mustafa, Achraf, Hidayah, Hafsa, Maria, Angelina, Mustafahan, Umut, Sefa

## 44 **2.2** Emirhan, Sara, Elmedna, Azimnur, Okan, Zahra, Aleyna, Cansu, Aya, Fatma, Emirkan, Nilay, Walid, Nisa, Fatima

## 70 **2.3** Godwin, Haitam, Nicolas, Rebekah, Bediha, Aya, Azra, Rida, Selen, Ilham, Salahden, Tanicha, Rayan, Fuad, Sude, Abdullah, Chloe, Yusa, Mostafa, Elizabeth, Mahmut

## 123 **2.4** Aleeza, Sanae, Louis, Yassir, Eren, Ghizlane, Sara, Ismail, Reda, Beyza, Bilal, Aya, Safouan, Sara, Yusuf, Oumaima, Ibtissam, Abrar, Ferhat, Esmah, Zakaria

# INLEIDING

In deze bundel staat een selectie gedichten en verhalen geschreven door leerlingen uit de tweede klassen van het Marcanti College tijdens de lessen Future Me Schrijven.

In de periode januari – februari 2021 werd er gewerkt met schrijfoopdrachten die online zijn gegeven en toegelicht. De opdrachten werden gedeeltelijk tijdens de lessen uitgevoerd en als huiswerk afgemaakt en via google classroom gedeeld.

Het was niet altijd even makkelijk om zonder directe persoonlijke begeleiding de opdrachten uit te voeren en ook het mailen en delen verliep soms met veel problemen.

Tijdens de online lessen, met de camera aan en de microfoon af en toe uit, werd er nagedacht en gesproken over belangrijke en persoonlijke onderwerpen.

De eerste les bestond uit een **'Interview met jouzelf'** waarin gevraagd werd naar doelen, dromen, wensen, eigenschappen om succesvol te zijn, hindernissen en moeilijkheden en gedachten en vragen over de toekomst.

De tweede les ging over het thema **'Strijd'**, de strijd tussen binnenkant en buitenkant, tussen sport en lichaam, tussen droom en werkelijkheid en daarbij stond het begrip **'danbé'** (waardigheid) van de Frans-Malinese schrijfster en kickbokster Aya Cissoko centraal.

De derde les ging over het omgaan met het verleden aan de hand van de gedachte: **"De geschiedenis kun je niet veranderen maar de toekomst wel."** Deze zin moest worden verwerkt in een al dan niet waargebeurd of verzonnen verhaal.

De vierde les werd besteed aan het thema **'grenzen'** en daarbij ging het ook om de verhouding met de maatschappij en de buitenwereld. Grenzen tussen landen en culturen, tussen gezond en ongezond leven, maar ook tussen rijk en arm, liefde en haat.

De vijfde les ging over **poëzie en ritme** en het schrijven van een kort, niet rijmend gedicht waarin gedachten, gevoelens en ervaringen in deze corona-tijd konden worden beschreven. **Wachten tot...**

Het schrijven viel niet altijd mee, het gebruik van de antwoorden uit de voorbereiding in de ingeleverde tekst vond niet altijd plaats terwijl daar prachtige ideeën in te lezen waren. Niet iedereen heeft de vijf opdrachten volledig uitgevoerd en zo ingeleverd dat er voor deze bundel uit gekozen kon worden, maar het is geweldig om te lezen wat er allemaal gedacht en geschreven is en de jonge schrijvers verdienen een groot compliment voor het delen van hun werk!

**Ilonka Verdurmen**

[www.schoolderpoezie.nl](http://www.schoolderpoezie.nl)

2.1

Ik wacht tot het oud en nieuw is

Ik wacht tot het zomer is

Ik wacht tot ik een motor mag rijden

### **MIJN DROOM**

Ik wens dat het vuurwerkverbod weggaat

want dan hoor je weer een knal

En dan kan ik naar een pleintje

Hopen dat het vuurwerk niet mislukt

Ik wacht tot ik een motor mag rijden,

door de wind, met veel snelheid

Of in de warme wind,

als het zomer is

## **DE GESCHIEDENIS KUN JE NIET VERANDEREN, MAAR DE TOEKOMST WEL**

Er was een jongen genaamd Talha, hij is dertien jaar oud. Hij woont in Nederland met zijn ouders en een maand oude zusje. Hij is een gamer en is vaak moe, maar hij maakt wel al zijn huiswerk en doet goed mee op school hij was vroeger verslaafd aan gamen maar nu kan hij stoppen wanneer hij het wil. Hij is vaak buiten met vrienden want hij houdt van avonturen. Hij wil later een chirurg worden en is bang van het donker maar dat heeft niks met deze gebeurtenis te maken. Hij ging naar huis nadat hij school had en was bij een stoplicht, hij keek naar achter en zag een scooter heel snel gaan op het fietspad en een vrouw oversteken. Ze werd aangereden. Hij zag het voor zijn ogen gebeuren. Hij kan gelukkig tegen zulke dingen. De man die haar had aangereden voelde zich schuldig. Dat snap ik wel, de vrouw vloog twee of drie meter verder maar heeft het wel overleefd. Er waren veel mensen aan het kijken en Talha ook, want hij was 11 en kon niks eraan doen. Dat was het voor dit verhaal.

### **GRENZEN**

Mark ging uit zijn huis met kleren die beetje te klein waren voor hem. Het was toen nog 12 uur 's ochtends. Hij ging lopen naar zijn vriend's huis. Hij moest ongeveer 10 minuten lopen om bij dat huis te komen. Na 10 minuten lopen was hij bij zijn vriend's huis (Nate). Daarna moesten ze nog naar zijn andere vriend gaan om hem op te halen (Ismael). Ze gingen samen lopen naar een winkel om te gaan ontbijten. Toen ze naar binnen gingen, gingen ze iets bestellen. Ze gingen zitten en praten. Na vijf minuten werd hun eten gebracht. Daarna zagen ze een groep van jongens naar binnen lopen, om precies te zijn, het waren er vijf. Ze waren druk en veroorzaakten veel onrust in het restaurant, maar Mark en zijn vrienden gingen hun negeren. Na een tijdje hadden ze hun eten op en gingen ze winkelen. In de winkel zagen ze weer die groep jongens, maar nu waren ze niet zo druk. "Gelukkig zijn ze nu rustig" zei Nate. En ze begonnen te lachen, want één van hen was gevallen. En ze hoorden dat en kwamen naar hun toe lopen. Ze zeiden: "Wat is er zo grappig?" En Ismael zei: "Dat hij gevallen was." Daarna zei Hans: "Tenminste heb



ik style en jij niet." Toen werd Ismael boos maar werd tegengehouden door Mark en Nate want Ismael zou hem echt geslagen hebben maar ze wilden geen problemen. Ismael is degene die voor niemand bang is en alles durft te zeggen. Iedereen keek hun aan en Hans en zijn vrienden gingen weg want het is hun favoriete winkel en ze willen daar niet verbannen worden.

Mark en zijn vrienden gingen na het shoppen naar buiten. Ondertussen was het al donker en ze zagen de jongens en ze hadden maskers aan en liepen boos naar hun toe. Hans probeerde om op Mark zijn hoofd te slaan maar Mark had hem net ontweken daarna sloeg Mark op Hans zijn gezicht en zijn neus begon te bloeden. Ismael was ook met twee mensen aan het vechten, maar Nate was nergens te zien. Totdat Mark Nate op de grond zag, hij was knock out geslagen. Hij sprong op de jongen die Nate had geslagen en bleef slaan totdat hij knock out was. Ismael was ook onder druk dus Mark hielp hem en ze hoorden een sirene in de verte. Ze pakte Nate op en gingen weg voordat de politie er was. Hans en zijn vriend konden nog alles onthouden, twee van Hans zijn vrienden hadden een hersenschudding en konden wazig onthouden wat er gebeurd was. De volgende dag ging Mark weer met Nate en Ismael naar buiten. Ze zagen weer de jongens en dit keer hadden Mark en zijn vrienden hele mooie kleren, maar Hans en zijn vrienden hadden nu slechte kleren aan, want het was straf van hun ouders want daardoor was er ruzie gekomen.

### **MONOLOG (STRIJD)**

Ik liep op straat en voor mijn winkel was ik aan het stappen. Ik ging racen met voorbij fietsende fietsen. Het was allemaal leuk tot die jongen kwam. Hij kwam naar me toe en zei: "Ik mag je slaan". Eerst dacht ik wie is dit jongen? Ken ik hem? Hoe lang is hij en zou ik hem kunnen verslaan als we gingen vechten? Hij liep naar me toe en toen zat ik te denken dat hij niet kon winnen, want hij was korter, wel meer breed maar korter. Ik zei tegen hem: "Kom nog één stap verder dan kan je morgen niet meer zien." Hij stapte naar achter met verlies en ging weg. Sinds die dag had ik hem niet gezien.

ik wacht tot: ik weer mag zwemmen in de zomer

ik wacht tot: ik weer mag surfen

ik wacht tot: ik weer naar Frankrijk ga

ik wacht tot: ik mijn vader ooit een keer ga zien

## **STRIJD**

Mijn verhaal speelt zich af in Huizen. We zijn die dag bezig met online les. Op dat moment was de docent bezig met uitleg. Kort daarna vroeg mijn oma of ik iets te eten wou. De docent zei tegen ons dat de online les niet makkelijk zou worden op afstand. Hij zei dat we ons best moesten doen.

Ik zelf ben niet echt bekend met online lesprogramma's en dergelijke. Sommige opdrachten die zijn opgegeven als huiswerk kan ik niet uitvoeren vanwege afstand of dat iemand niet echt goed Nederlands kan spreken. Ik voelde me niet lekker in mijn vel omdat ik dacht dat ik hoe dan ook ga blijven zitten. Ik was verdrietig en reageerde dat af op mijn moeder die me probeert te helpen. Daardoor heb ik wel mezelf geprobeerd om te zetten. Ik maakte al mijn huiswerk af en ik bied ook mijn excuses aan aan mijn moeder. Ik zou graag meer mijn best er voor doen.

## **GRENS TUSSEN GEZOND EN ONGEZOND**

Het is vrijdag 22 maart 2021. Het is een heerlijke zonnige dag, iedereen is lekker aan het wandelen buiten. Ik liep samen met mijn moeder en mijn broertje en zusjes buiten in het park. We waren op zoek naar eikels. Even later vertelde ik mijn moeder dat ik iets eerder naar huis wilde gaan want ik voelde me niet zo lekker.

Mijn moeder vond het oké dus ik nam afscheid van hen en vertrok richting huis. Even later kwam ik een groep mensen tegen die voor een nieuwe eettent stonden. Naast de eettent stond een soort biologische

supermarkt, bomvol groenten. Ik besloot even wat groentes te gaan kopen voor mijn moeder voor de soep die we zouden maken. Kort daarna kwam ik mijn vrienden tegen. Ze vertelden me dat ze hadden gegeten bij de nieuwe eettent. Ik vertelde hun eerlijk dat ik daar nog niet gegeten had, omdat het ongezond was. Ik gaf ze wat groente mee en zei "hier hebben jullie wat groenten, want te veel ongezond is niet goed voor je". Ze namen de groenten gelukkig aan. Even later besloot ik mijn moeder te bellen, om te vragen of mijn vrienden vanavond bij ons mochten aanschuiven tijdens het avondeten. Mijn moeder vond het goed dus mijn vrienden kwamen rond 4 uur bij ons thuis. We hielpen mijn moeder in de keuken. Ze vond het een goed idee.

Toen het eten klaar was, rond half 6, gingen we aan tafel en begonnen we te eten. Mijn moeder vroeg aan ons wat we hebben geleerd vandaag waarop mijn vrienden antwoorden met "wij hebben geleerd dat ongezond eten niet gezond is voor je lichaam" en toen zei ik dat ik me daar helemaal bij aansluit. Maar ik zei ook wel eerlijk dat een keer ongezond eten ook wel een keer mag. Toen we klaar waren met eten besloten we om samen de afwas te doen en we keken een leuke film met z'n allen. Daarna zaten we te denken om geld in te zamelen voor mensen met diabetes en zo hebben we onze trots gedeeld. Einde.

## VRIJHEID OP ZIJN LEUKST

wie is het belangrijkste in je leven?

wie troost je in het leven

het is een vroege middag

de zon staat op

de kinderen spelen dichtbij en verder op

ik en jij zijn voor altijd

als ik jou los zal laten

zou ik enorm veel spijt krijgen

## **ZAL IK GAAN WACHTEN**

ik wacht totdat corona voorbij is

ik wacht totdat alle winkels open zijn

ik wacht totdat er weer vrijheid is

ik wacht totdat mensen zich niet zorgen hoeven te maken

ik wacht totdat alle kleuren weer bloeien door de natuur

maar wil ik wel wachten totdat het voorbij is

maar zal het wel zo gaan

er is geen plaats waar corona is ik wacht wel af

## **INTERVIEW MET MEZELF**

Vroeger wou ik een ballerina zijn maar nu wil ik het liefst iets met zingen of acteren doen maar voor een beroep weet ik het nog niet.

Ik was bang voor het donker.

Ik was bang voor clowns want ze zien er gewoon eng uit en hoe ze zich gedragen.

Ik was bang voor hoogte omdat ik dacht dat ik ga vallen.

# **ROOSITA**

Ik had een droom waarin ik met mijn broer ging wandelen en toen we naar mijn oude basisschool gingen was er wat raars aan de hand. Hij was blijkbaar een slechte dubbelganger en toen had ik hem gedood want ik was een vampier en toen had ik mijn broer gevonden in een kelder en toen leefde we nog lang en gelukkig.

**Een belangrijke zin die in mijn hoofd zit:** mijn moeder en mijn bff zeiden altijd wat er ook is, je bent perfect hoe je bent en als je me nodig hebt roep me en ik zal er altijd voor je zijn.

**Vragen over mijn toekomst:** Hoe ga ik er uit zien? Zijn mijn dromen uitgekomen. Ben ik nog vriendinnen met mijn beste vriendin? Wie heb ik allemaal verloren. Is corona weg?

**Wat kun je doen om succesvol te zijn?**

- 1 In jezelf geloven.
- 2 Vertrouwen/eerlijk zijn.
- 3 Nooit opgeven ook al lukt het nu niet want later vast wel.

**Wat kan zorgen dat je minder succes hebt?**

- 1 Je hebt iemand verloren.
- 2 Corona.
- 3 Je wordt tegengehouden.

**Een dag uit mijn leven in 2031:** Ik hoop dat ik school heb afgerond en een goede relatie heb en dat ik iets met m'n hobby's doe: zingen en acteren en daar bij werk maar ik heb nog geen idee wat en vooral hoop ik dat we allemaal gelukkig zijn en gezond.

## **INTERVIEW MET MEZELF**

Ik wou vroeger E sporter worden.

Ik was bang voor muizen en paarden. Muizen bijten en ze zijn snel. Paarden kunnen je zomaar bijten en trappen.

Ik droomde erover een eigen gaming organisatie te hebben.

**Een zin die in mijn hoofd zit:** vertrouw niemand.

**Drie vragen over de toekomst:** word ik rijk, word ik beroemd, krijg ik een mooie vrouw.

**Mijn doel voor dit schooljaar:** overgaan.

**Welke eigenschappen heb je om succes te hebben?** Niks.

**Wat kan jou belemmeren in het hebben van succes:** haters.

**Een dag uit jouw leven in 2031:** misschien ben ik dood.

Er was ooit een meisje dat dagelijks ruzie had met haar moeder vanwege de nieuwe vriend van haar moeder. Het meisje koos ervoor om de zomervakantie door te brengen met haar neef.

Toen de zomervakantie aanbrak had het meisje haar spullen ingepakt en was klaar om de zomervakantie door te brengen met haar neef.

Ze pakte haar spullen en werd afgezet door haar moeder.

Het meisje zat vol enthousiasme, het was een half uur rijden toen ze daar aankwam stond haar neef al op haar te wachten. Ze rende naar hem toe en gaf hem een knuffel.

Ze pakte haar koffers uit de auto en ze liepen naar binnen, het huis rook naar sigaretten en bier, overal lagen kleren op de grond.

Ze liepen naar de kamer waar het meisje zou slapen. De kamer was rommelig en stonk naar bedorven eten. Hij zette haar spullen in de kamer en liep weg.

Ze keek om zich heen en zuchtte, ze deed het raam open en snoof heel wat frisse lucht in.

Ze liet zichzelf neervallen op het bed plotseling hoorde ze gepiep onder het bed. Ze stond op en keek onder het bed.

Plotseling sprong ze in de lucht en gilde **'een muis, er zit een muis onder het bed!!!!'**

Ze rende naar de woonkamer en sprong op de bank, ze keek om zich heen en zag niemand. Haar neef was weg. Ze belde de verdelgers om de rat te kunnen vangen.

Toen de meneer aan kwam werd er hard op de deur geklopt. Ze rende naar de deur en maakte hem open. 'Goedemiddag' zeiden ze tegen elkaar.

Toen de man de rat gevangen had, kwam haar neef thuis met tassen vol boodschappen en ze pakte het samen uit en ruimden het hele huis op.

De volgende ochtend werden ze wakker en ze schoof aan tafel terwijl haar neef een overheerlijk ontbijt had gemaakt. Ze propte zich vol en maakte er een leuke vakantie van.

Ik wacht tot ik weer naar Indonesië kan

Ik wacht totdat ik weer naar mijn oma kan

Ik wacht tot ik weer op vakantie kan

## **MIJN TOEKOMST EN DROOM**

Ik wil later een actrice worden, omdat ik het heel leuk vind.

In een zaal vol camera's om te filmen.

Licht dat op je schijnt, blauwe lucht die je ziet.

Wachten tot dat het klaar is om te gaan.

Zelf weten waar je naartoe wil.

Op vakantie of een uitje weg.

Met familie en vrienden.

En kijken of het goed gaat

Het gaat over een meisje Jewel. Ze is 13 en ze wordt bijna 14. Ze zit nu in het jaar 2021. Ze woont in Nederland, in Amsterdam. Ze woont met haar ouders, haar twee broertjes en haar hondje. Jewel is een heel lief, aardig meisje. Soms kan ze heel nieuwsgierig zijn, maar Jewel is heel betrouwbaar. Jewel droomt over veel dingen, zoals dat ze op vakantie is met haar familie of dat ze superkrachten heeft en nog meer. Jewel denkt veel aan vroeger, aan wat er allemaal is gebeurd zoals op de basisschool etc. Ze is heel blij met wie zij allemaal heeft ontmoet, zoals haar beste vrienden, buurjongens, neefje, nichtje en nog meer. Ze is heel blij dat zij er zijn. Toen Jewel vijf was zat ze op een skelter. Een skelter is een soort

# **JEWEL**



fiets met vier wielen. Dus Jewel zat op een skelter en ging even rusten. Dus ze zat rustig op haar skelter en toen ze naar beneden keek zag ze een grote spin en ging heel hard schreeuwen en haar ouders dachten dat er iets heel ergs was gebeurd, maar toen Jewel zei dat er een spin zat gingen haar ouders lachen en Jewel zat half te lachen en te huilen. Toen Jewel twee jaar was of zelfs wat jonger, hadden de dokters iets gevonden, dat Jewel een soort ziekte had genaamd Kawasaki. Bij de ziekte van Kawasaki ontstaan ontstekingen in de bloedvaten.

Dus veel kinderen zijn er dood aan gegaan, maar bij Jewel is het goed gegaan.

Soms moet Jewel naar het ziekenhuis voor controle, maar ze moet gelukkig maar één keer per jaar. Er gebeuren nu veel dingen in de wereld zoals mensen die strijden om niet te overlijden door corona of mensen demonstreren maar dan met geweld en veel andere dingen.

Jewel vindt het heel stom als mensen corona hebben, want die mensen kunnen er aan overlijden. Jewel en haar ouders en haar broertjes gaan normaal altijd op een dinsdag naar haar opa en oma om daar te eten, maar dat kan nu niet meer vanwege corona. Dus nu komen haar opa en oma soms langs om gedag te zeggen, maar dan met anderhalve meter en dan gaan we buiten staan en dan gaan we allemaal praten over dingen zoals school of hoe het is thuis of het goed gaat met haar hondje etc. Op een dag kwamen haar oma en opa weer langs en Jewel ging met haar oma praten en zeggen dat het goed gaat via online school en zeggen dat het goed gaat om alleen thuis te zijn met haar broertjes en haar hondje. Jewel zei dat het wel een beetje stom is dat ze online school heeft, omdat je wel heel lang alleen in je kamer zit in plaats van in een lokaal vol met je klasgenoten en toen zei haar oma: **'De geschiedenis kun je niet veranderen maar de toekomst wel.** Dus als de corona over is dan gaan we met z'n allen op vakantie.'



ik wacht tot ik kan schaatsen

ik wacht tot dat ik kan schaatsen

maar op een goede manier

ik wacht tot dat ik heel goed kan schaatsen.

ik wacht totdat het coronavirus weg gaat

ik wacht totdat het coronavirus zo snel mogelijk weg gaat

zullen we wachten totdat het coronavirus weg gaat

**SUDENAZ**

## JE KAN DE GRENZEN ALTIJD OVER GAAN

Hallo, ik ben Nisa. Ik ben 16 jaar. Ik woon in Ankara. Mijn ouders zijn overleden toen ik klein was. Ik woon in een weeshuis. Ik heb geen familie, maar ik heb wel vrienden die ook bij mij zijn. We kennen elkaar al heel lang, sinds we vijf jaar oud zijn, en dat zijn: Leyla, Meryem, Meral en Cemre.

We gaan naar een school, maar een school zonder te betalen, omdat wij geen geld hebben, maar we zijn wel blij dat we samen zijn. Dus we gaan elke dag naar school, maar op een dag kregen we heel groot probleem dus moesten we weg van school. Er was een assistent-directeur. Zij hielp ons en zij ging scholen zoeken en uiteindelijk vond ze een school, maar die was duur. Het was een speciale school, maar zij ging met de directeur praten en we werden aangenomen. Die kinderen hadden allemaal ouders en ze waren rijk dus zij gingen ons pesten. Er waren ook een paar jongens die ging pesten, eentje heette Emir en eentje heette Ali. Zij waren ook rijk.

Ze gingen dus door met pesten, maar een paar weken later hadden die jongens echt spijt, omdat een van hen, Emir dus, verliefd werd op Nisa, dus op mij. Ze hadden veel gedaan. Die jongens dus Emir en Ali kwamen vaak naar ons toe ze zeiden echt vaak sorry, maar wij hadden het niet geaccepteerd, want het is echt gevoelig dus ze gingen door de hele klas schreeuwen, ze gingen smeken naar ons en toen hadden we het geaccepteerd, want ze hadden echt spijt dus we waren vrienden. We gingen elke dag praten met hun, maar die meisjes werden jaloers, want die meisjes waren verliefd op Emir en Emir was op mij dus die meisjes gingen door met pesten en zij heetten Defne en die vriendinnen heetten Ela en Gamze.

Ze waren echt irritant, maar toen had Emir verkering aan mij gevraagd. Ik zei nee omdat hij rijk was en ik arm dus ik ging rennend weg van school.

Ik was bij het weeshuis en mijn vriendinnen kwamen pas later. Ze vroegen wat er aan de hand was dus ik vertelde alles. Ze zeiden dat ik moest nemen met hem en toen dacht ik heel diep na. De volgende dag ging ik naar hem toe en ik zei dat ik het wou. Hij was echt heel erg blij dus we hadden een relatie. Die Ali was op Cemre dus hij vroeg Cemre ook een relatie en ze zei ja. Een paar weken later zei Emir tegen mij dat ik kennis moest maken met zijn familie, maar ik schaamde me, want zij waren echt heel rijk dus ik wou niet, maar ik kon dat niet tegen hem zeggen. Oké, het was 19.00 uur. Hij kwam me ophalen met een auto dus we gingen. Het duurde maar 15 minuten.

We kwamen in het huis. Het huis was echt heel groot en luxe. Ik verbaasde me. We gingen uitstappen en aanbellen dus de hulp in de huishouding deed de deur open.

We gingen naar binnen, de ouders keken me echt verbaasd aan. Ze dachten sowieso dat ik rijk was, maar nee, dus we begonnen met eten. Zij gingen beginnen met vragen stellen. Ze vroegen eerst hoe heet je, ik zei Nisa.

Die vader vroeg wat voor werk mijn vader deed dus ik moest het vertellen. Ik zei dat ik geen ouders heb, dus ze waren op dat moment in shock. Ze keken me echt verbaasd aan. We waren klaar met eten.

Ik ging weg, zij wilden mij sowieso niet dus ik was verdrietig. De volgende dag kwam zijn moeder naar school. Ze riep mij, ze zei je moet het uitmaken met Emir. Ik was echt verdrietig geworden op dat moment, maar ik werd ook echt heel erg boos.

Ik zei wat als ik het niet uitmaak. Ze zei je wordt van school gestuurd dus ik moest ja zeggen. Ik ging huilend weg. Emir kwam rennend achter me aan.

Hij zei wat is er. Ik kon niks vertellen want die moeder zei dat ik niks moest vertellen dus ik zei dat ik het uitmaakte en ik ging huilend weg van daar.

Hij was echt verdrietig geworden, maar het moest maar. Hij dacht natuurlijk dat ik dat wou dus hij had een haat op mij en hij had gelijk. De volgende dag kwam ik echt schamend op school. Hij keek me met haat aan. Ik was gewoon echt stil. Mijn vriendinnen werden ook boos op mij want ze wisten er niks van dus ik moest het vertellen, want ik kon er echt niet tegen. Ik had alles verteld. Zij waren echt boos geworden op die vrouw. Ze wilden naar haar toe maar ik hield hun tegen. Die boosheid was weg van hun. Ze zeiden dat ik het moest vertellen. Ik zei eerst nee, nee kan niet, want anders wordt ik weggestuurd van school. Dus toen hadden we een plan. We zouden het stiekem zeggen. Dus de volgende dag, het was pauze, ik bleef in de klas. Emir ging ook weg toen ging Cemre achter hem aan. Ze ging hem roepen in klas, en toen zag hij mij. Hij was nog steeds boos natuurlijk, maar ik begon te praten. Ik zei ik moet je wat vertellen, maar tegen niemand zeggen. Hij was benieuwd. Ik had alles verteld. Hij was echt in shock. Hij werd ook boos, maar hij mocht het niet zeggen dus hij bleef stil. Daarna, de volgende dag, kwam die moeder. Ze zei je mag nemen met Emir. Ik was in shock dus ik ging rennend naar Emir. Ik zei je moeder kwam, het leek alsof hij het wist, volgens mij heeft hij het geregeld, maar ik was echt blij en zo ging het door dus je kan de grenzen altijd over gaan.

# ALLAADIEN

## SCHOOL EN CORONA

Mijn droom is om een havo diploma te halen

Als iets heel ergs gebeurt word ik soms verdrietig

Mijn wens is een villa met zwembad en meer

Ik wacht tot ik naar buiten mag gaan zonder corona

Ik wacht tot ik naar Walibi kan gaan

Ik ga niet graag in de kou naar school

Dat is niet fijn

Gaat corona ooit weg want het is in de lucht?

Op een dag in 2019, op 31 December, was Jan aan het buitenspelen met zijn vrienden. Hij had heel veel plezier met zijn vrienden. Hij is altijd blij als hij buiten is. Er is veel gebeurd die dag. Ze hebben gevoetbald, ze hebben geklommen op het klimrek en veel meer. Toen ging iedereen naar binnen. Jan z'n ouders waren al klaar met avondeten. Hij had heel veel trek na zo'n dag buitenspelen! Daarna ging hij nieuwjaar vieren met zijn ouders en dat was heel leuk met al dat vuurwerk. Jan ging naar boven op het balkon en zag al het vuurwerk. De volgende dag werd hij wakker. Hij at een ontbijtje en trok zijn kleren aan en ging naar buiten. Hij liep naar buiten en er stond een vreemd man die riep "JAN!" Jan was heel erg nieuwsgierig omdat hij zijn naam hoorde maar hij zag die man niet. Jan zag de man en RENDE VOOR ZIJN LEVEN WEG. Toen was Jan bij zijn vrienden en zei "JONGENS ER IS EEN RARE MAN DIE MIJN NAAM ROEPT". De vrienden dachten dat hij gek was. en toen kwam DIE MAN en iedereen rende. ze gingen naar Jan's huis, ze kwamen er aan en vertelden dit allemaal aan Jans moeder. Jans moeder was geschrokken. Ze gingen allemaal naar buiten om te kijken of het echt was. En toen was er niemand. Jan ging naar bed. 1 Uur later werd hij wakker en ging hij weer naar zijn vrienden.

Er was niks aan de hand en hij speelde met zijn vrienden heerlijk. Daarna ging hij weer naar huis. Hij ging eten, tandenpoetsen, douchen en slapen. Daarna ging hij naar bed. EN toen zag hij een schaduw bij het raam. Hij schrok enorm. Hij riep "MAMAAAAAAA" zijn moeder kwam en er was niks. Zijn moeder dacht dat hij gek was. Dus toen was alles oké en sliep hij. Middernacht werd hij weer wakker maar voor snel, hij ging gelijk weer slapen. OCHTEND. Hij werd wakker, ontbijtje, zijn moeder brengt hem naar school. Hij was blij omdat het leek of de man weg was. Daarna kwam hij thuis. Hij ging eten en toen weer naar buiten, er was niks dus hij zat te genieten van het buitenspelen.

### **INTERVIEW MET MEZELF**

Ik hou ervan om in de lucht te vliegen en ik wil het al lang zijn.

Ik was vroeger een beetje bang voor clowns maar nu niet meer.

Ik droomde dat ik op vakantie was met allemaal vrienden en we kwamen aan. Het was buiten bij een glijbaan en mijn vriend viel en de vakantie was helemaal klaar.

Mijn mentor zei altijd tegen mij "Allaadien zet hem op en het gaat je lukken om het niveau dat je wil te halen" en ik zei: "Ja meester" en ik had echt alles er op gezet.

Hoe is het leven in 10 jaar? Is corona weg?

Ik wil VMBO T/HAVO halen dit jaar en daarvoor moet ik altijd huiswerk maken veel leren. Meer concentratie.

**Eigenschappen waardoor je succes kunt hebben:** Je hoeft niet knap te zijn maar wel beleefd, aardig, dapper, sportief. Als je het wil ga je er voor.

**Een dag uit mijn leven over 10 jaar:** het gaat goed, ik werk en woon in Nederland en doe een opleiding.

## **AFSTAND**

online is niet fijn, hiervan word ik niet blij  
ik leer ervan, wacht tot me cijfers omhoog gaan  
wanneer me cijfers gaan hoog staan  
ook wanneer ik kan beginnen met me loonbaan  
sommige mensen kunnen het gewoon niet aan  
maar Corona is gewoon het probleem voor al  
die mensen die het niet aan kunnen of  
financieel niet sterk staan.

## **VRIJ EN ONVRIJ**

Mo was gewoon weer op het pleintje met een paar jongens, beetje voetballen en dingen uitwisselen maar uiteindelijk kwam een team met politie richting zijn huis en ramden de deur in. Ze zochten zijn broer Yassine.

Hij keek naar binnen via het raam en zag zijn broer vastgezet met handboeien en in een wagen gezet maar Mo was snel genoeg om richting Yassine te rennen en te vragen wat er is gebeurd. Yassine geeft hem iets in zijn hand en zei ga weg. Wat hij gaf was zijn ketting met zijn naam er in gekerfd. Drie weken later ging Mo bij hem op bezoek maar het ging slechter met Mo dan met Yassine. Helaas moest Yassine nog drie jaar wachten voordat hij weg mocht. Mo ging weer naar buiten maar dit keer ging hij niet voetballen, hij ging met foute jongens om en het ging van dingen voor ze verkopen naar dingen stelen zoals geld en illegale goederen.

Totdat Mo het idee had een winkel te overvallen. Die dag pakte Mo Nike trainingspak en plakte met tape elk logo af zodat niemand hem zou herkennen. Hij had alles klaar liggen en staan hij ging natuurlijk niet alleen, ze waren met ze vieren en ze gebruikten neppe wapens.



**WAT IK WIL**

ik kan niet wachten tot ik rijk word  
wachten tot ik alles kan krijgen wat ik wil  
wachten tot ik alles kan halen  
tot ik onafhankelijk ben van alles en iedereen  
dat ik geen zorgen en problemen heb  
dat alles goed gaat  
wachten tot ik rijk ben  
wachten tot ik alles kan krijgen

**GRENS TUSSEN ARM EN RIJK**

Er is een arm en een rijk gezin.  
Het rijke gezin heeft hotels, bedrijven, ziekenhuizen, scholen, echt alles.  
Ze leven in een heel groot duur huis en hebben heel veel huizen en leven met ze drieën, man, vrouw die zwanger is, en zoon.  
En het arme gezin heeft alleen een klein huis, een alleenstaande vrouw die ook zwanger is en schoonzus waarvan de man in de gevangenis zit en zijn vrouw alleen maar moet werken en het heel zwaar heeft.  
De rijke en arme vrouw zijn beide hoogzwanger. En bevallen toevallig dezelfde dag in hetzelfde ziekenhuis. Als je bent bevallen, krijgt je kindje om zijn/haar pols een bandje met daarop de achternaam.  
Ze geven allebei hun achternaam door Gurpinar en Gulpinar, het verschilt maar één letter. Wanneer de twee meisjes zijn geboren krijgen ze de bandjes om, alleen ze zijn gewisseld, ze hebben de verkeerde bandjes om gedaan bij de baby's.  
Dus ze geven het kind van de rijke mensen aan de arme en van de arme aan de rijke.

Niemand die dit door heeft. Na 15 jaar krijgt het meisje die de rijken hebben opgevoed, een auto ongeluk waarbij ze bloed nodig heeft, alleen de dokter ziet dat het niet kan, omdat allebei de ouders niet dezelfde bloedgroep hebben met dat meisje. Dus doet de dokter een DNA test waaruit blijkt dat het niet hun kind is. De dokter roept de ouders en legt het uit. De ouders raken in shock en geloven het niet. Ze doen allemaal onderzoeken over hoe het kan en wat er precies gebeurd kan zijn.

Ze kijken naar de registraties van het ziekenhuis van 15 jaar terug en kunnen niet geloven dat er zo iets is gebeurd.

De rijke mensen proberen hun kind te vinden. Maar voordat dit allemaal gebeurde hadden de rijke man en vrouw iedere keer ruzie. De man wou al jarenlang scheiden van zijn vrouw, alleen zij wou dat niet. Maar voor zijn kinderen bleef hij toch. De rijke man had zijn eigen dochter gevonden en besloot daarnaartoe te gaan en haar moeder en haar te bezoeken en de situatie uit te leggen. Toen het arme meisje het hoorde wou ze al gelijk naar haar eigen ouders gaan, ze begon raar te doen tegen haar moeder enzovoort. De rijke vrouw wou het eerst niet omdat ze dacht dat de arme vrouw dan haar eigen dochter terug wou.

En de arme wou het ook niet omdat ze dacht dat ze haar dochter naar hun zouden meenemen of van haar afpakken. De rijke man haalde uiteindelijk zijn vrouw over om toch hun eigen dochter te zien en met haar te praten.

Dat deed ze en ze wou haar eigen dochter ook bij zich hebben maar ook haar dochter die ze 15 jaar lang had opgevoed.

Het rijke meisje wou graag haar eigen moeder leren kennen. De rijke vader had voor haar een huis gekocht waar ze beter kon leven en dan konden allebei de meiden blijven bij wie ze wilden.

Uiteindelijk zijn de rijke man en arme vrouw gescheiden en is de rijke man getrouwd met de arme vrouw en leefden ze nog lang en gelukkig.

## **DE GESCHIEDENIS KUN JE NIET VERANDEREN MAAR DE TOEKOMST WEL**

Ik ben Selen ik ben 28 jaar oud.

Ik ben afgestudeerd en heb de opleiding advocaat afgerond.

Ik heb de universiteit afgestudeerd. Ik werk inmiddels al twee jaar als advocaat. De reden dat ik hiervoor heb gekozen is meer door mijn

familie. Mijn keuze lag eigenlijk ergens anders maar de druk was hoog van mijn familie.

Ben nu wel blij met mijn baan. Ben gelukkig, heb het naar mijn zin. Het is heel moeilijk voor me geweest omdat ik in het verleden ben gedwongen door mijn familie om dit werk te doen. Het is best een pittige opleiding.

Ik leef op dit moment met mijn man en mijn kind, ben al drie jaar getrouwd. Heb een zware baan, maar het verdiend wel goed.

Ik had niet gedacht dat ik ooit advocaat zou gaan worden.

Ik zat op het Marcanti en had best wel een gemiddeld niveau waardoor ik eigenlijk nooit had gedacht dat ik ooit zo ver zou kunnen komen.

Het idee dat ik nu advocaat ben, dat idee lag best ver weg. Ik wou eigenlijk tandarts/docent worden. Omdat ik überhaupt niet zoveel hoop had en dat ik sinds kleins af aan eigenlijk wel heel erg geïnteresseerd was daarin. Ik speelde vroeger best wel vaak al tandarts of juffrouwtje.

Mijn ouders vonden dat het niet zo redelijk goed ging op school en ze verplaatsten me waardoor ik begon met een andere opleiding. Het was echt heel zwaar voor me omdat het niet mijn niveau was.

Moest dag en nacht werken met boeken van 8 cm. Moest alles weten uit mijn hoofd, probeerde me best te doen om steeds beter en beter te worden.

Uiteindelijk toen ik 16 was, verhuisden mijn ouders naar Turkije. Ik moest met ze mee en kreeg daar extra opleidingen bijles omdat het systeem daar heel anders is dan hier. Dus werd het steeds zwaarder en zwaarder voor mij. In die tussentijd, voordat ik hier wegging uit Nederland, had ik al een relatie. Mijn opleiding duurde jarenlang, moest ook herkansen voor heel veel vakken omdat ik was gezakt. En had een relatie op afstand en dat was ook heel moeilijk voor me. Hij was nog in Nederland en ik in Turkije. Uiteindelijk was mijn opleiding afgerond na jaren en ik ben advocaat geworden.

Ik besloot terug te gaan naar mijn ouders en te bespreken met ze dat ik al jarenlang een relatie heb op afstand en besloot om te trouwen met hem en terug te gaan naar Nederland omdat mijn hart echt daar ligt. Ik ging naar mijn ouders. Ik heb gedaan wat zij wilden en niemand heeft überhaupt gevraagd wat ik eigenlijk wil. En nu ben ik getrouwd met mijn man, ben gelukkig en we leven nu ook weer in Nederland. En ik zei tegen mezelf **de geschiedenis kun je niet veranderen maar de toekomst wel.**

## **DE TOEKOMST**

Ik kan er niet tegen als mensen niet met elkaar kunnen omgaan,  
het maakt mij verdrietig.

Ik vraag me af, hoeveel sterren zijn er in de ruimte?

Ik wacht totdat ik volwassen ben.

Dan kan ik mijn eigen keuzes maken.

Misschien kan ik naar een bos gaan en naar de watervallen luisteren.  
of misschien naar een attractiepark.

Ik wens dat mijn vrienden en ik voor altijd vrienden blijven.

## **INTERVIEW MET MEZELF**

Ik wilde altijd een kunstenaar zijn en later veranderde het naar Anime kunstenaar, omdat ik altijd van tekenen hield.

Ik ben bang voor insecten omdat ze er eng uit zien.

**Een droom die ik me herinner:** ik was in Japan en ik was met een paar vrienden. Ik weet niet meer zeker wie maar dat is nu niet belangrijk.

Ik had magie en ik ging naar een school maar de school was speciaal gemaakt voor de mensen met magie en dat is wat ik mij herinner.

# **YASSINE**

**Een zin die belangrijk is die tegen mij werd gezegd:** Vrienden zijn meer waard dan goud.

**Drie vragen op over de toekomst:**

- 1 Hoe oud zal ik worden?
- 2 Waar zal ik wonen.
- 3 Zal ik nog contact hebben met mijn vrienden.

**Een doel dat ik dit schooljaar wil bereiken:** Ik wil graag 5 havo doen maar door online lessen kan dat misschien niet.

**Drie belangrijke eigenschappen waardoor ik succes kan hebben:**

- Sowieso Fantasievol.
- Vrolijk op meeste momenten.
- Creatief.

Het is moeilijk om succesvol te zijn door de online lessen.

**Een dag uit mijn leven in 2031.** Ik heb mijn eigen anime bedacht: ik woon samen met een paar vrienden. Ik ga vaak uit eten maar soms maak ik ook wel mijn eigen eten.

## **GRENS TUSSEN RIJK & ARM**

Arm of rijk, als je rijk bent, heb je veel geld en als je arm bent, heb je misschien wat minder.

### **Andere kant van de grens**

De linkerkant **Rijk** en de rechterkant **Arm**. Aan de linkerkant zie je veel mensen die rijk zijn ze hebben bijvoorbeeld:

- **Luxe auto's**
- **Veel geld**
- **Mooie huizen & villa's**

En aan de andere kant gaat het misschien wat minder. Als je arm bent, heb je wat minder dan de meeste mensen, je hebt bijvoorbeeld niet veel geld of je kan sommige dingen niet zo snel krijgen bijvoorbeeld:

- **Geen auto's**
- **Niet zoveel geld**
- **Kapotte huizen**

### **Van arm naar rijk**

Er was eens een kind genaamd **Mohammed**. Hij woonde in een land waar veel mensen niet zoveel geld hadden. Mohammed is 13 jaar en hij en zijn familie hadden niet zoveel geld en waren arm. Zijn moeder verzorgde hem alleen, zijn vader was overleden in een auto ongeluk. De vader van het kind was rijk, maar deelde niet vaak met zijn familie. Hij deed vaak zijn eigen ding. Het kind was jong en deed veel om geld te verdienen.

# **MUSTAFA**

### 3 Jaar later

Mohammed had zijn eerste werk bij een winkel. Hij ging heel veel werken en ging tegelijkertijd ook naar school. Hij had **\$1300** gespaard. Maar opeens zag hij een man in de verte. Hij was ook arm en hielp de persoon. Er stond op zijn bord: **“Hulp nodig, ik ben dakloos en heb geen geld, ik heb kinderen”**

### 4 Jaar later

Mohammed was op straat geld aan het zoeken. Totdat hij een man zag in een **luxe auto**. Hij keek goed en zag de man en herkende zijn stem en gezicht. Het was de man die Mohammed geholpen had! De man kwam dichterbij en gaf Mohammed een telefoon en creëerde een bank account voor hem. **Twee weken geleden** kwam er **\$100.000** op zijn bankrekening. Vervolgens ging hij het investeren in huizen en appartementen.

### Rijke kant

Een rijke man genaamd **Mohammed** ging toen verhuizen naar een ander land waar veel mensen **rijk** waren. Veel mensen rijden **luxe auto's** en dragen dure kleren. “Het is hier veel beter dan daar” zegt Mohammed. Hij kocht een bedrijf waar hij veel besteedt. En werd zo rijker dan hij al was. Hij had nu **\$350.000** gekregen door het bedrijf dat hij heeft opgericht. Hij kocht zijn eerste auto en het leven was hier beter dan daar. En hij hielp veel mensen die ook arm waren net als hij. Door de man die arm was, hielp hij heel veel mensen.

## **INTERVIEW MET MEZELF**

Ik wil autodealer worden of een bedrijf waarin ik huizen opknap. Autodealer wil ik met mijn vrienden openen omdat het leuk klinkt. En het tweede is omdat mijn oom het zelf doet.

Ik ben bang voor paarden, ze zien er eng uit.

**Een droom die ik me herinner:** ik was in mijn huis maar alles zag er heel uitgezoomd uit. Ik zag bijna niks en er kwam iemand achter me aan, ik zag het door de schaduw van de persoon. Ik probeerde te rennen maar dat ging niet makkelijk. En toen werd ik wakker

**Een belangrijke eigenschap waardoor ik succes kan hebben:** Ik kan goed met anderen omgaan.

**Om succes te hebben:** moet je aan de slag gaan.

**Een dag uit mijn leven in 2031:** Ik ben gewoon rustig aan het werken met mijn vrienden. Het gaat soepel, er komen mensen binnen die geïnteresseerd zijn in onze spullen en die het ook willen kopen. Ik voel me goed omdat alles erg goed gaat. Ik woon nog steeds in Amsterdam. Ik heb als werkkleding een pak aan en al mijn andere collega's ook. Mijn haar is gewoon hetzelfde. Mijn doel is om een succesvol bedrijf te hebben en daarna internationaal te gaan, dus zo'n beetje overal, wel hetzelfde bedrijf.



## GRENS TUSSEN VRIJ EN ONVRIJ

Overal in de wereld zijn vrije mensen en onvrije mensen. Noord Korea is een onvrij land. In Noord Korea zijn de mensen heel streng. Ze mogen niet naar andere landen gaan om hun familie te bezoeken. Ze mogen niet zelf bedenken wat ze eten. En ze moeten naar de koning gaan om daar kleren te kopen. Als ze geen kleren bij de koning hebben gehaald, moeten ze in de gevangenis. Het is op een eiland waar geen ander eiland in de buurt is, dus ze kunnen ook niet makkelijk vluchten. En Nederland is een vrij land waar ik zelf woon.

## INTERVIEW MET MEZELF

Ik wilde politieman worden.  
Ik ben niet bang omdat ik een man ben.  
Ik had gedroomd dat ik miljonair was.

**Een zin die vaak tegen me gezegd wordt:** Ga brood halen.

### Drie vragen op over mijn toekomst

Wat ik graag wil weten:

- 1 Of ik dan nog leef
- 2 Of ik dan nog steeds mooi ben
- 3 En of ik dan getrouwd ben met een mooi meisje

**Een doel dat ik dit schooljaar wil bereiken:** beter scoren bij Nederlands.

**Drie belangrijke eigenschappen waardoor ik succes zou kunnen hebben:** ik ben behulpzaam, grappig en creatief.

### Drie dingen waardoor het moeilijk is om succes te hebben.

Haters, familie en vrienden.

**Een dag uit mijn leven in 2031:** Ik heb een mooie vrouw en twee kinderen of meer. Ik ben dan professioneel voetballer. Ik ben heel gelukkig. Ik woon dan in Dubai. En ik heb dan blauw haar.

# HIDAYA

Er waren twee meisjes en ze waren beste vriendinnen sinds ze op dezelfde school zaten. De ene had thuis problemen omdat ze van haar vader de beste cijfers moest gaan halen, terwijl ze al goede cijfers had, maar één van haar beste vrienden, die ze kent van vroeger, bleef altijd nummer 1 staan met cijfers en zij nummer 2. En haar vader werd daar boos om en sloeg daardoor. Het andere meisje was van haar oude school naar een nieuwe gekomen omdat ze gepest werd. Ze vonden haar lelijk en toen begon ze make-up te dragen en werd weer gelukkig. Toen haar vriendin er achter kwam, hielp ze haar, maar toen ze erachter kwam dat het gepeste meisje en haar vriend van jongs af aan, een relatie kregen, werd de vriendin jaloers en besloot haar terug te pakken. Ze besloot een foto van het meisje zonder make-up door de hele school heen te sturen en een video waarin ze gepest werd. Toen het meisje vrolijk naar school ging, hoorde ze hier en daar: "ze is eigenlijk heel lelijk. Heb je de video gezien etc." Toen ze naar haar lokaal ging, keek iedereen haar raar aan en zei heb je al die tijd tegen mij gelogen? Al haar vriendinnen waren boos en spraken niet meer tegen haar. Huilend rende ze weg. Toen kwam haar vriend op school en zag het gebeuren. Het meisje was zo boos dat ze niet met hem wou praten. Toen ze huilend weg rende, was er een jongen die haar altijd al ook leuk vond maar hij wist nog niet hoe ze eruit zag met make-up en wou zich niet bemoeien met haar relatie omdat de twee jongens beste vrienden waren. Het lelijke meisje kwam naar haar ex-beste vriendin en zei: "Waarom heb je dat gedaan?" Ze reageerde erop: "Omdat je lelijk bent." Ze werd heel verdrietig. Het vrolijke meisje werd nooit meer vrolijk en haar ex-beste vriendin had geen medelijden meer met haar. De klasgenoten accepteerden uiteindelijk niet dat ze haar verraden had omdat ze het lullig vonden. Het vriendje van het lelijke meisje had haar eerder zonder make-up gezien maar wist nog niet dat het dezelfde persoon was, dus hij vond het niet erg, hij vindt haar met of zonder toch leuk. Het lelijke meisje durfde weer op te dagen op school zonder make-up en iedereen stond aan haar zij. Na een paar maanden kwam haar ex-vriendin sorry zeggen tegen de hele klas en ook tegen het gepeste meisje en ze werden weer vrienden.

ik wacht op reizen met vriendinnen

ik wacht op mijn rijbewijs

ik wacht op de zomer

## INTERVIEW MET MEZELF

Vroeger wilde ik tandarts worden nu architect.

Ik ben bang voor het donker, kleine ruimtes en hoogtes.

**De laatste droom die ik me herinner** was twee dagen geleden. Het was donker en ik liep alleen over straat en toen ging ik huilen.

**Een zin die vaak tegen mij wordt gezegd is:** je bent zo klein.

### Drie vragen op over mijn toekomst:

- 1 Hoe zal ik er dan uitzien?
- 2 Wat heb ik allemaal meegemaakt?
- 3 Met wie ga ik nog om?

**Mijn doel dat ik dit schooljaar wil bereiken:** vmbo t

**Een belangrijke eigenschap om succes te hebben is:** vrolijk zijn.

**Een dag uit mijn leven in 2031:** ik studeer in New York/London en ik reis veel met vriendinnen.

## **WACHTEN OP IETS...**

Ik wacht tot de zomervakantie weer begint

Ik wacht tot ik niet meer naar school hoef te gaan

en mijn doel heb bereikt

Ik wacht tot we van corona af zijn

Ik wacht tot ik mijn pakketje krijg

Ik wacht tot ik mijn diploma heb

Ik wacht tot ik normaal weer naar school kan gaan.

Ik wacht tot ik weer weekend heb

Ik wacht tot ik mijn droombaan heb

## **MENSEN EN ROBOTS**

Een robot is voorspelbaar, doet wat er gevraagd wordt en is nooit chagrijnig, manipulatief of emotioneel. Mensen kunnen persoonlijk contact maken, liefde tonen, hebben gevoel voor humor, kunnen relaties bouwen en onderhouden. Een relatie met een robot is nooit gelijkwaardig aan een menselijke relatie. Groot voordeel van de robot is dat deze repareerbaar is. Dat maakt hem minder kwetsbaar dan de mens. Een robot kan ook verschillende formaten hebben, van heel groot tot heel klein, heeft geen water en voedsel nodig. Daarom is een robot dag én nacht heel geschikt voor routinewerk en zwaar en gevaarlijk werk in alle omstandigheden. Het gebruik van robots betekent een enorme uitbreiding van de mogelijkheden voor het doen van werk. Dat betekent voor mensen veiligere en gezondere werkomstandigheden. Leaders denken nu al na over de toekomst van gezonde werkomstandigheden, zowel fysiek, emotioneel en ideëel. Robots kunnen razendsnel informatie verwerken en delen. Ze hebben een onbegrensde calculatie capaciteit, zijn logisch en accuraat. In tegenstelling tot mensen die beperkt zijn in de hoeveelheid informatie die zij kunnen verwerken.

## INTERVIEW MET MEZELF

Ik wilde altijd meedoen aan paardrijwedstrijden omdat ik het leuk vond. Ik was bang voor het donker en een Dora pop. Dit komt omdat ik dacht dat er soms een spook was maar het was kleding en die Dora pop gaf enge geluiden.

**Een droom die ik mij herinner:** ik had een droom over snoep, dus heel het veld zat vol met snoep.

**Een belangrijke zin die tegen mij werd gezegd:** geef nooit op, ook al lukt het even niet. Het heeft me geholpen met het denken dat alles kan.

**Drie vragen over de toekomst:** wat heb ik gekozen als studie, werk ik in het buitenland of heb ik een huis?

**Een doel dat ik dit schooljaar wil bereiken:** mijn doel is uiteindelijk een eindpunt geworden.

**Een belangrijke eigenschap waardoor ik succes kan hebben:** kunnen doorzetten.

**Waarom is het moeilijk om succes te hebben?** Doordat je niet succesvol hoeft te zijn om te doen wat je wilt, niet alles draait om succes.

**Een dag uit mijn leven in 2031:** Ik weet het niet. Hopelijk wel. Ja, een bijbaantje denk ik. Kort haar, volwassener, comfortabele kleding. Mijn wens is te behalen wat ik wil doen.

## GEZOND EN ONGEZOND

"Sorry je bent goed en alles, maar je bent niet wat ik wil" met geen ander woord verlaat de jongen waar ik voor gevochten heb, het restaurant. "Niet genoeg, ik ben niet genoeg", verschillende gedachten schieten in mijn hoofd. Ik voel de tranen aan de rand van mijn ogen. Mijn maag gromde als voor eten, ik slik twee pillen in. "Niet genoeg, ik ben nooit genoeg, het is vast mijn figuur, ik moet er nog meer aan werken." Ik sta op en loop zonder na te denken een bar in en bestel van alles om te eten en drinken. Ik kijk om me heen en maak oogcontact met mijn vriend. Hij kent me beter dan iedereen. Hij kijkt me bezorgd aan. "Maak je geen zorgen, ga." Hij zucht en draait zich om naar zijn vriend. Ik voel voor het eerst een volle maag. "Slecht, het is slecht" - ik roep het uit tegen mezelf. Ik kijk rond en alles draait, de sepia kleur lichten zijn feller en ik kan amper opstaan in deze hakken. "Ik moet al dat eten eruit halen." "Pas op"- een bezorgde stem roept uit, hij houdt mijn hand vast. "Ben jij het? Eric ben je nog steeds hier? Ga naar huis." Ik probeer hem van me af te schudden maar hij is wel wat sterker. "Waar ga je heen?" Hij laat me los. "Gaat je niks aan, ga." Ik duw hem en loop naar het toilet. "Wat denk je dat je gaat doen? Ga je het weer allemaal overgeven? Voor wat? Om een pil te slikken en zogenaamd beter te zijn voor iemand die jou niet wil." Ik snikte. "LAAT ME LOS!" "We gaan." Ik loop met hem mee terwijl hij mijn hand vast houdt, de warmte van zijn hand voelt als vlinders in mijn buik. "Hoe verwacht je dat iemand van je houdt, jouw verzorgt als jij niet eens voor jezelf kan zorgen?" Hij heeft wel gelijk. "Hoe komt het dat jij dan je altijd zorgen over mij maakt?" "Ik maak me zorgen om hoe jij voor jezelf zorgt." "Zou je meer van me houden als ik wel goed voor mezelf zorg?" "Als je me de kans geeft om van jou te houden en jezelf je de kans geeft om je eigen gezondheidsgrenzen te zien dan ja." Ik glimlach en stopte hem. "Beloofd." Hij glimlacht terug en we lopen samen terug naar huis, een nieuw begin.

## INTERVIEW MET MEZELF

Ik wil verloskundige worden omdat ik het altijd al interessant vond.

Ik ben bang in het donker, het voelt dan alsof ik niet alleen ben en ik voel dan een soort negatieve energie en dat maakt me dus bang.

Ik zou ergens buiten willen zijn en een leuk feestje of zo willen meemaken. Ik ben buiten, ergens waar niet veel mensen komen. Het is een soort afgelegen strand waar niemand komt met mooi blauw water en visjes.

**Een belangrijke zin die tegen mij gezegd is, is:** "if its meant to be, it will be"

### Drie vragen op over mijn toekomst:

- ❶ Ga ik mijn doelen bereiken?
- ❷ Ga ik mijn studies afmaken?
- ❸ Wanneer ga ik op mezelf wonen?

### Een doel dat ik dit schooljaar wil bereiken:

ik wil dit schooljaar goede cijfers halen en omhoog gaan naar Havo.

### Drie belangrijke eigenschappen die ik heb waardoor ik succes kan hebben:

- ❶ ik kan heel creatief zijn
- ❷ ik kan heel geconcentreerd werken als ik dat zelf ook wil
- ❸ ik kan goed met mensen omgaan (als zij goed omgaan met mij)

### Drie dingen waardoor het moeilijk is om succes te hebben:

- ❶ Als je niet sociaal bent
- ❷ Als je niet hard werkt voor je doelen
- ❸ Als je teveel denkt aan wat anderen gaan vinden

**Een dag uit mijn leven in 2031:** ik ben dan denk ik in mijn eigen appartement, ik werk als verloskundige in het ziekenhuis. Ik ben gelukkig en mijn hobby's zijn dingen doen met vrienden en mijn familie bezoeken. Waarschijnlijk is één van mijn doelen dan zelf moeder worden en of reizen naar diverse landen.

Wanneer ga ik trouwen

Ik ga naar boven de aarde

Ik ben in Turkije

Turkije is leuk om dat je een gezin kan maken

Het is heel leuk omdat je feest gaat vieren

en je gaat je gezin opbouwen

Ik wacht totdat ik kan zwemmen

Ik wacht totdat ik naar het pretpark kan gaan

Ik wacht totdat ik een in een villa kan wonen

Ik wacht totdat ik naar wedstrijden kan gaan

Ik wacht totdat ik weer naar school kan

## **MESSI**

Rijke mensen wonen in hele grote villa's. Ze hebben heel veel auto's die duurder zijn dan een miljoen. Ze hebben ook hele dure kleding die meer waard kan zijn dan 5.000 euro. Ze hebben hele bijzondere kleren. De rijke mensen hebben ook heel veel sieraden om. Ze dragen heel veel sieraden, die houden ze natuurlijk niet thuis. Ze hebben een eigen bank voor de veiligheid.

De rijke mensen hebben heel veel voeding. Ze eten heel veel dus daarom hebben ze geen hulp nodig voor iets.

# **MUSTAFAHAN**



Ze kunnen goed opletten op hun gezondheid. Dat is ook het belangrijkste. Veel mensen kennen de rijke mensen. Ze willen soms op de foto met hun of met hun luxe auto die meer waard is dan een miljoen. De rijke mensen helpen ook heel vaak de mensen. De rijke mensen hebben heel veel bedrijven, meer dan twee. Daar kunnen ze goed mee investeren in veel geld en gebouwen etc. Rijke mensen hebben heel veel volgers op social media. Dat is heel goed voor hen. Daardoor hebben ze heel veel sponsors, daarmee maken ze meer geld.

\*

De arme mensen wonen meestal in kleine verlaten huisjes of ze slapen buiten. Ze doen er alles voor om voor hun familie te zorgen. Ze pakken vaak uit de prullenbak hun spullen die gedumpt zijn door de mensen. Ze hebben daardoor veel vieze en kapotte meubels in hun huizen. De arme mensen werken heel veel voor voedsel maar dat zit niet altijd mee. De meeste arme mensen hebben bijna geen voedsel. Ze pakken soms hun eten uit de prullenbak, daar kunnen ze vaak mee leven. De arme mensen hebben heel veel kapotte kleding. Ze dragen kleding die ze hebben gekregen van mensen. Ze dragen zulke kleren dagenlang, daarom gaan ze meestal kapot en ze zijn meestal vies. De arme mensen gaan vaak met het openbaar vervoer naar ergens omdat ze geen eigen vervoer hebben want dat is te duur voor hun. De arme mensen lopen heel veel, van ergens tot ergens. Ze vragen veel geld op straat om voor zichzelf te kunnen zorgen. Daarom zijn hun voeten helemaal kapot. Ze lopen wel van de ochtend tot de nacht buiten voor geld.

## **INTERVIEW MET MEZELF**

Geef antwoord op de volgende vragen.

Ik wil graag werken met Ict.

Ik was vroeger bang voor kip, horrorfilms, de trap opgaan met de lamp uit.  
Ik ben nooit bang geweest van spellen want ik speelde te vaak.  
Ik droomde toen ik 5 was van de zombie apocalypse.

**Een belangrijke zin die tegen mij werd gezegd:** als jij je groenten niet eet gaan mensen in Afrika nog honger hebben (ik wist dat het niet zo was).

### **Drie vragen op over mijn toekomst:**

- 1 Ben ik succesvol
- 2 Heb ik een depressie
- 3 Heb ik een normaal leven

**Een doel dat ik dit schooljaar wil bereiken:** een goed cijfer voor wiskunde en dat de leraar eens lief doet en wat langzamer gaat praten.

**Drie belangrijke eigenschappen om succes te hebben:** slim zijn, beleefd en gezond.

**Waarvoor is het moeilijk om succes te hebben?** Alles.

**Een dag uit mijn leven in 2031:** werken en naar huis, werken naar huis, vakantie naar huis, werk naar huis.

Sefa Sungur (2007) is een basketballer en is later een zakenman geworden. Hij is geboren en getogen in Nederland. Hij heeft ook nog ouders en hij heeft ook nog twee oudere zussen. Ik begon aan basketbal. Waarom ik aan basketbal begon was door mijn ouders. Ik vond basketbal helemaal niet leuk maar ik heb er toch wel een carrière van gemaakt. Ik moest naar basketbal door mijn ouders omdat ik kort was. Dus ik ging erheen maar vond het niet leuk. Ik werd uitgelachen en mijn teamgenoten wilden mij niet meer. Ze passten de bal ook niet en ga zo maar door. Uiteindelijk wilde ik stoppen maar mijn ouders waren het daar niet mee eens. Dus werd ik in een ander team gezet. Wat ik deed was elke dag trainen. Ik ging zo hard trainen dat ik zo goed werd dat we de league hadden gewonnen. Ik werd beroemd maar ook rijk. Er waren heel veel teams die mij wilden kopen voor ongeveer 1 miljoen. Ja, dat is een hoop geld. Ik werd rijk en ik begon later mijn eigen bedrijf. Ik ging ondernemen en verdiende een hoop geld. Ik dacht dat geld alles was maar nu weet ik het zeker. Zo heb ik van mijn leven een echt leven gemaakt. Ik heb een hoop meegemaakt in mijn leven. Maar ik heb mijn doelen toch bereikt. Als je het echt wil, moet je er voor werken.

2.2

## DE GRENS TUSSEN LIEFDE & HAAT

Ik was buiten met een mooi meisje en ik wist niet wat haar gevoelens voor mij waren dus hadden we afgesproken om in de avond naar een restaurant te gegaan. Toen het avond was waren we gegaan en toen we daar waren hadden we lekker gegeten en veel meer leuke dingen gedaan. Mijn gevoel voor haar was liefde dus ik vroeg of zij ook zo terug dacht maar ze zei nee. Toen ik dat hoorde was ik heel verdrietig en boos tegelijkertijd want ze gebruikte mij voor mijn geld. Toen zag ik haar de volgende dag met mijn beste vriend en dus werd ik nog bozer want mijn beste vriend zei dat hij haar niet leuk vond dus toen wist ik dat hij een fake friend was en sinds die dag heb ik niemand meer vertrouwd tot vandaag. Vandaag had een ander mooi meisje mijn verkering gevraagd en ik ging een beetje nadenken en na al dat gedenk zei ik ja. Ik weet zelf niet waarom. Zij had mij de volgende dag gelijk gevraagd om met haar uit te gaan bij een restaurant. Toen wij daar waren zag ik mijn ex dus mijn eerste vriendin met mijn oude beste vriend. Ik deed alsof ik hen niet zag maar zij zagen mij wel. Dus was mijn ex naar mij toegekomen en vroeg wie dat andere meisje was alsof ze nog steeds mijn vriendin was maar we negeerden haar en daardoor gooide ze mijn eten op mij. Daardoor hadden dat andere meisje en mijn ex gevochten in het restaurant. Na het gevecht waren we weg gegaan naar mijn huis om even wat rust te pakken en toen we bij mijn huis waren zei dat andere meisje ook dat ze het uit wilde maken. En dus was ik voor een lange periode depressief totdat ik een nieuwe vriend had gemaakt online op de computer. (Geschreven samen met Emirkan Malkoc)

## **GEVOEL**

ik wou dat ik tijd kon reizen  
ik wacht tot ik bij mijn nichtjes op bezoek mag gaan  
de blauwe lucht met witte wolken  
ik wacht tot de bloemen bloeien  
ik ben bij een carnaval  
ik wacht tot het weer gaat sneeuwen  
ik drink warme chocolademelk  
bij de openhaard

## **DE GRENS TUSSEN VRIJ EN ONVRIJ**

Je hebt vele landen waarin mensen zelf keuzes mogen maken zoals kiezen of iemand het land mag leiden. Dit is vaak niet het geval. Sommige vrouwen mogen van de regering niet naar school of werken. Hierdoor zijn ze niet zo goed geïnformeerd over een aantal dingen. Dit heeft ook een effect op hun eigen leefomgeving. Meestal worden ze mishandeld en weten ze vaak niet wat ze moeten doen. Ze kunnen ook niet weg gaan lopen want ze hebben geen werk of geld. Ook wat sommige kinderen meemaken. Je vindt deze soort problemen minder vaak in Nederland omdat in Nederland het verplicht is dat kinderen naar school gaan. Je hebt ook rechten. Net als dat je het recht hebt om een

# **SARA**

advocaat te hebben of je mening over iets te geven. In andere landen mag alleen de regering zijn mening uiten. Alle anderen, als ze er tegen zijn, worden gestraft, een goed voorbeeld hiervan kun je vinden tijdens de 2e Wereldoorlog. In die tijd had alleen Hitler alle macht en er was ook maar één partij. Deze manier van regeren heet dictatuur. Het verschil is erg groot en je merkt ook vaak dat in landen waar je vrij bent, er minder armoede is dan in landen die geen vrijheid hebben. Nu, tijdens de corona tijd, is er een avondklok ingesteld. Mensen vonden dat hun vrijheid werd afgenomen en er kwamen veel rellen. Aan dit voorbeeld kun je zien dat als een volk denkt dat vrijheid van ze wordt afgenomen, de mensen heel gewelddadig kunnen worden. Daarom hebben ze mensenrechten in geschakeld na wat er was gebeurd tijdens de Franse revolutie. Ze vonden dat ze weinig te zeggen hadden over wat er gebeurt in die landen. Daarom zijn er mensenrechten zodat iedereen wat te zeggen heeft over het regeren van het land. Zoals je kunt zien was er ook weinig vrijheid in het verleden.

Er wordt ook misbruik gemaakt van vrijheid. De conclusie is dat veel vrijheid goed is maar niet te veel.

## **IN HET JAAR 2013~**

Jungkook was een doodnormale jongen van 15 jaar oud. Hij liep door de straten van Busan (stad in Zuid-Korea) en begon na te denken over wat hij allemaal heeft meegemaakt.

### **~flashback~**

Jungkook had het best wel moeilijk omdat z'n ouders bijna nooit thuis waren omdat ze werkten. Hij voelde zich heel eenzaam en besloot maar auditie te doen om een Kpop idol te worden in zijn land. Na het auditie doen kreeg hij heel veel telefoontjes van verschillende entertainers, maar hij wou heel graag in de Big-hit entertainer omdat daar een jongen (Kim Nanjoom) zat die de leider van de toekomstige band BTS (bangtangsonyeondan) zou zijn en Namjoon gaf Jungkook heel veel inspiratie. Na paar minuten kreeg Jungkook een telefoontje van de Big-Hit entertainer en nam onmiddellijk op en toen Jungkook opnam kreeg hij te horen dat hij werd aangenomen als een lid van de band BTS. De band BTS debuteert met het liedje No more dream en begon een carrière.

Jungkook voelde zich eerst heel verlegen en miste zijn ouders omdat hij van Busan naar Seoul moest verhuizen van de Big-Hit entertainer maar na een tijd wendde hij wel aan zijn nieuwe leefstijl.

### **~jaar 2020~**

Jungkook is nu 24 jaar oud en is wereldwijd beroemd geworden met zijn band BTS. Hij is bijna in elke land geweest omdat hij en zijn band vaak op wereldtours gaan. Dingen gaan nu veel beter maar hij heeft veel meer depressie gekregen omdat sommigen fans te ver gaan zoals: zijn adres met iedereen te delen en bij hem in te breken en foto's te maken van hem terwijl hij doucht enzovoort en als 'ie in contact komt met vrouwen gaan de toxic fans op degene haten en haar doodsbedreigingen sturen enzovoort. Maar zijn fans (ARMY) maken hem gelukkig en blij. Jungkook zelf zegt dat hij bang is om zijn echte zelf te tonen omdat hij denkt dat zijn fans hem dan niet mogen dus hij doet gewoon blij en gelukkig om zijn fans blij te maken.

**Bereik wat je wilt bereiken want je kan het als je maar erin gelooft.**



**DE GESCHIEDENIS KUN JE NIET VERANDEREN  
MAAR DE TOEKOMST WEL**

Ik heb een vriend die Baran heet. Hij is 16 jaar oud. Hij was echt een blij persoon maar binnen drie jaar was zijn leven voor hem verpest. De vader van Baran had een ziekte waardoor hij niet kon werken. De vader kreeg elke maand geld van gemeente, één jaar lang, maar het geld was niet genoeg. Het was alleen genoeg voor de huur maar ze moesten ook voor zichzelf zorgen. De moeder van Baran begon te werken. Ze kwam pas in de avond naar huis. Baran vond het zielig en besloot te werken. Hij had twee broertjes en een zusje. Hij begon te werken. Na een paar maanden werd de vader van Baran geopereerd. Baran was eigenlijk bang dat er iets met hem zou gebeuren maar kon het niet uiten omdat hij zijn broertjes en zusje niet bang wou maken. Hij bleef sterk. De vader van Baran werd geopereerd. Baran had het één jaar lang echt moeilijk. Daarna stierf de vader. De moeder van Baran stond er alleen voor. Baran ging vaak niet naar school omdat hij ging werken. Hij werd aan het eind van het jaar weggestuurd van school. Baran ging naar een nieuwe school. Op de school waar hij op zat, probeerden mensen hem te pesten. Ze hadden hem opgesloten in de wc en geslagen enzovoort. Baran had een goede vriend die hij al tien jaar lang kende. Hij vertelde altijd alles wat hij had meegemaakt aan zijn vriend, die vriend beloofde hem dat hij er altijd zal zijn enzovoort, maar de vriend had Baran zo voor schut gezet over wat hij allemaal had meegemaakt dat ze begonnen te vechten. De vriend van Baran had Baran zo hard geslagen dat Baran een week lang in het ziekenhuis bleef. Na deze gebeurtenis zag Baran zijn vriend niet meer. Baran wou hem eigenlijk niet meer zien. Niemand zou zo een persoon willen zien en kennen. Baran kon niemand vertrouwen en praatte met niemand. Hij verhuisde naar een andere stad. Baran voelde zich een tijdje zo slecht. Hij had niet verwacht dat het leven zo snel zou veranderen maar Baran merkte uiteindelijk dat hij de geschiedenis niet kon veranderen maar wel zijn toekomst. Baran zit nu op het ROC en is blij met zijn familie. Hij werkt nog steeds om zijn gezin te helpen en een van de broertjes is ook begonnen met werken. Dit was het verhaal van Baran.

## **BUITENKANT/BINNENKANT**

op het veld

mooi weer

mensen die juichen

ga zo door

ik hoop dat ik zo door zal gaan

# **OKAN**

## **DE GESCHIEDENIS KUN JE NIET VERANDEREN MAAR DE TOEKOMST WEL**

VERHAAL:

Mijn naam is Kim Namjoon. Ik ben opgegroeid in Ilsan in Zuid Korea. Toen ik 15 jaar oud was, moest ik een hartoperatie ondergaan en had maar 30% kans het te overleven en gelukkig heb ik het ook overleefd. Een paar jaar later sloot ik me aan bij een bedrijf genaamd BIG HIT ENTERTAINMENT en ik werd een k-pop idool. In het begin kregen we erg veel haat en daardoor zei ik: "Jullie zullen zien in de toekomst: je kunt de geschiedenis niet veranderen, maar de toekomst wel" en nu zijn we een van grootste groepen ter wereld.

*Einde*

### **Mijn verbeelding van mijn leven in Zuid-Korea**

In Zuid-Korea is het erg druk, mooi en er zijn veel mensen.

Je kan de mensen horen praten, je kan ook muziek horen en de auto's die over de weg rijden.

"Annyeong (hasyo)"(hallo informeel en formeel.)

Ik dacht eerst dat Koreaans best makkelijk was maar het blijkt best wel een moeilijke taal te zijn.

Op dat moment had ik het gevoel dat ik 3 jaar lang bezig zou kunnen zijn met het leren van deze taal, ik kon het uiten doordat ik niet heel goed Koreaans kan spreken en dat ik ook niet alle woorden even goed ken. Ik denk dat de anderen wel erg goed hebben gemerkt dat ik niet heel goed Koreaans kan spreken.

Telkens als ik een fout maakte, bood ik meteen mijn excuses aan en daarna probeerde ik met hun Engels te praten.

Ik erger me aan mensen die eten eten dat de smaak aardbei heeft

Ik wacht tot ik voor mijn droombaan kan werken

Ik zie een rode kleur

Ik wacht tot mijn familie blij en gelukkig wordt (zijn ze nu ook)

Ik wacht tot het vakantie is

Een aardbei

Ik vind aardbei zelf lekker

## **DE GRENS TUSSEN LEVEN EN DOOD**

Kenmerkend voor de islamitische gedachte over leven en dood is: Allah geeft het leven, Allah neemt het leven. De mens moet zich schikken naar de wens van Allah. Moslims geloven in wederopstanding. De dood is de overgang naar het eeuwige leven. Bij een islamitische begrafenis wordt hierbij stilgestaan. Mensen verschillen van gedachten. Na de dood voortbestaan in het hiernamaals. Waar de ziel na de dood terechtkomt is afhankelijk van de mate waarin iemand tijdens zijn leven heeft gezondigd en daarvoor vergeving heeft gekregen. Als mensen niet geloven in de Islam kan het zijn dat de meningen hierover verschillen.

Na de dood leef je niet meer en ga je naar de hel of naar de hemel. Waar de ziel na de dood terechtkomt, is afhankelijk van de mate waarin iemand tijdens zijn leven heeft gezondigd en daarvoor vergeving heeft gekregen. We leven en daardoor komen we er allemaal mee in aanraking. De één vroeger dan de ander, maar uiteindelijk kunnen we er nooit omheen. Alles wat we hebben, laten we los tijdens het sterven. Alles wat we zijn, blijft bestaan. Tijdens het sterven verandert temperatuur, bloedsomloop en vochtbalans. De temperatuur daalt. Bloed stroomt minder snel en makkelijk door het lichaam (ontstaan van lijkvlekken). De vochtbalans verandert, er kan vochtophoping plaatsvinden of incontinentie ontstaan. Kort voor de dood (enkele uren, soms ook dagen) kunnen de volgende symptomen optreden: problemen met slikken, rochelen, snellere of langzamere ademhaling, blauwe vlekken, koorts, transpireren, urine- en ontlastingsverlies, stijf worden van ledematen, moeilijker spreken, zuchten. Het wegvallen van de hersenfuncties (zoals de regelmatige hartslag, ademhaling, bloeddruk en bewustzijn) leidt uiteindelijk tot de dood. Het leven is niet-dood zijn. Het is een eigenschap die alle organismen hebben. LEVEN. Een lange, korte of helemaal geen periode tussen je geboorte en je dood. Een levend wezen, zoals de mensen, dieren en planten.

## **INTERVIEW MET MEZELF**

Ik wou vroeger en nu stewardess worden, omdat ik het vroeger ook wou worden en nu ook wil en het lijkt mij een leuke baan.

### **Drie dingen waar ik vroeger bang voor was of nu:**

- ❶ Insecten
- ❷ Alleen thuis blijven
- ❸ Nachtmerries

**Een zin die tegen mij gezegd is die ik belangrijk vind:** Je hoeft niet perfect te zijn om iets te bereiken, maar je moet wel iets bereiken om perfect te zijn.

### **Drie vragen over mijn toekomst.** Hoe is het met mijn:

- ❶ familie
- ❷ werk
- ❸ buitenwereld

**Een doel dat ik dit schooljaar wil bereiken:** een hoger niveau bereiken op het Marcanti College.

### **Drie belangrijke eigenschappen waardoor ik succes kan hebben:**

- ❶ open zijn voor anderen
- ❷ vriendelijk zijn
- ❸ dapper zijn en worden

**MIJN DROOM**

Ik erger me aan mensen die dingen proberen te laten zien

Ik wacht tot het zomer is

Zwarte broek met een wit t-shirt

Ik wacht totdat ik op vakantie kan gaan met mijn vriendinnen

Lopen bij Ismet Pasa daar

Ik wacht totdat ik mijn rijbewijs heb gehaald

Drukke van mensen en geschreeuw van kinderen

Naar Istanbul gaan met mijn vriendinnen

**REAL LOVE EN FAKE LOVE**

Mijn verhaal gaat over real love en fake love. Wat dat inhoudt is dat je bij real love echt vanuit je hart van iemand houdt en je hebt fake love waarbij je doet alsof je van iemand houdt, dat je leuk in het gezicht doet en dan achter haar rug om praat. Ik ken veel mensen die leuk doen in mijn gezicht en dan achter mijn rug praten, bijvoorbeeld vandaag was ik echt ziek en een vriendin vroeg aan mij om naar buiten te gaan en die andere vriendin zei zo lachend maar "Cansu is toch ziek" dus ze nam me niet eens serieus. Fake love hoeft niet alleen achter je rug om praten te zijn, ook wat ik dus net heb gezegd, ik ben ziek en zij denkt dat ik lieg om niet naar buiten te hoeven gaan. Ik ken ook een persoon die mij zogenaamd vriendin noemt maar ik merk dat ze me gebruikt voor huiswerk, bijvoorbeeld toen ik ruzie met haar kreeg, kwam ik erachter dat ze me ging gebruiken voor huiswerk. Nu dat ik het alleen over fake

love heb, ga ik het hebben over real love. Ik heb al sinds groep 6 een hele goeie band met Selen. In die zes jaar heb ik maar één grote ruzie met haar gekregen van drie dagen en dat was in groep 8. Daarna hebben wij nooit meer ruzie gekregen want wij begrijpen elkaar. Wij maken geen domme ruzies, bijvoorbeeld vandaag zou ik naar haar gaan, toen ik zei dat ik ziek was zei ze we gaan wel een andere dag en ze zei beterschap en zo. Ze belde me ook om te vragen hoe het nu met me ging. Nilay ook. Nilay appte me ook met 'gaat het nu beter?'. Je kan echt zien wie fake en real is in je moeilijke tijd en over fake love gesproken, ik ken een meisje dat met mij over haar beste vriendin praat en met haar praat ze over mij. Wat ik eigenlijk wil zeggen met mijn verhaal, je moet niet iedereen te snel vertrouwen dus ook niet alle geheimen van jezelf tegen iedereen zeggen want iedereen zegt tegenwoordig alles tegen iedereen, ook wat niet klopt. En ook niet alles met iedereen opnemen, ook al vertrouw je diegene, niet doen want ze kan ook dingen door sturen wat jij eigenlijk helemaal niet wilt.

Dit was mijn verhaal ik hoop dat ik dingen duidelijk heb kunnen maken.

## **MIJN TOEKOMST**

Ik ben Cansu Cetinbakis. Ik ben inmiddels al advocaat. Hoe het met me gaat? Ik ben heel gelukkig. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, een jongetje en een meisje. Ik woon nog steeds in Nederland maar niet meer in Amsterdam maar in Den Haag.

Ik doe mijn laatste jaar om advocaat te worden. Hoe ik eruit zie: lengte van 1.68 of zo, bruin haar, mijn kledingstijl is niet veranderd, ik hou er nog steeds van om broeken en truien te dragen en in de zomer jurkjes. Ik wou al sinds mijn 13de advocaat worden en dat lukt me eindelijk. Mijn wens is dat mijn kinderen en mijn man gezond blijven en mijn doel is om een goede advocaat te worden.



**MIJN DROOM**

Ik erger me aan leugens

Ik wacht op de vakantie

Zwart

Ik wacht op de zomer

Buiten, vogeltjes fluiten

Ik wacht totdat ik mijn familie kan zien uit Marokko

Mooie bomen

Ik wacht op de zomer

## **INTERVIEW MET MEZELF**

Vroeger wilde ik doktersassistent worden.

Ik was niet bang van iets omdat ik vaak met mijn ouders sliep en me veilig voelde.

### **Twee vragen over mijn toekomst:**

- ❶ Waar ben ik over 10 jaar?
- ❷ Wat doe ik over 10 jaar?

**Een doel dat ik dit schooljaar wil bereiken:** ik wil dit jaar overgaan naar het 3e jaar daarvoor moet ik hard werken en mijn best doen.

**Drie belangrijke eigenschappen die ik heb waardoor ik succes kan hebben:** ik dapper, aardig en beleefd.

Het is moeilijk om succes te hebben als je het met de negatieve mening van anderen eens bent.

**Een dag uit mijn leven in 2031:** ik voel me goed, ik heb werk en ben verloofd. Ik woon in Amsterdam en mijn wensen zijn om te trouwen en lang en gelukkig te leven met mijn gezin. Ik doe mijn opleiding.

## **AUTO**

Ik erger aan mensen die over je praten.

Ik wacht totdat het zomer is.

Ik wil een zwarte Range Rover

Ik wacht totdat ik mijn rijbewijs hebt.

Ik ben thuis aan het gamen met mijn vrienden.

Ik wacht totdat ik naar Turkije kan gaan.

Drukte en lawaai van mensen

Met mijn vrienden auto rijden

## **LIEFDE EN HAAT**

Je kan iemand bijvoorbeeld leuk vinden en heel erg van hem of haar houden. Je kan verliefd worden op diegene bijvoorbeeld ik vond iemand echt leuk, drie jaar lang ongeveer. Ik zag hem elke dag op school. Ik had nooit aan hem verteld dat ik hem leuk vond. Eindstand had ik het ook gewoon niet tegen hem verteld waardoor hij een vriendin kreeg en door dat begon ik hem heel erg te haten. Dus begon ik te huilen omdat hij een vriendin had gekregen. Ik vond dat echt niet leuk. Ik had spijt dat ik het niet aan hem had verteld, misschien als hij het zou weten, kon ik nog van hem houden maar doordat hij met iemand anders kreeg, begon ik hem heel erg maar dan ook heel erg te haten. Liefde is eigenlijk gewoon heel erg van iemand houden maar of diegene van jou houdt, dat weet je dus niet. Dat is dus echt een erg gevoel omdat je niet kan weten wat diegene voor je voelt. Maar wanneer je het dus niet vertelt aan diegene kan het slecht aflopen. Maar als je het vertelt, eindigt het misschien wel goed, wie weet. Ik had dus twee vriendinnen waar ik eerst best goed mee was. We waren af en toe buiten met onze andere vriendinnen. Ik hield heel erg van ze en vertrouwde ze eigenlijk ook best erg. Maar eindstand kregen we ruzie. Ik wou het oplossen met hun maar zij wilden dat niet, ik vond het best erg dat het zo was geëindigd. Ze haten me nu heel erg. Ze maken af en toe een groepsapp en daar gaan ze me uitschelden. Maar ik zeg daar meestal niks op, ik ga er gewoon uit. Soms schelden ze ook op mijn familie, daardoor heb ik hen laatst overal geblokkeerd omdat ik geen last meer wou krijgen van hen. Ik was ze heel erg zat, dat ze zoveel haat op me gingen gooien en ik er bijna niks op zei omdat ik het niet erger wou maken. Eindstand heb ik dus gezien hoe ze echt zijn en hebben we nu geen contact meer. Dus wat ik hiermee probeer te zeggen is: niet mensen te snel vertrouwen want eindstand kan je er spijt van krijgen.

**ZOMER**

mijn wens is later dat ik gelukkig word

ik wacht tot het weer zomer is

lucht is dan blauw

ik wacht tot ik mijn rijbewijs krijg

mijn plaats is de hele wereld

ik wacht tot ik weer naar buiten mag

met mijn vriendinnen

in de zomer wil ik naar Turkije

ik wil dat ik het goed heb met mijn familie

ik wacht tot de winkels weer open gaan

ik wil een blauwe short en t-shirt halen voor de zomer

ik wacht tot het zomer is en we naar het zwembad kunnen

de plek waar ons huis in Marokko staat was eerst een beetje leeg en  
alleen zand, geen huizen, en nu zijn er veel meer villa's naast ons

de villa's zijn nu veel duurder en het wordt ook steeds beter gemaakt daar

en ik heb een zwembad in mijn tuin

ik wacht tot het zomervakantie is, dan kan ik naar Marokko

ik vind gewoon wespen en bijen irritant

ik heb in Marokko mijn eigen zwembad in mijn tuin

**WALID**

## INNERLIJK EN UITERLIJK

Mijn vriendin begon over het onderwerp innerlijk en uiterlijk want ze vond dat een spannend onderwerp dus we gingen gewoon praten en ze zei dat mensen van uiterlijk niet hetzelfde zijn als innerlijk. Innerlijk is iets heel anders dan uiterlijk. Ze vertelde dit omdat ze het leuk en spannend vond en ik zei ook hetzelfde want ik vond ook dat ze gelijk had. We hadden dezelfde mening. Ik stond er blij bij want ik vond het leuk dat we dezelfde mening hadden. Ik vond het ook een spannend onderwerp

## INTERVIEW MET MEZELF

Vroeger wilde ik altijd een dokter worden nu twijfel ik over dokter en advocaat want ik vind het allebei leuke en interessante beroepen.

### **Drie dingen waar ik vroeger bang voor was of nu:**

- 1 honden, ik ben alleen van die grote honden bang
- 2 spinnen
- 3 bijen

Ik herinner me wel een droom. Ik was met mijn vriendinnen op vakantie voor een week. We waren binnen en we gingen de eerste dag zwemmen en een van mijn vriendinnen gleed uit maar ze viel in water, niet op grond.

**Over mijn toekomst:** Ik wil niet wat weten maar ik wil wel vrienden blijven met mijn vriendinnen. Ik wil mijn doel bereiken dus advocaat of dokter worden.

**Een doel dat ik dit schooljaar wil bereiken:** ik wil hoger scoren voor sommige vakken

**Drie eigenschappen die ik heb waardoor ik succes zou kunnen hebben:**

- 1 kunnen doorzetten want als je dat kan, kun je ook beter scoren
- 2 gezond zijn want als je niet gezond bent, kun je niks doen
- 3 beleefd zijn tegenover anderen

**Drie dingen waardoor het moeilijk is om succes te hebben:**

als je niet beleefd bent  
als je niet leert voor je toetsen  
als je niet je huiswerken maakt

**Een dag uit mijn leven in 2031:** In 2031 ben ik 25 jaar oud. Ik ben dan een advocaat of een dokter, één van die twee. Ik vind mijn beroep heel leuk. Ik ben heel blij omdat ik mijn doel dan al heb gehaald. Ik woon in Amsterdam. Mijn hobby is mijn werk. Ik heb een blauwe broek aan met een zwarte trui want het is winter en ik heb dezelfde haarkleur.

## **DE GESCHIEDENIS KAN JE WEL VERANDEREN MAAR HET VERLEDEN NIET**

Mijn hoofdpersoon is mijn vriendin. Ze is een meisje ze heet Ecrin. Ze is 13 jaar oud ze leeft ook in deze tijd in Nederland. Ze woont met haar ouders en haar broer. Ze is heel lief en ze is ook behulpzaam. Ze vindt het leuk om mensen te helpen met alles. Ze vindt het leuk om met haar vriendinnen naar buiten te gaan of film kijken, dat vindt ze ook leuk. Ik weet niet waarvoor ze bang is, ze heeft een leuke geschiedenis, gewoon



leuke dingen wat iedereen heeft meegemaakt. Ze vindt haar verleden ook leuk om haar huiswerk. Ze had nog maar 15 minuten voordat ze het moest inleveren en ze was bang dat ze huiswerk vergeten zou krijgen want het was belangrijk huiswerk maar ze vertelde ook een beetje over haar verleden en ze zei dat ze het leuk vond. Ik zei tegen haar: **de geschiedenis kan je wel veranderen maar het verleden niet** daar wilde ik mee zeggen: doe alles wat je wilt in je toekomst, probeer om alles te doen wat je wilt, bereik je doel.

ik erger me aan te veel huiswerk

ik wacht totdat het zomer is

en blauw

ik wacht op mijn 18e verjaardag dan kan ik met mijn vriendinnen op vakantie

naar Turkije

ik wacht totdat ik mijn rijbewijs heb gehaald

ik hoor veel drukte en herrie

ik wil naar Turkije gaan met vriendinnen

## **ALICE IN WONDERLAND**

Ik denk aan mijn droom van de vorige keer

Ik wacht tot ik de droom weer kan dromen

Dat ik weer kan kijken naar de paarse hemelnacht

Ik wacht totdat ik weer in de wereld kan lopen

in een bos met reuze paddenstoelen

Ik wacht tot ik de wereld weer kan bekijken

De droom vol met reuze klokken en reuze hoeden

Ik wacht tot ik weer kan dromen over Alice in Wonderland

## **GEVECHT IN JOUW HOOFD**

### **het krijgen**

Als je ergens mee zit en dat niet uit of bespreekt met andere mensen hoopt het steeds maar op, totdat je een depressie hebt. Je (ik) hoort eerst maar een of twee stemmen in hoofd. Later wordt het meer en meer.

### **het overkomen**

Het overkomen is eigenlijk best wel makkelijk. Als ik het in mijn eigen woorden zou vertellen: 'je moet de bron uiten'. Met andere woorden: je moet de oorzaak uiten tegen anderen.

**de uitkomst**

Uitkomst: je hebt het niet meer. Je lijkt vrij maar dingen waaraan je gewend bent geraakt, zoals minder slapen en eten, blijven nog wat hangen (geldt voor mij). Ik heb nog een ding te zeggen en dat is: je moet depressie gewoon aan zien als wolken en jezelf als de zon. Je blijft op dezelfde plek terwijl de wolken weg gaan. Het is maar een fase.

**DE GESCHIEDENIS KUN JE NIET VERANDEREN  
MAAR DE TOEKOMST WEL**

Restart?

Laat mij jou een raar verhaal vertellen over een man. Er was ooit een man. Zijn leven was een complete puinhoop. Zijn grootste prestatie in zijn 40 jarig bestaan was om toegelaten te worden tot een medische school door jaren van studeren.

Maar daarna? Wat gebeurde er daarna.

Daarna lag er alleen maar ongeluk voor hem. Hij was een doelwit voor pestkoppen tijdens de middelbare school. Na het afstuderen koos hij om chirurg te worden met nauwelijks voldoende cijfers. Niettemin stak hij er al zijn moeite in om af te studeren om chirurg te worden. Omdat hij beseftte dat zijn gebrek aan kennis en zijn onhandigheid in een flits een patiënt zijn leven kon kosten.

Maar dankzij zijn harde werk kreeg hij de kans om in het beste nationale ziekenhuis te werken in zijn land. Maar ondanks zijn vaardigheden, werd hij door de concurrentie naar buiten geduwd.

En het ziekenhuis dat hij probeerde te openen ging door schulden failliet. De vrouw met wie hij trouwde na een ontmoeting in een blind date, scheidde van hem. Hij wilde zijn liefde geven aan eenzame moeder, maar ze stond op het punt dakloos te worden. En hij was zelf een paar dagen geleden gediagnosticeerd met dodelijke kanker  
Alles was tegen hem.

Maar dit was niet het einde.

De man die net een telefoontje met zijn moeder heeft beëindigd. Kocht alcohol met wat er nog in zijn portemonnee zat .De man dacht dat dit de tijd was dat hij alles beëindigde.

En net dan.

Ontmoette hij een vrouw.

Ze vertelde een verhaal over een man die een operatie aan een meisje moest doen nadat zij *critical* was gestoken. Bloed en ingewanden liepen eruit voordat de operatie plaatsvond, maar ze schreeuwde of huilde niet eens een keer. Ze was zo kalm alsof ze naar de wond van iemand anders keek. Klaar met haar verhaal bood ze hem wat wijn aan.

De man gaf niet al te veel om de woorden van de vrouw. Aangezien hij verlangde naar meer alcohol, had hij geen reden om te weigeren.

Wat een raar droomachtig verhaal, maar wat nog vreemder was is die man...

...

I-ik d-denk dat hij mij was.

*(a/n. Wat zou jij doen als je een tweede kans had om je leven te leiden samen met je herinneringen van je vorige leven? En voor de duidelijkheid hij is niet iemand anders geworden maar hij is gewoon weer terug naar zijn jongere zelf. Dus iets van 15- 16 jaar.*

*Inspiratie: Een manga (japanse stripverhaal) dat ik gelezen heb.)*

## **GOED OF KWAAD?**

Heb je ooit nagedacht wat *goed* en *kwaad* eigenlijk inhoudt. Je kan kwaad genoemd worden ook al doe je het om te overleven. En je kan ook goed genoemd worden ook al doe je het voor egoïstische redenen.

Als je denkt aan iemand die kwaadaardig is denk je misschien aan criminelen, dictators of moordenaars.

Mensen kunnen dingen stelen om rijker te worden of om dure dingen te kopen. Maar het kan ook zijn dat ze stelen om te overleven door bijvoorbeeld voedsel te stelen, omdat ze te arm zijn om het te betalen. Maar toch worden ze beschouwd als een schurk.

Als je denkt aan iemand die goed is denk je aan...

Ja... ik kan niemand op noemen. Het is net alsof je vraagt wie is perfect. Er is geen antwoord. Er bestaat niemand die 100% goed is want iedereen heeft wel een keer iets slecht gedaan. Er bestaan alleen mensen die iets goed hebben gedaan voor misschien één, twee keer of meer. Maar dat betekent nog steeds niet dat diegene "goed" is. Hij heeft alleen iets goed gedaan.

Heb je ooit geprobeerd om op te zoeken wat goed en wat kwaad betekent. Ik heb het gedaan maar je ziet altijd andere meningen. Zoals goed en kwaad bestaan niet of goed en kwaad zijn hetzelfde.

Eigenlijk worden we al van jongs af aan geleerd wat goed is en wat kwaad is. Bijvoorbeeld door televisie met superhelden die de slechterik proberen te verslaan.

Heb je ooit bij een van de slechteriken zijn verhaal gehoord over hoe hij een slechterik is geworden. Meestal is het door dat hij gepest of verwaarloosd werd of doordat hij eerst mensen hielp maar uiteindelijk werd gebruikt en later werd hij achtergelaten.

Net als wat ik eerst zei, wie goed is, kan je niet beantwoorden net zoals wie is nou wie of wat perfect is. Bijvoorbeeld er is een wetenschapper die zegt dit wordt de perfectste uitvinding van de hele wereld maar een paar jaar later maakt hij dezelfde uitvinding, maar beter. Dat betekent dat de eerste niet perfect was. En dat betekent dat het nog steeds beter kon. Wat ik probeer te zeggen is, als je perfect bent, kan je niks meer leren of groeien.

*Als je jezelf afvraagt hoe ik überhaupt op deze conclusie terecht gekomen ben, het komt doordat ik Japanse tekenfilms kijk. Als je achter de mystery of betekenis van die serie komt, 'will it hit you like a truck'.*

2.3

## **GROEIENDE HUSTLE NAAR RIJKDOM IN DE KINGDOM**

Ik wil iets goeds doen dat me niet meer gaat bedreigen, meer geld, more money, zodat ik in de toekomst wat beter zal kunnen drijven. Schijnen, deze toekomst is de mijne, dus ik moet van mijn fouten leren en niet meer naar anderen kijken. Mannen bewegen raar want eerst dacht ik dat ik altijd met ze zou blijven, eentje gaat achter je rug en een ander gaat met andere mannen in bedrijven. Dus ik moet zorgen dat ik goed beweeg, gaan ze links ga ik ga rechts, ik moet gewoon zorgen dat ik niet omkijk. Ik ben eigen baas, noem me mister ondernemer. Werk ik ooit voor een ander, zorg ik dat ik het later ga overnemen, zie ik een ander bedrijf, zorg ik dat ik het mijne groter ga maken. Hands down, bow down, ik kan nu in peace met mijn biljoenen gaan slapen.

## **BUITENSTEBINNEN**

Hallo, ik ben Samuel en dit is mijn verhaal.

Het begon allemaal twee jaar geleden. De overstap van de basisschool was een grote stap. Het voelde gigantisch voor mij, aangezien ik helemaal alleen naar een plek moest komen waar ik niemand kende. Echter was dat niet zo. Ik maakte heel snel een vriend waarvan ik niet wist dat hij mijn leven zou veranderen in een eindeloze depressie waarbij niemand me kon helpen of kan helpen. Het begon op de derde dag van school. Alles was nieuw en ik wou heel snel populair zijn waardoor ik met veel oudere jongens ging hangen in de kantine. Het gaf me heel snel een oudere mentaliteit door naar hun verhalen te luisteren over hun leven als straatjongens, niet wetend dat het allemaal waar was, planden we om een keer met zijn allen te meeten. School begon in augustus. Het

is nu alweer januari, na al het verplaatsen besloten ik en m'n vrienden eindelijk op stap te gaan. 3 Januari, we gaan vandaag op stap in de Bijlmer waar ik woon, om precies te zijn, Kraaiennest. En vandaag gebeurde het, één van mijn vrienden werd doodgeschoten voor mijn ogen, wat mijn leven voor altijd veranderde.

## **INTERVIEW MET MEZELF**

Ik wilde vroeger ondernemer worden.

**Ik was vroeger bang voor het donker:** want ik kon dan niks zien.

**Een zin die tegen mij werd gezegd:** vrienden bestaan niet, alleen familie. Dat komt omdat veel vrienden neppe vrienden zijn.

### **Drie vragen over mijn toekomst:**

- ❶ is mijn vrouw mooi?
- ❷ hoeveel buit maak ik per maand?
- ❸ hoe groot is mijn huis, met hoeveel kinderen heb ik?

### **Drie belangrijke eigenschappen die ik heb waardoor ik succes kan hebben:**

- ❶ Ik ben niet net als anderen
- ❷ Hou van veel geld
- ❸ Ik heb een hele grote denkbeeldigheid.

### **Schrijf dingen op waardoor het moeilijk is om succes te hebben:**

- ❶ ik ben lui.
- ❷ ik stel teveel uit.

**Een dag uit mijn leven in 2031:** Ben op het balkon van mijn slaapkamer, een grote sigaar in mijn mond, terwijl ik geniet van mijn uitzicht en hoe gelukkig ik ben met mijn vrouw. Ik ben gelukkig. Ik heb mijn eigen kledingbedrijf waardoor ik miljoenen per maand verdien. Ik ben breed, lang, mooi met mijn volle baard.



Op een dag  
Op een dag wil ik bedrijven  
En ik weet dat ze kijken  
En de slangen moet ik vermijden  
En daarna met een range langs rijden  
En in mijn vrije tijd ga ik ballen schieten met van der meiden  
En let ik niet op die meiden  
Maar meer op me bedrijven

### DE GRENS TUSSEN RIJK EN ARM

Hoi ik ben Swahili en ik woon in Lagos, een stad in Nigeria. Ik ga samen met Mo naar Ota, een plaats waar veel armoede voorkomt, het ligt aan de grens van Lagos. We gaan met de auto naar Ota, onderweg rijden we langs de kust van Lagos, een hele mooie moderne stad! (voor Nigeria). Aangekomen in Ota zien we oude, kapotte gebouwen en kapotte wegen waar het niet echt veilig is om op te rijden. Het is hier ook heel druk op straat, dat komt omdat veel mensen overdag werken. We willen graag doorrijden maar dat is geen goed idee, de wegen zijn daar namelijk overstroomd. Ik zie kinderen, vrouwen én mannen, allemaal aan het werk. In Ota is het moeilijk om aan je brood te komen, de economie is niet heel hoog in Ota. In Lagos is het een stuk netter en beter. De kinderen hier zien er onverzorgd en moe uit. Ze werken heel hard voor hun brood. Je ziet ook veel kerken, dat laat zien dat er christenen wonen in de stad. Wij hebben genoeg gezien voor vandaag en gaan terug naar Lagos. Het voelt erg vertrouwd en fijn om hier weer te zijn, er hangt geen nare sfeer in de lucht en het is erg gezellig, toch Imiamane? Mo: Jazeker we rijden langs een mooie zee en de gezellige straten van Lagos. Er zijn hoge gebouwen en lange mooie wegen. Hierbij concludeer ik dat Lagos veel moderner en geordender is dan Ota. In Ota is er sprake van kinderarbeid, in Lagos kan het ook wel eens voorkomen maar het is veel minder dan in Ota!

## **MOEDER**

Ik hoop dat ik mijn moeder zo snel mogelijk kan knuffelen

Ik hoop met mijn moeder naar het huis van onze familie te kunnen reizen

Ik hoop dat ik weer met haar ga winkelen zoals ik altijd doe

Ik hoop dat ik met mijn moeder aan mijn zijde naar de natuur kan kijken

Ik hoop mijn moeder gelukkig te maken,

want ik zie mijn moeder graag gelukkig

Ik hoop mijn moeder zo snel mogelijk te zien en de rest van mijn leven

bij haar te blijven.

Ik hou van mijn moeder en mijn gezin

## **DE GRENS TUSSEN NEDERLAND EN BRAZILIË**

Op een dag speelde ik met een vriend die in Nederland woont en hij zei dat Nederland beter is dan Brazilië en ik zei: Brazilië heeft het beste eten, het beste klimaat, de mensen kleden zich veel beter, het beste strand en rivieren. We hebben de beste voetballers en clubs, op het strand zijn er veel dingen te doen, zoals luisteren naar liveshows, drankjes en eten. We hebben de beste steden ter wereld, op straat kunnen we veel dingen spelen, zoals politie en dieven, verstopperkje en etc. maar hier is het ook

# **NICOLAS**

een beetje gevaarlijk vanwege de misdaad. De muziekstijl is ook cool, er zijn veel zangers met talent hier in Brazilië, mijn favoriete muziekstijl is trap. De studie is hier ook niet erg goed, het moest veel beter zijn. Hier zijn er grote winkelcentra waar verschillende winkels zijn die kleding, eten, sieraden, speelgoed en nog veel meer verkopen. Hier heeft elke dag hete zon en het regent hier zelden. Het is elke dag boven de 30 graden, het regent en blijft warm en hier zijn we vrienden met iedereen, als er een feest is, komt iedereen samen, dit zijn alleen dingen hier in Brazilië, er zijn geen betere dingen dan dat, ik hou van mijn land.

**Mijn vriend:** Nederland is een goed land met lekker eten en soms een goed klimaat. In Nederland kan je best veel doen. Je kan lekker uit eten gaan met familie of met vrienden en je kan naar pretparken gaan. Er zijn goede restaurants waar je lekker kan eten. Onze pretparken zijn leuk. Je hebt veel dingen te doen, je kan zelfs ook als je betaalt een dagje of twee daar blijven in een hotel, dan is de rest gwn gratis. Je kan ook naar een zwembad gaan, je kan daar zwemmen en je kan veel meer doen. Buiten is het lekker weer soms, dan is het een goede tijd om naar buiten te gaan met je vrienden om buiten te spelen. Je kan ook veel buiten doen. Je kan naar parken gaan, je kan voetbal spelen en basketbal, je kunt buiten ook met mensen uit je buurt naar buiten gaan om te spelen of je kan met je vrienden binnen zitten gamen.

## **TOEKOMSTPLANNEN**

ik wacht tot mijn dromen waar worden

ik wacht tot later en dan kijk ik naar het strand tegenover mijn huis

ik wacht tot ik mijn doelen kan behalen

en mijn ouders blij kan maken

ik wacht tot ik kan worden wat ik wil

en mijn baan kan doen

ik word blij als ik mijn doelen behaal

ik word verdrietig als ik ze niet behaal

## **LIEFDE EN HAAT**

Dit verhaal gaat over een tweeling van 16 jaar ze heten Emma en Sophie. Ook al leken ze erg op elkaar van de buitenkant, van de binnenkant waren ze heel erg verschillend want Emma was heel lief en wou altijd goede dingen voor mensen doen en Sophie juist het tegenovergestelde van Emma. Sophie was altijd gemeen tegen mensen en hield ervan om mensen pijn te doen en te kwetsen. De ouders van de tweeling waren meer lief voor Emma dan voor Sophie omdat ze dachten dat Sophie het slechte kind was en Emma het goede kind was, daardoor was Sophie

# **REBEKAH**

jaloers en deed ze alles om haar tweeling zus Emma belachelijk te maken maar toch was Emma altijd lief tegen Sophie, wat ze ook maar deed. Sophie werd hier gek van en op een dag kwam ze op iets heel ergs wat Emma nooit zou vergeten. Sophie bracht Emma naar een bos met een waterval en zei tegen Emma dat er iets op de grond was en Emma ging kijken wat daar was en Sophie duwde haar in de waterval. Daarna keek Sophie heel geschrokken naar het water waar Emma in viel. Sophie sprong zo snel mogelijk in het water en daar zag ze Emma uiteindelijk. Ze pakte haar vast en deed Emma om haar schouder en zwom naar een rots. Ze schudt Emma en roept Emma Emma word wakker!! Maar Emma werd niet wakker. Sophie had bedacht om de ambulance te bellen. Na 15 minuten kwam de ambulance en deed mond op mond beademing en uiteindelijk werd ze wakker en brachten ze haar naar het ziekenhuis. De ouders van Sophie en Emma werden gebeld en kwamen met spoed naar het ziekenhuis. Wat is er gebeurd!? vraagt de moeder. Mama..ja ? ik..Sophie barst in de tranen en legt uit wat er gebeurd is. De moeder kijkt heel verbaasd en geschrokken, Het komt goed - zei de dokter - u kunt haar straks bezoeken. Sophie en haar ouders lopen terug naar de gang. Het spijt me zegt Sophie met een zachte stem. Beloof me dat je dit nooit meer gaat doen - zegt de vader. Ja dat beloof ik - zegt Sophie. De dokter komt naar de gang. Jullie mogen weer komen. Emma is wakker geworden. Sophie loopt naar de stoel naast het bed van Emma. Sorry Emma voor wat ik heb gedaan. Ik was blijkbaar gewoon te jaloers omdat iedereen jou mag en niemand mij. mensen mogen jou wel maar je moet gewoon wat aardiger zijn dan maak je van jezelf een veel beter persoon - zegt Emma. En ze omhelzen elkaar.

EINDEEE

## **VERHAAL OVER RICO**

Er was een jongen genaamd Rico van 24. Hij zat in zijn kamer en dacht na over wat hij allemaal heeft meegemaakt.

### **~flash back~**

Rico voelde zich alleen  
Niemand was thuis  
Niemand had tijd voor hem  
Hij was depressief  
Hij had niemand om mee te praten op de leeftijd 14...  
hij wou heel graag songwriter worden maar zijn ouders wouden dat Rico een dokter werd...

Hij werd zo gek van zijn ouders die klagen over dat Rico geen dokter wil worden dat Rico besloot om weg te lopen..

Nadat hij was weggelopen blijft hij bij z'n vriend slapen en begon aan liedjes te werken.

Eerst vond hij het heel erg moeilijk eerst omdat hij veel stress had omdat zijn ouders steeds belden en hem vroegen om terug te komen maar hij wou dat niet. Hij vond het belangrijk dat kinderen ook rechten hadden en eigen beslissingen konden maken.

### **~eind flashback~**

Woah dat was een moeilijke tijd zuchten Rico.

Nou gelukkig is dat allemaal voorbij zegt Rico terwijl hij glimlacht en gaat door met Liedjes schrijven want hij heeft zijn doel bereikt en daar is hij heel erg blij mee omdat hij niet luisterde naar iemand anders en zijn eigen weg ging.

*~Doe wat je zelf wilt een laat niemand je naar beneden halen~*

Ik wacht tot ik weer kan sporten, tijdens de lockdown vroeg ik mijn ouders of ik schaatslessen mocht volgen, en ze zeiden ja. Nu heb ik als sporten Taekwondo, kickboxing en schaatsen. Op het ijs, alleen schaats geluiden. Leren hoe je sneller kan schaatsen en al die mooie sprongen. Binnen of buiten schaatsen. Can't wait! Ik wacht totdat ik mijn ouders zie huilen van blijheid omdat ik succesvol ben. In sporten, in school in alles.

Bevroren meren, vogels die fluiten in de lange kale bomen.

Zonnestralen die door de takken schijnen van de bomen.

Schaats geluiden in de kou, dood stil,

alleen de zachte geluiden die de stilte van de natuur vasthouden.

## **RUST**

De zon schijnt, stralen die uit je raam komen.

Je wordt wakker van de mooie zon en het gepiep van de vogels buiten.

Je glimlachte, wetende dat je zo goed sliep.

De stilte, de vrede, niets anders dat je wilde.

Je wilde je comfortabele bed niet verlaten, een paar minuten later besluit je om op te staan en je dag te beginnen met een ontbijt, en een douche erna.

Zittend op je bureau, online lessen volgen en studeren met zachte liedjes waar je graag naar luistert.

Een paar uurtjes later spring je op je bed en scroll je een beetje door social media.

Je begint alvast planningen te maken voor de volgende dag.

Je voelt je een beetje hongerig en gaat naar de keuken om een paar snacks te pakken en je kijkt naar een paar animes.

Toen het wat later werd, werd je een beetje moe en besloot je om te slapen.

Twee jaren geleden, herinneringen van de eerste dag na kamp. De eerste vriendin die ik maakte, we zaten in de bus. We gingen terug naar onze school na onze leuke dagen van kamp. Mijn nieuwe vriendin en ik zaten samen een spelletje te spelen. Het was BT21. We waren best wel blij dat we beide een kpop fan waren. We zaten te spelen en te lachen.

We gingen praten over wie onze bias was. Als eerste was ik best wel verlegen, maar dag na dag werd onze vriendschap beter. De vriendschap waar ik zo blij mee was, een vriendschap die ik nooit kwijt wou raken.

De vriendschap die ik voor altijd wou hebben, de dagen waarin we elkaar het beste snapten, de dagen waar wij altijd van glimlachten wanneer wij elkaar zagen. We gingen vaak ook naar buiten zoals naar de Dam en we gingen leuke dingen doen. Ook gingen we vaak dag en nacht appen en aan onze ouders vertellen hoe aardig wij waren. De dagen waarin wij een paar nieuwe vriendinnen ontmoetten, ging het nog best wel goed.

Het was gezellig en leuk. Maar dag na dag, ging een van hun arrogant doen, niet alleen een persoon maar iedereen moest meteen naar haar luisteren, zoals manipuleren. Maar ja, ik respecteerde haar tot de dag kwam dat ik enorm zat van haar had, mijn ouders zeiden zelfs dat het beter was dat ik niet een vriendin zoals zij had. Sommige vriendinnen die ik had, vinden hetzelfde en wilden afstand van haar nemen. Waarop zij nog zieliger deed en dat mijn vriendschap die ik altijd wou beschermen, brak. En daar was ze, ze blokkeerde mij overal en ze ging samen met haar mij disrespecteren. Tuurlijk was ik ook een idioot dat ik ook slechte dingen zei, maar later zei ik dan vaak sorry en wou ik weer vrienden worden waar het al fout liep. Ik zat elke dag te huilen en maakte me zorgen over hun, terwijl ze steeds hetzelfde deden, de haat en kwaad die ze naar mij richtten. Zij waren kwaad, terwijl ik goed was. Ik wou alles goed maken. Op een dag lukte het, we waren weer vrienden en alles ging goed. Maar moest dezelfde persoon alles weer verpesten omdat ze te jaloers was dat ik een betere vriendschap had met mijn vriendin. Ik snapte het en liet ze ook samen met rust, maar ze wou niks samen delen. Ze wou dat alles van haar was. En ja, ik was daar, als je mag haar, ik hoef je bullsh\*t niet weer te horen. En zo ging het verder, ik was altijd de enige die sorry zei en zij deden dan te overdreven en ze wilden dat



ik altijd naar hun moest luisteren. Wat ik wel echt heb geleerd is, dat ik nooit met mensen vrienden moet worden, wel alleen maar 1-2 goede vrienden hebben maar de rest van je zogenaamde beste beste vriendin kan naar een twee-faced evil veranderen.

*"Don't trust people way too fast or too much, remember the devil once turned into an angel."*

### **Fight, for yourself.**

Wat doe je? Zegt mijn vader. Weer zat ik op mijn telefoon, 24/7 uur. Geen zin om op te staan en al mijn huiswerk en taken af te ronden. Diep van binnen wist ik dat ik overdreef door met mijn telefoon in mijn hand, liggend in mijn bed, te zitten niks. Mijn vader had er genoeg van, hij pakte mijn telefoon af en ging lang met mij praten. Leuk dat alleen mijn vader en moeder mij weer wakker maakten met de dingen die ze zeggen tegen mij. Ze willen alleen dat ik later een goed leven krijg. Maar waarom ben ik zo dom? Waarom deed ik nooit mijn best vroeger? Wat als ik nooit meer wakker werd en mijn best deed? Wat zou er gebeuren? Zo kwamen al deze vragen elke dag, ik kon niet stoppen met nadenken. Ik gaf mijn telefoon aan mijn vader en zei: "ik hoef dit niet meer, als ik echt mijn best moet doen. Moet ik dit loslaten en focussen op school en niet op anderen of met social media bezig zijn." Mijn vader was in total shock, opeens dat horen van een kind dat niets kon doen. Vanaf die dag ben ik beter en zit ik in veel vakken op het hoogste, één ding dat ik heb geleerd is, laat social media en geniet van je leven, er zijn zoveel meer leuke dingen te doen in het leven dan alleen in je bed blijven met je telefoon. Je kunt beter worden in alles, doe je best and don't give up. Fight, for yourself.

ik wacht tot het avond is zodat ik anime kan kijken en y./manga kan lezen

ik wacht tot er rust is en ik in rust anime kan kijken

ik wacht tot er een nieuwe episode is van The promised neverland

wanneer komt er een nieuwe episode van saiki k

ik erger me aan wifi die niet werkt als ik anime wil kijken

ik word verdrietig als mijn favoriete character dood is

ik word blij van mijn favoriete characters

ik ben blij want het is avond

## **ANIME ANIME ANIME ^^**

Ik kijk het elke dag, het is een leuke wereld vol met fun animes. Elke anime heeft iets wat wijs is, iets wat je gaat motiveren en het geeft je ook veel zelfvertrouwen.

Anime is geen normale cartoon maar meer iets wat je vooruit laat gaan door woorden van de characters die er in spelen. Er is 100% bij elke anime een character die wijze woorden gaat zeggen - dat is ook een reden waarom ik het kijk, maar de grootste reden is natuurlijk omdat ik het leuk en interessant vind en ik leer er ook nog van. 2 in 1 :D

## **INTERVIEW MET MEZELF**

Vroeger wilde ik een prinses worden en nu architect in Japan.

Soms ben ik wel bang of ik mijn droom kan behalen. Ik kan natuurlijk ook falen maar ik weet dat ik niet zou opgeven en dat ik er voor zal gaan en ik ben blij dat ik support van vrienden en familie krijg. Ze zeggen dat het wel moeilijk is, maar ze vertrouwen me dat ik het kan behalen, dat maakt me zelfverzekerd en dat vertelt me dat ik en iedereen zijn droom kan behalen.

Hoeveel zou het kosten om in Japan te wonen, ik moet daarom goed plannen hoe ik al vanaf jong ga sparen.

Ik heb dromen gehad waarin ik in Japan was met een beste vriendin, Dean, die ook naar Japan wil en we willen daar samen studeren - i hope it comes true.

**Een zin die tegen mij gezegd is die belangrijk voor me is:** we might fall down and get hurt but we still run endly towards our dreams.  
Er komen moeilijke gevallen waar je veel moeite of misschien zelfs pijn zal kunnen lijden maar toch probeer je om je droom te bereiken.

**Mijn doel voor dit schooljaar is:** ik wil beter worden in belangrijke vakken zoals wiskunde en nask want ik heb ze alle twee nodig voor mijn toekomst.

**Wat kunnen andere mensen doen om te zorgen dat jij jouw doel kunt bereiken?** Niet echt iets, ik werk zelf voor mijn dromen. Ik wil geen afleiding maar ben wel blij dat ik vrienden heb die er altijd voor me zijn als ik bijvoorbeeld ooit wil opgeven dan gaan ze mij aanmoedigen om verder te gaan.

**Belangrijke eigenschappen op die ik heb waardoor ik succes kan hebben:** moedig zijn, er voor gaan, beleefd zijn, aardig zijn, dapper zijn en vrolijk zijn :D

Om succes te hebben, moet je er voor hard voor werken.

**Een dag uit mijn leven in 2031:** naar mijn werk gaan en daarna geld verdienen, leuke dingen doen. Misschien hopelijk krijg ik dan ook een leuke familie met 2 kinderen en 1 man, in Japan naar anime dingen gaan, gelukkig blij zijn, door te genieten, Anime kijken, tekenen, in Japan, dat zie ik later wel, architect worden in Japan.

## **VERHAAL (INCLUSIEF VOORBEREIDING): EMMA, NORMAN, RAY**

Emma, Norman en Ray zijn alle drie 11 jaar oud.

Ze leven in 2045.

Ze wonen in Japan en ze zijn ook Japans. Eerst woonden ze in the grace field house maar later verandert dat.

Ze wonen met demonen en nog een paar andere kinderen die jonger zijn en een paar moeders die voor hun zorgen.

**Emma:** ze geeft om iedereen, ze geeft nooit op, ze is moedig en lief

**Ray:** chille persoon, geeft ook nooit op, heel slim

**Norman:** een persoon vol met dingen die je niet zou verwachten, aardig, moedig

Ze willen ontsnappen uit die wereld, ze willen vrijheid.

Ze vechten voor elkaar.

Emma, Ray, Norman zijn de oudsten van alle kinderen en ze zijn bang dat ze hun doel niet gaan behalen door de demonen en met andere woorden: ze zijn bang voor de demonen

Ze hebben veel mee gemaakt. Ze woonden in grace field house in Japan, daar werden zij en andere kinderen opgevoed door Isabella, Isabella heeft precies het zelfde als zij mee gemaakt. Ze kon kiezen tussen dood gaan of een moeder in het weeshuis grace field worden, dus ze koos om een mom te worden, een niet biologische moeder. De demonen vinden hoe slimmer de kinderen zijn, hoe lekkerder ze smaken. 12 Jaar is het maximum, als je 12 bent, word je gelijk gestuurd naar de demonen. Op een dag werd Conny (6) ook weg gehaald bij grace field omdat de demonen haar wilden om op te eten. Dus Conny had haar favoriete knuffel altijd bij zich, toen ze weg werd gehaald, namen ze eerst allemaal afscheid maar toen Isabella al naar de demonen

was gegaan om Conny daar naar toe te brengen (Conny en de andere kinderen wisten er niks van, zelfs Emma, Ray, Norman niet) was ze haar knuffel vergeten, dus gingen Norman en Emma de knuffel brengen, toch wisten ze dat ze niet bij de poort mochten komen, ze gingen toch wel. Toen ze aankwamen, zagen ze niemand, ze keken rond tot ze zo'n soort auto met achterbak, meer een vorm van een tractor, zagen waar een doek zat over de achterbak. Ze haalden de doek weg en vonden het dode lichaam van Conny met een rode Japanse bloem, camelia, in haar haar. Emma en Norman schrokken, ze hadden dit nooit verwacht, ze waren van plan om het tegen Isabella (de moeder) te zeggen maar tot hun schok wist Isabella hier allang van en werkte ze samen met de demonen. Emma en Norman vergaten de knuffel en renden weg toen Isabella en de demonen even weg waren. Norman en Emma waren in schok en Emma schreeuwde het uit. Later toen Isabella klaar was met de demonen, zag ze dat de knuffel er opeens was en wist ze dat er iemand was langs geweest. Norman en Emma moesten gaan doen alsof ze niks wisten. In die tijd gingen ze ook verzinnen hoe ze moesten ontsnappen. Uiteindelijk kwam Ray er ook achter nadat hij hun gestalkt had.

Ze willen het leven voor hen en de andere weeskinderen veranderen om vrijheid te krijgen maar daar moeten ze veel voor werken want ze moeten eerst te weten komen hoe ze gaan ontsnappen want ze vertrouwen bijna niemand daar.

### **De geschiedenis kun je niet veranderen maar de toekomst wel.**

Ik denk dat dat een goeie zin is voor Emma omdat ze altijd al wijs is maar ook voor Norman en Ray maar toch kies ik Emma.

### THE PROMISED NEVERLAND

Emma, Norman en Ray kwamen er dus achter dat ze in een verhaal vol met leugens leefden. Ze moesten iets verzinnen om te ontsnappen en tegelijkertijd mocht Isabella er niet achter komen. Emma en Ray en Norman waren altijd in de bibliotheek om te lezen over de geschiedenis van demonen en mensen, wat er allemaal was gebeurd tussen demonen en mensen, waarom ze hier zijn en niet bij anderen. Er staat hier dat ze 1000 kinderen gaven aan demonen om hen (mensen) te vergeven dus we zijn niet de enigen.

Dan moeten we niet alleen ons zelf redden maar ook anderen, Emma zei: we weten niet eens hoe we ons zelf moeten bevrijden. Hoe gaan we iedereen bevrijden, maar ik kan niemand hier achter laten... Emma: we bevrijden ze wel met zijn allen van grace field maar ik denk niet dat we naar de anderen kunnen gaan. Norman: er is altijd hoop, niet vergeten. Ray we kunnen toch niks meer veranderen. **De geschiedenis kun je niet veranderen maar de toekomst wel**, we moeten vechten voor onze toekomst en die van anderen. Norman, Emma heeft gelijk we moeten niet alleen aan ons zelf denken...yoh dat zeg ik ook niet, ik zeg toch dat we eerst moeten weten hoe we zelf moeten ontsnappen, Norman shh Isabella kan ons horen, jaja laten we gewoon verder gaan.....

Ik erger me als ik vroeg online les heb

Ik word verdrietig als mijn telefoon uitgeschakeld is.

Wanneer is de wereld ontstaan.

Ik wacht op de zomer.

Ik wacht totdat ik weer kan zwemmen

Ik wacht totdat ik mijn zomerkleren aan kan doen.

Ik wacht totdat ik lekker in mijn bed kan liggen.

Ik erger me als mensen achter je rug praten!

Ik word verdrietig als mijn moeder niet blij is en ook verdrietig is.

Wanneer is de wereld ontstaan?

Ik wens dat al mijn leuke dromen uit komen

omdat mijn dromen heel gezellig zijn.

Het was donker en niemand stond om me heen.

Ik hoorde niks...alleen de wind.

Ik deed mijn ogen wijd open maar ik zag alleen de kleur ZWART.

Zal ik wachten totdat ik weer kan zien?

Zullen de mensen op me wachten totdat ik weer terugkom?

Zal mijn moeder nu verdrietig zijn? Of is ze blij?

## **INTERVIEW MET MEZELF**

Ik wou vroeger altijd politie worden en nu nog steeds omdat het belangrijk is om Nederland te helpen.

Ik ben nergens bang voor omdat mijn moeder me heeft geleerd om sterk te blijven en nooit bang te zijn voor iets.

Ik heb gedroomd dat ik politieagent was en dat ik Nederland ging redden.

**Een zin die vaak tegen mij wordt gezegd:** Dat ik later in het ziekenhuis moet werken (maar ik wil dat niet).

### **Drie vragen over mijn toekomst:**

- 1 Waar woon ik?
- 2 Ga ik trouwen?
- 3 Hoeveel kinderen krijg ik?

Ik streef ernaar om een hoger doel te behalen en wat mensen moeten doen is zich met niks bemoeien.

**Drie eigenschappen waardoor ik succes kan hebben:** slim zijn, beleefd en beleefd.

**Een dag in 2031...** Ik woon in Amsterdam. Ik werk bij de politie en mijn man in het ziekenhuis. Mijn man brengt de kinderen naar de kinderopvang. Ik ben lekker stoer en ook weer deftig aangekleed naar mijn werk. Mijn haren in een goede strakke staart. Mijn hobby is sporten. Mijn wens is dat mijn familie gezond blijft en dat mijn kinderen een goede toekomst krijgen.



## HET KLEINE MEISJE

Er was eens een piep klein meisje dat nooit gelukkig kon zijn. Elke keer wanneer ze gelukkig wil zijn komt er wel kwaad tussen. Ze begon te huilen en huilen en bleef maar huilen. Ze heeft een klein zusje dat haar wel beter maakte maar dat is voor effetjes, zodra ze klaar is met huilen begint ze weer te huilen. Maar op een dag kwam er een prins en die zei wil je met mij vliegen door de wolken en het prinsesje zei natuurlijk wil ik vliegen met jou door de wolken heen. Ze gaf een hand aan de prins en begon te vliegen en te vliegen. Ze was zo blij dat ze haar verdrietmomentje heeft vergeten. Een paar minuten later had ze het door dat ze elke dag ging huilen omdat niemand haar blij maakte en elke keer er kwaad tussen kwam. Ze schreeuwde en zei ik haat mijn leven terwijl ze aan het vliegen was. De prins keek naar haar en zei waarom zeg je dat je ziet er zo blij uit en dan dit! Ze viel keihard op de grond en begon te huilen zoals altijd.

Ze werd wakker en alles was maar een droom.

MAMAAAAAA!!

MOEDER: ja schat wat is er?

KIND: IK HAAT MIJN LEVEN ZOALS ALTIJD!

MOEDER: Je moet nooit zo denken. Op een dag komt er wel geluk naar je toe.

KIND: Oh moeder begrijp je maar mij ook 1x.

MOEDER: Ik begrijp je heel erg goed, morgen een nieuwe dag, let maar op. Het wordt een hele leuke dag.

KIND: Oké mama, welterusten.

### 1 DAG LATER.....

Ze werd wakker met een glimlach en er kwam een ouder naar binnen en zei **GEFELICITEERD MET JE VERJAARDAG!!!!!!!!!!!!**

## **RIJK EN EEN TROTSE MOEDER**

wanneer word ik rijk

ik wacht tot ik rijk word

het geld is groen

ik wacht tot ik een goede toekomst heb

ik heb een kantoor waar ik werk

ik wacht tot ik mijn moeder trots kan maken

mijn moeder is zo sterk als een boom

mijn manager regelt alles wat ik moest doen in het kantoor

## **DE GRENS TUSSEN GOED EN KWAAD**

Hoi ik ben Yassine. Ik ben 17 jaar en heb problemen met het uiten van mijn gevoelens. Ik ga jullie meenemen door mijn leven. Ik ben een jongen die vaak naar buiten gaat met vrienden, dan ben ik een vrolijke en aardige jongen die rustig met zijn vrienden speelt en praat over dingen die we willen bereiken, maar thuis verandert alles. Dan begin ik bang te worden en denk na over vervelende dingen want ik heb niemand om mee te praten thuis. Dit weten mijn vrienden niet en ik twijfel ook of ik het moet zeggen want ik ben bang dat ze raar over me gaan denken en niet meer met me willen omgaan. Als ik thuis ben, word ik steeds bang want ik denk over vervelende dingen na zoals dat ik het niet ga bereiken in mijn leven en dat ik veel vervelende dingen ga mee maken zoals overvallen worden en nog meer dingen. Ik durf hier ook niet met mijn ouders over praten. Het gaat ook slecht met mijn familie en daar zit ik ook steeds mee. Mijn ouders wonen niet in een fantastisch huis

en mijn opa en oma zijn ernstig ziek. Ik ben bang dat ik hun kwijt ga raken en niks meer in mijn leven heb over een paar jaar. Ik besluit naar mijn vrienden te gaan en het te vertellen, maar ja mijn vrienden zijn ook niet heel verstandig. Ze brachten mij de criminele wereld in. Ze zeiden dat je daar het makkelijkst geld kon verdienen. Ik ging erover nadenken thuis. Ik besloot het niet te doen maar daarna zag ik mijn moeder huilen. Ik vroeg wat er aan de hand was, ze zei dat ze het niet meer kon volhouden, dat we niet genoeg geld hadden voor een groter huis en spullen die we wilden kopen. Dus ik besloot om de criminaliteit in te gaan want mijn moeder wou graag geld hebben. Het ging allemaal goed. Ik had een paar duizend euro verdiend. Ik gaf het geld aan mijn moeder. Ze vroeg hoe ik eraan kwam en ik zei dat ik was aangenomen bij een baan. Ze was super trots op me. Het bleef doorgaan. Ik verdiende veel geld. Ik dacht niet meer aan die vervelende dingen waar ik vroeger aan ging denken. Maar ik twijfelde of ik door moest gaan met dit. Ik verdiende wel veel geld en mijn moeder was gelukkig en ik dacht niet meer aan stomme dingen dus ik stopte er een tijdje mee om te kijken hoe het dan gaat. Maar het liep slecht, ik dacht weer aan stomme dingen en besloot weer in de criminele wereld te stappen. Het liep perfect dus besloot om dit te blijven doen voor heel mijn leven.

### **EEN DAG OM JEZELF TE BEWIJZEN**

Ik was 11 jaar toen het toernooi begon. Een dag van te voren ging ik slapen. Ik had heel veel spanning want er zouden scouts komen en ik kon niet slapen. De dag daarna was het toernooi. We liepen het veld op en we zagen de scouts als staan, we moesten drie wedstrijden spelen. Hij zag dat ik de aanvoerder was dus lette veel op mij. Mijn eerste potje speelde ik niet goed. Ik dacht alleen, ik moet laten zien wat ik in me heb en ik moet strijden om mijn droom te behalen en het was me gelukt. Een paar dagen later kreeg ik een brief thuis dat ik bij een profclub mocht spelen.

# SELEN

Ik ben klaar voor vertrek naar een warm land  
Een wit strand en een glanzend blauwe zee voor me  
Samen met mijn handdoek en slippers  
Lekker een ijsje in mijn hand en met mijn voeten op het strand  
We leven maar een keer dus Dubai kan niet wachten op ons  
Hup, pak je koffers en reis met me mee!

## **VERHAAL**

Ik ben 14 jaar en leef in 2021 en ik woon in Nederland. Ik woon samen met mijn kat en vriend. Ik wil mijn opleiding afronden voor tandarts-assistente en gelukkig zijn met mijn vriend. Tijd doorbrengen met vrienden en familie vind ik heel belangrijk, ik ben heel erg bang voor honden. Ik heb 3 maanden veel pijn gehad aan mijn tanden omdat er drie beugels werden geplaatst in mijn mond wat heel erg pijn deed. Het werd geplaatst in mijn mond en we moesten weer in quarantaine. Nu nog steeds, maar ik ben het al gewend, alleen begrijp ik sommige dingen niet zo goed als wanneer ik op school ben. Omdat het twee maanden overal dicht was, winkels etc, was ik Nederland echt zat, dus gingen we naar Turkije omdat er hier nog winkels open zijn en ik heb het hier best gezellig. Het geeft me een best goed gevoel om hier te zijn, andere mensen en een ander cultuur, maar ik mis mijn eigen stad wel omdat ik daar ben opgegroeid. Ik zou niet teveel willen denken aan mensen omdat mensen ook niet aan jou denken. Ik moet zelf mijn toekomst tekenen, alleen over dat denken en niet aan anderen en ik wil altijd mijn ouders trots hebben omdat zij mij tot dit moment hebben gebracht, om dit te schrijven. Ze zijn altijd achter me, naast me en voor me. Ik kan fouten hebben gemaakt, maar ik kan de tijd niet veranderen, maar ik heb geleerd van mijn fouten - beter had ik het toen gedaan - en nu ben ik wijzer in dingen en mensen. Ik weet wat ik moet doen bij mensen en juist niet. Ik zelf vind het leuk om mijn gevoelens te delen met mijn zus en moeder omdat ik ze heel erg vertrouw en zij mij ook en ze me ook met alles begrijpen. Als ik iets wil, ga ik er heel hard voor, tot mijn laatste kracht omdat ik op het eind blij geworden ben met mijn werk of mijn familie,

alles komt van beiden kanten, liefde en werk, als je je best doet, krijg je een baan of een liefde. Ik vind gezondheid het belangrijkste van alles, als je gezond bent, voel je je gezond en ben je automatisch gelukkig en heb je ook voor alles kracht. Je weet nooit wat er kan gebeuren in je leven, daarom moet je voor alles alvast klaar staan.

## LIEFDE EN HAAT

Als je aan liefde denkt, denk je aan mensen of dieren, want als mensen je liefde geven, word je blij. Als je aandacht krijgt van de persoon waarvan je houdt, word je blij. Door liefde wordt je leven leuker, je wordt wakker met een blij gevoel omdat je weet dat mensen je liefde geven, dat ze om je geven, dat ze alles zouden doen om jou blij te maken en nooit te verlaten, hoe erg de situatie ook is, je kan blij worden met een beetje liefde bijvoorbeeld als iemand je helpt met je opdracht. Alles gaat makkelijker met mensen om je heen die je helpen, bij mij is dat ook zo. Wie mij liefde geeft, geef ik liefde terug. Alles in het leven moet hetzelfde zijn, iedereen is even gelijk.

Als je aan haat denkt, denk je aan negativiteit, een slechte energie die je krijgt van mensen. En dat kan heel jouw leven verpesten, je wordt nooit blij wakker, niks is goed in je leven, zoals hoe jij het wilt omdat de mensen in jouw leven geen goede energie geven en je dan zelf ook automatisch slecht denkt over jezelf of het leven voor jou. Daarom vind ik zelf dat je alleen moet vertrouwen op jezelf en jezelf op nummer één moet zetten omdat niemand het voor jou gaat doen en dan denk je ook dat die aandacht niet hoefde voor jezelf, het gaat als een extra zijn. Maar je moet in jezelf geloven dat is genoeg, je moet aan anderen laten zien dat jij het zonder hun ook kan, want zij gaan jou niet gunnen wat jij wilt of waar jij wilt zijn. Soms denk je dat je liefde krijgt, maar dan is het juist haat. Je moet goed oppassen wie je kan vertrouwen en wie niet. Ik weet wie ik moet vertrouwen omdat ze al jaren naast me zijn en ik niks slechts van hun heb gezien, mijn moeder en vader hebben me altijd gesteund, in mijn slechte en goede dagen waren ze altijd naast me. Ik zet mijn ouders op nummer één en dat gaan ze ook blijven. Daarnaast weet ik ook nu allemaal wat ik doe, ik heb geleerd van mijn fouten en ik weet hoe nep mensen kunnen zijn. En dat je altijd moet opletten. Fouten moet je maken, daar begint liefde en haat ook, en weet je elke dag ook wat het is en wat je de volgende dag ermee moet.

Als ik me concentreer en iemand mij afleidt,  
erger ik me daar aan  
Ik word verdrietig als anderen ook verdrietig zijn  
Ik heb nog veel te leren,  
wanneer zijn de huizen gebouwd?  
Ik heb veel wensen, maar er is een  
die ik graag wil zien uitkomen,  
en dat is om een politie te worden.  
Ik wacht op veel dingen,  
op de zomer, het strand en het lekker weer.

### **GRENS TUSSEN ARM EN RIJK**

Lang geleden was er een grens in een land, in een gedeelte woonden alleen de rijke mensen en in het andere gedeelte alle arme mensen. Het was heel erg. Elke dag gingen er tientallen mensen dood aan hongersnood. De rijke mensen keken gewoon toe en sommigen lachten ze zelfs uit. De rijken plaagden vaak de armen, ze gooide spullen naar hun die ze helemaal kapot hebben gemaakt, en vies eten. Al het vuil van de rijke mensen ging naar de arme mensen, er was een grote muur en daar gooide ze hun vuilnis zakken overheen. Het rijke gedeelte zag er heel mooi en verzorgd uit, geen vuil, geen vieze geurtjes, helemaal schoon. Het arme gedeelte daarentegen stonk heel erg naar vuil en zag er verschrikkelijk uit.

Bijna alle rijken waren heel gemeen tegen de arme mensen behalve één man, die man was de rijkste van al die andere rijke mensen en hij was een aardige man hij had vier kinderen en een vrouw. Hij vond het vreselijk hoe de rijke mensen zo erg tegen de arme mensen deden, hij keek hopeloos toe, tot hij op een goed idee kwam. Hij wist dat hij enorm veel geld had en dat hij dat hele arme gebied kon omtoveren met zijn geld naar een rijke luxe buurt.

Hij wist alleen niet waar hij moest beginnen en hoe hij moest beginnen. Hij had zich dagen in zijn kamer opgesloten om een plan te bedenken, hij vond het gewoon niet eerlijk dat hij zoveel geld had en dat hij de andere mensen niet ging helpen. Dagen later kwam hij op een geweldig idee. Hij ging naar de armen en hij keek hoe het er daar uitzag en hij moest bijna huilen hoe de mensen daar lagen, zonder eten, huis en water. Hij was zo boos op zichzelf dat hij nu pas op dit idee kwam. Hij huurde mensen van het rijke gedeelte om al hun vuilnis te pakken en dat gedeelte van het land leeg te maken. Toen begon hij met huizen bouwen. Hij kwam elke dag kijken hoe het ging en hij gaf iedereen genoeg te eten en drinken. De rijke mensen vonden zijn plan best goed en hielpen mee, ze hadden heel erg veel spijt wat ze deden en hielpen met alles, de grote muur werd weggehaald en na maanden werken was alles klaar, het zag er prachtig uit. De huizen de winkels waar de arme konden werken, iedereen had een baan en een goed salaris. De armen waren zo blij en gelukkig, de arme mensen waren nu ook niet meer arm maar ook rijk, niet zo rijk als de man die alles had gedaan maar ze hadden genoeg geld om te leven en te genieten. Toen de man terug keek naar vroeger en nu voelde hij zich nu heel gelukkig.

## **ALLES WEER OPPAKKEN (DE GRENS TUSSEN ARM EN RIJK)**

Er was eens een jongen genaamd Ahmed. Hij komt uit Amsterdam-West. Hij was een hele slimme jongen met het advies VWO. Hij had grote toekomstplannen. Hij wou zijn familie blij maken, zijn familie had het heel moeilijk een periode, door de scheiding van zijn ouders. Hij had twee broers, met hun ging het niet goed. Ze waren drugsdealers. Ahmed ging altijd voetballen met zijn vrienden maar op een dag kwamen er een paar jongens naar hem toe en ze vroegen over zijn broers. Ze zeiden: "Waar zijn je broers?" Ahmed zei: "Ik weet het niet." De jongens zeiden: "Zeg tegen je broers dat ze op hun hoede moeten zijn." Hij was helemaal geschrokken. Hij ging naar huis. Hij wou het niet zeggen tegen zijn moeder, hij wou zijn moeder niet in zorgen brengen. De dag daarna ging Ahmed naar de vriend van zijn broer zodat hij zijn broer kon bellen. Ahmed: "Yo bro, ik moet je spreken en dringend. Zijn broer zei: "Ik heb het druk. Ahmed zei gelijk dat er een paar jongens naar hem toe kwamen voor hem. Hij was in de buurt, na een paar minuten vroeg hij: "Hoe zagen die jongens eruit?" Ahmed zei dat het donkere jongens waren. De broer van hem stapte gelijk in de auto met veel mannen. Ahmed was heel geschrokken. Hij heeft nog steeds niks gezegd tegen zijn moeder totdat een dag later de politie aan de deur komt. Ze kwamen met schokkend nieuws. De politie zei: "Uw zoon is opgepakt met kilo's drugs en een wapen en hij was wat van plan met dat wapen. Het wapen was geladen." Zijn moeder schrok en zat de hele dag te huilen. Ze mochten praten met de broer. Ahmed ging met zijn broer praten. Zijn broer zei: "Broertje, wat zijn je toekomstplannen?" Ahmed zei: "Ik wil investeren. Zijn broer zei:

# **SALAH DEN**



"In wat?" Ahmed zei: "In bitcoins en aandelen." Zijn broer zei: "Waarom begin je er niet aan?" Ahmed zei: "Ik heb het geld er niet voor." De broer gaf hem een nummer van zijn vriend. De broer zei: "Je belt dit nummer maar niet met je vrienden." Hij belde het nummer en hoorde "waar ben je". Hij zei: "In het park." Hij kwam naar daar met een tas vol geld. Ahmed zei: "Hoe moet ik dit op mijn bank zetten?" Hij zei: "Je moet het gaan storten, elke week 15.000." Ahmed was heel blij. Hij ging gelijk achter zijn dromen aan. Hij kocht een laptop en begon te investeren en verdubbelde al het geld. Na een paar jaar kwam zijn broer vrij. Ahmed leerde zijn broer investeren en een paar jaar later waren ze multimiljonairs. Ze hadden heel veel kantoortjes geopend. Ze hoefden niet meer te werken. Ze hadden mensen die voor hen werkten en ze leefden nog lang en gelukkig.

## **GEEN TELEURSTELLINGEN MEER, IK WIL GLIMLACHEN ZIEN**

Ik word verdrietig van teleurstellingen

Ik wacht tot er mensen zijn die je glimlach niet meer laten vallen

Een mooie blauwe glimlach over teleurstellingen

Ik wacht tot ik de glimlach op mijn moeder's gezicht elke dag 24/7 kan zien

Thuis is mijn huis, elke dag warm en knus, met mijn moeder.

Ik wacht tot mijn moeder alles heeft bereikt wat ze wil bereiken.

En wil haar ver weg sturen, met het vliegtuig naar een warm land.

Mijn moeder blij maken, dat is wat ik wil.

## **GRENZEN**

Je zou maar in een wereld leven waar er onderscheid wordt gemaakt tussen donkere mensen en witte mensen. Onderscheid wordt gemaakt. In de tweede wereldoorlog werd dat gedaan, maar dan met de joden. Er zou geen onderscheid moeten worden gemaakt. Aan de ene kant van de grens zijn de witte mensen die erg racistisch zijn en aan de andere kant de donkere mensen. Voordat deze muur werd gebouwd waren er twee meisjes die erg goed bevriend waren met elkaar: Lisa en Precious. Lisa haar ouders zijn erg racistisch en haar ouders probeerden haar ook racistisch te maken maar dat lukte niet. Precious haar ouders daarentegen waren er heel vrij in met wie ze omging. Alleen werd zij door haar ouders veel gewaarschuwd voor de racistische mensen die er waren. Vooral voor de mensen die racistische poppen hadden in hun

# **TANICHA**

huis (dit alles speelde zich af in een dorp). Op een normale schooldag werd er buiten gespeeld. En net als normaal waren Lisa en Precious samen buiten. En ze hoorde het luchtalarm, dus scheiden hun wegen en gingen ze naar huis. Toen Precious thuis aankwam, deed ze de tv aan en zag ze dat er een hoge muur zou worden gebouwd tussen de twee stadsdelen, west en oost en het noorden en zuiden zouden worden gesplitst. Dus Precious en Lisa zouden ook worden gescheiden. Zij wilden iets verzinnen dat ze elkaar toch konden zien. Dit probeerden ze ook. Maar alleen liep dit niet zo goed af. Omdat de mensen daar erg racistisch waren, konden donkere mensen geen hoge beroepen beoefenen en uitvoeren. Dus alle agenten waren wit. En als je lang in zo'n soort wereld leeft, kun je gedrag gaan vertonen als de mensen die zo zijn die om je heen leven. En zij probeerden gewoon het contact te behouden maar op een gegeven moment wouden ze elkaar gewoon weer zien, net als vroeger. Op een dag probeerde Lisa over de grote hoge muur heen te klimmen om Precious te zien. Omdat als Precious het zou proberen, zou de muur waarschijnlijk de volgende dag er niet meer zijn. De eerste paar keren lukte het, maar op een gegeven moment lukte het niet meer en werd Lisa opgepakt en kon het niet meer gedaan worden. Toen dit gebeurde was Precious er klaar mee. Zij schreef een hele lange brief naar de Ministerpresident. En hij deed er wat mee. Na die dag begon het slopen van de lange hoge muur

## SERENITY

"Mama, als u uw pinpas in de muur steekt, dan komt er geld uit" - zei ik altijd tegen mijn moeder. "Is dat zo?" "Nee, tuurlijk niet"- zei mijn moeder.

"Er moet eerst geld op staan om te kunnen te pinnen." Dit waren mijn echte gedachten. Omdat ik zo dacht begon mijn moeder me op een jonge leeftijd al te leren met geld om te gaan maar niet met een limiet. Soms zou ik gewoon rijk willen zijn, zodat ik alles zou kunnen kopen wat ik wou. Nu dat we toch over geld praten en de toekomst, wil ik zeggen wat ik altijd al had willen worden. Advocaat, dat wou ik altijd al worden.

Waarom is een goede vraag, omdat ik altijd al een klein probleempje had met de waarheid verdraaien. Waar ik nu trouwens al zeker 3 jaar lang mee gestopt ben. En hierdoor werd ik vaak beschuldigd van dingen die ik niet gedaan had. En werd er gezegd dat ik het wel deed, heel vervelend. Dat is de reden dat ik advocaat wil worden. Ik wil een internationale advocaat worden zodat ik de rest van de wereld kan zien, het liefst in Amerika omdat ik dan mijn nagelstylisten hobby kan uitbreiden omdat het in Amerika op een ander niveau wordt gedaan dan hier in Nederland. Als ik later dus volwassen ben en mijn opleiding heb gedaan, zou ik het liefst in een gezinswoning willen wonen zodat, wanneer ik mijn gezin wil uitbreiden, dat ik dat kan doen zonder te verhuizen. Later, wanneer ik een man heb, zou ik minimaal twee kinderen willen en max vier. Ik leef erg georganiseerd dus als ik iets wil moet het ook zo gaan zoals ik het in gedachten heb, maar als mensen met ideeën komen kan ik mijn plan natuurlijk wijzigen. Nu wil ik weer even terugkomen op mijn hobby als nagelstyliste. Ik wil dit ook al heel lang en het zit in de familie. Mijn vader en zijn moeder doen het ook, ik weet niet of mijn vader het nog doet, maar ik weet het wel van mijn oma (van m'n vaders kant). Kort samengevat is geld erg belangrijk. Als ik dit alles wil doen in mijn leven moet ik investeren om te kunnen investeren moet ik gaan werken of m'n moeder heel lief aankijken. Ik heb al geïnvesteerd in mijn hobby als nagelstyliste. Ik had aan het eind van januari 150 euro en dit is in een uur opgegaan aan mijn nagelspullen die ik nodig had om een grote nagelstyliste te worden. Om advocaat te worden zou ik een opleiding moeten volgen. Ik moet dan een opleiding betalen. En dat gebeurt niet zo snel, want mijn ouders hebben geen geldboom in hun achtertuin. Dus dat wordt hard werken en mijn studieschuld afbetalen als ik klaar ben met m'n studie, waarschijnlijk gaat mijn studieschuld ook niet groot zijn. Wat ben ik ook blij dat ik geen domme dingen heb gedaan toen ik jong was, want, het verleden kan ik niet veranderen maar de toekomst wel.

ik erger me als het regent en ik moet naar buiten

ik word verdrietig als ik niet iets mag

ik vraag me af hoe ik dood ga

ik wacht tot ik 18 ben

ik wacht tot ik een auto heb

ik wacht tot ik een scooter heb

ik wacht tot ik mijn familie kan blij maken

met een tas voor mijn moeder

en iets voor mijn neven

en voor mijn ooms

Het is 2038 in Amsterdam West, een documentaire over Rayan. We gaan kijken wat hij in zijn dagelijks leven doet. We draaien twee dagen met hem mee. Laten we aanbellen. Interviewer: "Hoi Rayan, hoe gaat het met je?" Rayan: "Goed! Met jullie? Kom binnen, dit is mijn vrouw en dit zijn mijn kinderen. Ik ga over een kwartiertje de deur uit. Eenmaal de deur uit rijden we naar mijn werk in de stad, in een schoenenwinkel die heel bekend is, genaamd Shoe Shop die is bezig internationaal te gaan. Laten we rijden, nu weer naar mijn moeder die voor mij alles is, kijken of ze boodschappen nodig heeft."

We zijn net langs geweest en ze heeft gelukkig niks nodig dus gaan we weer naar huis want het is alweer avond. "Zie ik jullie morgen om 8 uur in de ochtend? We hebben morgen veel te doen. Dan zie ik jullie morgen! Slaap lekker." "Hey, zijn jullie er weer. Laten we gelijk naar de zaak gaan

om hem te openen. We blijven vandaag de hele tijd in de zaak, dat doen we ook vaak, effe kijken of het vandaag goed gaat met de zaak. Denk het wel hoor. Voor de mensen die vragen naar de openingstijden, we zijn van 9 uur in de ochtend open tot 9 uur in de avond, elke dag, ook op feestdagen. Bij ons kan je schoenen kopen en verkopen en ruilen en we maken je schoenen als het valt te maken. Voor meer info kun je op de site kijken en je kunt natuurlijk ook bestellen als je dat fijner vindt of niet in de buurt woont, dan is dat handig op de site kan je betalen met ideal, paypal, apple pay en creditcard. We zijn bij de winkel [8 uurtjes later] en dat was het weer. "Dankjewel Rayan, dat we twee dagen mee mochten in je leven!" "Geen probleem. Fijne dag nog verder!"

## **VOETBAL**

Het was donderdag, op een voetbaltraining in Geuzenveld om 6 uur. In mijn hoofd hoorde ik alleen de bal die stuitte en gleed en de trainer die instructies gaf en de trainer die zei: "Kom op, harder werken anders kom je er niet." Dat is me altijd bijgebleven. Op dat moment dacht ik hij heeft gelijk. Als je niet harder werkt dan normaal, dan kom je er niet dus begon ik harder te werken en gaf alles wat ik van binnen niet kon uiten en iedereen om me heen ook en de trainer was verbaasd.

De wedstrijd wonnen we met 7-2 en we werden natuurlijk beloond. Van binnen voelde ik me goed

Dit is mijn verhaal.

**WANT HIER IS HET ZO SAAI**

Wanneer krijg ik vakantie.

Ik wacht tot ik kan reizen.

Ik wil naar Bosnië want daar is de zee blauw.

Ik wacht tot ik vakantie heb.

Dan ben ik met mijn familie in een auto.

Ik wacht tot ik in Bosnië ben.

Daar moeten we door het bos lopen

om bij ons huis te komen.

Oh wat is Bosnië zo ver,

ik wil er nu heen.

**STAD OF NATUUR, WAT IS BETER?****Dit zijn redenen om in de natuur te wonen.**

In het midden van een bos is er een hutje. In dat hutje leeft iemand. Hij is 25 jaar oud. Hij vindt leven in het bos beter dan in de stad. Omdat hij elke dag veel rust heeft. En hij vindt natuur heel mooi omdat er overal dieren en planten leven. Om hem heen ruikt de geur heel goed. Eigenlijk vindt hij heel veel dingen beter in de natuur dan in de stad.

Bijvoorbeeld vindt hij dat de stad vies en slecht voor de natuur is, zijn missie is om mensen te overtuigen om in de natuur te gaan wonen. Hij vindt dat iedereen dit moet doen omdat het leuk en goed voor natuur

is. O en omdat mensen naar de natuur terug moeten - vindt hij. En hij gaat jullie nu wat argumenten geven over waarom mensen in de natuur moeten leven.

- ❶ In de natuur is het lekker rustig want je hebt geen burens of wegen in de natuur.
- ❷ Je kunt een mooie tuin maken, vol met bloemen.
- ❸ De natuur is mooi, je moet maar uit je raam gaan kijken.
- ❹ Je hoeft geen huisdier te hebben, want er zijn mooie dieren en planten buiten je deur.
- ❺ Je kunt je eigen eten thuis laten groeien, bakken en eten.
- ❻ Misschien wil je bij een strand wonen want dan kan je in de zee zwemmen.
- ❼ Als je iets wilt voor je huis, kan je het zelf bouwen.

### **Dit zijn redenen om in een stad te wonen.**

In een hele drukke stad is er een man. Die man leeft in een appartement. Hij is 25 jaar oud. En hij vindt dat leven in een stad beter is dan in de natuur. Omdat als hij iets leuk wil doen, is het ergens in de stad. Er is iets van alles in een stad. Als je naar de dokter moet, dan kun je daar naartoe lopen. Hij vindt in de stad wonen zo leuk dat het zijn missie is om mensen te overtuigen om in een stad te wonen. Hij gaat jullie nu argumenten geven om in een stad te wonen.

- ❶ Alles is heel dichtbij elkaar.
- ❷ Er zijn goede vervoermiddelen en wegen.
- ❸ Er zijn veel leuke dingen die je kunt doen in een stad, want alles is zo dichtbij elkaar.
- ❹ Om naar je werk te gaan, kun je er naartoe lopen.
- ❺ De stad is veel veiliger omdat alles is opgebouwd, bijvoorbeeld politie, ziekenhuis, brandblussers.
- ❻ Er zijn grote winkels en restaurants in de stad



## HOE IK UIT DE OORLOG KWAM

Ik ben op straat als ik iets hoor. Ik denk dat het een oorlog is. Het gevecht valt stil. Daarna explodeerde een gebouw achter me. Plotseling begon iedereen te rennen in de richting van het gevallen gebouw. Waarom - denk ik. Achter de mensen zag ik een tank en wapens die richten naar mijn kant. Ik ren zo hard als ik kan. Ik denk dat ik nog nooit zo snel heb gerend. "Waar kan ik veilig zijn" denk ik. Ik ga in een gebouw. Het is het veiligste ding dat ik kan bedenken. Ik spring meteen onder een tafel. Het gevecht voelde alsof het een eeuwigheid duurde. Ik voelde de vloer om me heen trillen. Het was niet alleen de vloer, maar het hele gebouw. Toen begon het gebouw te vallen. Ik ren naar de uitgang maar het dak is daar gevallen. Ik spring dus door het raam. Het voelt dat de tijd gestopt is. Ik ren door de strijd. Uiteindelijk ben ik uit de stad en uit de strijd. Ik heb geen idee waar ik ben maar ik weet dat ik niet naar de stad terug moet dus ik loop de andere kant op. Nu moet ik de oorlog uit. Ik kan geen weg vinden.

Ik loop zo ver mogelijk. En ik ben alleen. Ik heb veel dorst. Er is niks dat ik kan doen. Maar ik blijf door gaan. Ik ben heel bang. Ik zie iets in de verte. Ik kan een dorp zien. Ik ga er meteen naar toe. Ik heb eten nodig. Maar er is hier niemand. Het dorp is leeg. Er zijn wel veel spullen. Ik pak wat ik wil en eet uit de winkel. Ik heb ook een kaart gevonden en ik gebruik het om de goede richting te vinden om uit de oorlog te komen. Ik ga op weg, ik ben er klaar voor. Het duurt zo lang maar ik ben uit het gevecht. Het laatste wat ik moet doen om te ontsnappen uit de oorlog is om door de strijd te rennen. Ik hoor al uit de verte de wapens vuren, de bommen exploderen, het geschreeuw van mensen die wegrekken. Ik kijk op de kaart en ik zie dat er een plat en leeg stuk land naast de stad is. Ik besluit om die weg op te gaan. Mijn oren doen pijn. Ik ren zo snel mogelijk. Er is niemand daar. En ik zie opeens voor me een stel soldaten die naar de stad toe rennen. Ze hebben me niet gezien maar ik duik achter een kleine heuvel. Snel zijn ze voorbij. En na een beetje rennen ben ik uit de oorlog. Ik loop over een brug en ik kijk naar het stromende water onder me. Ik kijk voor me en denk over mijn ouders. Een traantje komt uit mijn ogen en ik zeg **"De geschiedenis kun je niet veranderen maar de toekomst wel."**

## **MIJN DROOMTOEKOMST**

Ik wacht tot ik mijn droomtoekomst heb.

Als ik uit het raam kijk, dan zie ik een ongelooflijk mooi woud.

Een wit jasje, haren in een staart, sta ik midden in het ziekenhuis een patiënt te helpen.

Ik ben gelukkig en vrij maar weet nog niet wat mij te wachten staat.

Mensen help ik graag zodat ik ze met een blij gezicht naar huis kan sturen.

En dan ga ik weer naar huis met een nieuwe auto.

Dan haal ik mijn kindjes op en gaan we naar huis.

We eten aan tafel met z'n allen en vertellen hoe onze dag was.

## **EEN UITWEG ZOEKEN**

Het is zondagavond, ik heb geen huiswerk meer, had het allemaal al afgemaakt, had ook extra werk gemaakt, mijn boek is uit, wat nu. Ik pakte mijn telefoon en speelde dan maar een spelletje. Mijn broer, Stefan, liep langs mijn kamer met zijn voetbalkleding, aan de ene hand had hij een bal en aan de andere zijn tas met kleren. Hij stapte op zijn fiets. Daar ging hij dan. Ik ging ook weg, naar de woonkamer, ik zat daar met mijn ouders, ik bekeek ze goed, ik had mijn oranje gekruld haar van mijn vader en mijn groene ogen van mijn moeder, Stefan weer andersom, hij had de haarkleur van mijn moeder, bruin, en blauwe ogen, net als mijn vader. Vroeger, als ik met mijn broer op straat liep, geloofden ze nooit dat hij mijn broer was. Morgen zou school weer beginnen, ik had er geen zin in, ook al was mijn weekend saai, het maakt mij niet uit, mijn moeder geloofde ook niet meer in mijn neppe ziekte, dus moest ik morgen wel naar school gaan. Het had geen zin meer om te zeuren, ik moest gaan.

Het was maandagochtend, ik werd gebracht door mijn vader, van mijn school zou hij weer naar zijn werk gaan. Ik ging naar binnen. Gelukkig was mijn kluisje dichtbij de deur, de conciërge was er ook, hij was er elke dag, bij de ingang van de deur, dat gaf mij een geruststellend gevoel. Maar dat gevoel ging al gelijk weg toen ik ze daar zag, de 3e klassers. Ik zat pas in 1e, dus een brugklasser. Zij pesten me al sinds ik hier op school zit met hoe ik eruit zie, roodharige nerd, Harry Potter, door mijn ronde bril. Ik probeerde ze te negeren maar al gauw staarden de andere kinderen naar ons, ik voelde dat ik rood aan het worden was door al die schaamte. Het duurde niet lang voordat ze mij op de grond duwden, de kinderen begonnen te filmen en mij uit te lachen. Ik probeerde weg te rennen maar één van de jongens hield me tegen. De conciërge kwam erbij en stuurde de kinderen naar hun lokaal. Toen ik mijn klas binnenkwam was ik al te laat en moest ik naar het opvanglokaal. Hier zou ik ook problemen over krijgen met mijn ouders dacht ik bij mezelf. Ik zat daar maar vooruit me te kijken. Ik was geen verlegen persoon maar door al die pesters voelde ik me gewoon niet lekker in mijn vel. Ik besloot dat ik naar de mentor moest. Maar kreeg ik dan niet meer problemen?

De volgende dag hadden we gelijk les van de mentor. Ik ging met haar praten, ze vond het beste als ik naar de schoolpsycholoog ging. Ik dacht bij mezelf dat zij mij misschien gek vond maar ze bedoelde het goed. Na een paar lessen van haar, had ze mijn ouders erbij gehaald. Ze waren zo bezorgd om me, ik wist niet eens dat ze zoveel om mij gaven. Uiteindelijk hield het pesten op, er kwamen ook geen opmerkingen over door de 3e klassers. Dit was mijn laatste afspraak met haar, mijn ouders waren buiten aan het wachten. Voordat ik de deur open deed zei ze tegen mij: **"De geschiedenis kun je niet veranderen maar je toekomst wel."**

## **VRIJHEID**

Ik wacht tot ik mijn doelen heb behaald  
zoals de blauwe lucht zijn wolken heeft behaald

Ik wacht tot ik mijn doelen heb behaald  
tot dat Nederland zijn weg heeft behaald

Ik wacht tot ik mijn doelen heb behaald  
tot dat ik weer naar buiten kan

Ik wacht tot ik mijn doelen heb behaald  
zodat ik eindelijk dat potlood los laten kan

## **OORLOG EN VREDE**

Op een normale dag, in de middag, zijn Eren en zijn familie aan het eten in hun huis en ze praten er altijd over dat ze niet over de muur van meer dan 50 meter heen kunnen of erdoorheen kunnen. Op een dag was er een kolossale titaan die de muur kapot had gemaakt. Die titaan was sneller dan anderen, sterker dan anderen en afschuwelijker dan andere titanen. De titaan had twee muren kapot gemaakt van achter en die van voor. De mensen moesten rennen voor hun leven. De titanen hadden honger. Ze waren te hongerig en maakten alles kapot maar de moeder van Eren ging dood... die werd opgegeten door een titaan voor de ogen

# **ABDULLAH**

van Eren. Eren keek naar de moeder en de titaan. Eren had het gezicht onthouden van die titaan alsof het van hemzelf was. Heel veel later werd de titaan gedood door Eren zelf. Hij doodde alle titanen die hij zag. Hij was zo woedend. Zijn vrienden hielpen hem elke keer. Bij hem was zijn stiefzus Mikasa. Zij is super sterk en had haar moeder beloofd om Eren te beschermen elke dag van haar leven. Nadat de titaan de stad had verwoest, ging iedereen naar een kamp waar je ging trainen. Er was weinig eten en daar moesten ze ook grote boerderijen maken. Er waren heel weinig mensen die eten kregen en veel mensen gingen dood. Nadat gedoe moest Eren naar de baas om de grote titanen te doden maar hij kwam erachter dat de titanen mensen waren die getransformeerd waren. Die moest hij stoppen voordat er meer kwamen. Als er meer kwamen, was de hele wereld veroverd door titanen en kolossale titanen die je niet wilt hebben. Eren is de hele wereld afgegaan met zijn vrienden om alle titanen één voor één te doden. Ondertussen in het dorp hebben ze alle titanen in het dorp gedood en het werd weer een normaal dorp en Eren en zijn vrienden gingen naar de andere dorpen om te kijken of het daar ook ging maar dat dorp was helemaal verwoest. Ze moesten hun helpen en meer mensen zoeken. Hoe minder mensen er over waren, hoe minder kans ze hadden om te overleven, totdat ze de baas hadden gevonden. Het was een enorm gevecht en Eren won en er was vrede in de wereld.

EINDE

## **HOE DENK IK EROVER..?**

Ik wacht tot ik een volwassene ben

dan erger ik me niet meer aan huiswerk

dan word ik minder verdrietig als mensen mij verlaten

Ik wacht tot ik de ware ontmoet

Ik wacht tot ik afscheid moet nemen

Ik neem afscheid in rust van mensen die mij dierbaar zijn

Wanneer overlijdt ik...?

## **DE VERSCHILLEN**

Hoi ik ben Celine, ik ben 16 jaar en ik heb problemen met het uiten van mijn gevoelens. Ik ga jullie meenemen door mijn leven.

Als ik buiten met vriendinnen ben, dan ben ik echt een vrolijk, druk, spontaan meisje. Maar als ik thuis ben, verandert dat allemaal. Thuis ben ik niet meer dat vrolijke meisje. Dan ben ik dat meisje dat heel veel gevoelens heeft die ze buiten bij haar vriendinnen niet wil uiten. Ik heb daar heel veel moeite mee. Ik ben bang dat als ik mezelf ga zijn, dat ze me niet leuk gaan vinden en gaan denken, 'oh praat ze weer over haar gevoelens' of 'oh zit ze weer te huilen. Ik wil gewoon dat ze de blijde Celine zien, niet de verdrietige Celine met haar opgehoopte gevoelens. Ik heb echt veel meegemaakt voor een 16 jarige. Ik heb mijn oom verloren, mijn opa is ziek, mijn oma is ziek. Mijn ouders hebben ruzie. Ik zit hier echt mee, soms als ik het niet meer trek, ga ik naar mijn kamer en huil ik gewoon alles uit. Gewoon puur omdat ik het niet meer trek. Soms als ik dan buiten ben met wat vriendinnen of vrienden vragen ze soms 'maar Celine hoe gaat met jou?' Altijd als ze dit soort dingen vragen, lieg ik.

Er zijn twee meisjes (mijn beste vriendinnen), Cyrelle en Stefania, die wel van dit alles weten. Ik ken hen al sinds groep 3. Eigenlijk is alles daarna gebeurd, het overlijden van mijn oom, dat mijn opa en oma ziek werden.

Dus ja zij zijn de enige twee die ook echt weten hoe ik mij voel. Ik heb het wel tegen mijn moeder gezegd maar zij zegt dat het wel goed komt. Maar wat als dat niet zo is? Ik wil eigenlijk aan mijn moeder voorstellen om misschien naar een psycholoog of een therapeut te gaan om mij te helpen met alles wat er in mijn hoofd zit. Mensen denken dat ik echt een stoer meisje ben dat alles durft. Heel eerlijk gezegd ben ik juist het tegenovergestelde van dat, ik ben juist een heel zwak en gevoelig meisje.

\*

Zoals iedereen weet **'de geschiedenis kan je niet veranderen maar de toekomst wel!'** Daarom ga ik jullie mijn levensverhaal vertellen. Ik werd geboren op 15 mei 2007. Vanaf dat moment wist ik al dat ik het gelukkigste meisje op aarde was. In de loop van de tijd heb ik leren praten, lopen en houden van wat me lief is. Toen ik ongeveer drie jaar oud was, verhuisde ik naar Osdorp (waar ik nu ook woon). Ik ben er gaan wonen met mijn ouders en mijn opa. Mijn opa is sindsdien één van de belangrijkste mensen uit mijn leven (is hij nu nog steeds). Toen ik ongeveer vijf jaar was, ben ik begonnen met dansen bij 4West ik heb daar bijna vier of vijf jaar gedanst.

Iedereen is daar altijd goed voor me geweest. Ik had toen al veel voorstellingen en shows gedaan, ook dat deed ik met plezier. Toen ik vier was, begon net zoals voor ieder kind, de basisschool. Ik had al meteen vrienden en met een paar ben ik nu nog steeds bevriend. Ik bespaar jullie de details over mijn basisschooltijd maar het was leuk zolang het duurde. We zijn nu in groep 8 (laatste schooldag). Het is afscheidsavond, ik heb ervan genoten en ik heb ook gehuild want sommige kinderen kende ik al acht jaar of meer. Een paar weken later zitten we in de eerste klas. Ik vond het heel spannend om nieuwe mensen te leren kennen. Het heeft me een paar dagen gekost, maar ben nu echt goed met heel veel van hen. Ik heb na een paar dagen ook vrienden gemaakt uit een andere klas maar ik bespaar de details. Nu ben ik 13 bijna 14 en ik voel me goed. Alles wat ik doe, denk ik over na. Vroeger heb ik daar fouten in gemaakt, maar daar heb ik van geleerd. Ik heb alles waar ik me goed over voel en veel mensen die me mij goed laten voelen.

En hierbij mijn levensverhaal ik hoop dat u er wat aan heeft

## **MIJN VERHAAL**

Ik ga jullie een verhaal vertellen. Ik heb vroeger heel veel moeite gehad met dansen en het bijhouden van de anderen. Ik heb geen ziekte. Ik heb gewoon hele zwakke enkels en als je één keer goed door je enkel gaat, hem breekt of wat dan ook, wordt hij nooit meer zoals het was. Ik had dat ook. Toen ik ongeveer 7 jaar was, ging ik in de zomervakantie naar een camping in de Veluwe. Ik ging buiten spelen zoals ik altijd deed. Ik ging naar de trampoline om wat trucjes te proberen. Het moment dat ik wat wou proberen, zakte ik door mijn enkel. Ik had het eerst niet door, maar daarna viel ik op de grond en voelde ik alle pijn. Ik was met mensen dus vroeg of ze mijn vader konden halen. Hij werd gehaald en ik werd uit de trampoline getild (ik kon niet lopen). We kwamen terug bij de caravan en ik bleef huilen. Mijn moeder vroeg wat ik gedaan had, ik had haar alles uitgelegd en zij hielp me. Die dag moest mijn moeder terug naar Amsterdam, terwijl mijn vader en ik daar bleven. Mijn vader was die drie dagen mijn grootste hulp. Ik sliep op de bank want ik kon niet bewegen. Hij maakte eten voor me, hielp me met alles. Daarvoor ben ik hem echt dankbaar. Een paar weken later ging het beter. Ik kon bijna helemaal goed lopen en ik probeerde weer te dansen. Een paar jaar later (het is nu 3 augustus 2018) hebben ik en mijn vader een brommerongeluk gehad.

Mijn vader en ik waren aan het genieten van de zon en ik was aan het praten over de verjaardag van mijn moeder, de volgende dag. Ik en mijn vader waren heel even niet aan het opletten en wij reden over losliggende tegels. De brommer vloog over en we vielen allebei. Ik lag meer dan een meter van mijn vader af en was voor een paar minuten weg. Ik stond op en zakte daarna meteen weer in. Mijn enkel alweer. Ik heb deze keer een paar maanden niks kunnen doen omdat ik het gewoon niet kon. In 2019 heb ik alles opgepakt en ben ik weer gaan dansen. Nu, in 2021, doe ik wedstrijddansen en heb ik alles wat ik wil. Ik dans al sinds dat ik vijf jaar ben en al acht jaar doe ik het met plezier. Ik heb wel af en toe wat last, maar ik heb er mee leren leven.

Dit was mijn verhaal.

Chloe Neijndorff



## VERDIENEN OM TE BEDANKEN

ik zou willen werken om mijn centen te verdienen  
 om te kunnen kopen wat ik zou willen  
 ik moet snel groeien, ik kan niet wachten  
 games kopen om met mijn vrienden te spelen  
 iets lekkers halen voor tussen door  
 of een cadeau voor mijn broertje  
 bloemen voor mijn ouders voor het oppassen  
 ik loop buiten, neem een momentje  
 om heel goed zuurstof te inhaleren  
 ik kijk naar de dieren en bomen en zucht  
 games zijn dingen die ik doe en waar ik van hou

## VAN GEZOND TOT ONGEZOND

Dit verhaal gaat over het dagelijks leven van Alex en Stefan.  
 Alex is een sportieve jongen die elke dag sport en naar buiten gaat om te trainen zodat hij elke keer weer fit blijft en altijd gezond blijft want hij vindt het belangrijk dat mensen gezond leven.

Stefan is een luie jongen die altijd thuis zit en aan het eten is. Hij gaat nooit naar buiten tenzij hij naar de winkel mag om iets te kopen voor zichzelf om dat te gaan eten.

Alex en Stefan zijn goede vrienden maar Alex maakt zich zorgen om Stefan omdat hij zo ongezond leeft, dus besluit hij Stefan te overtuigen om samen met hem te gaan trainen.

Stefan vond het wel een leuk idee dus besluiten ze om morgen naar de sportschool te gaan zodat Alex Stefan kan trainen en Stefan een gezond leven kan leiden.

### **Volgende dag**

Stefan en Alex zitten in de sportschool allemaal oefeningen te doen maar Stefan raakt snel buiten adem omdat hij niks aan zijn conditie heeft gedaan, dus dit kan lastig worden voor Stefan maar Alex zegt dat hij niet op moet geven als hij iets wil dus gaan ze de hele dag verder.

### **Einde van de training**

Stefan heeft heel hard zijn best gedaan en toen hij op de weegschaal stond was hij al 3 kilo afgevallen en dit herhaalde Stefan elke dag tot hij een sportief en gezond persoon werd en het leven veel makkelijker werd.

## **INTERVIEW MET MEZELF**

Ik wilde vroeger leraar gym of dokter worden. Leraar omdat ik het leuk zou vinden om met kinderen om te gaan die school totaal niet leuk vinden zodat ik ze ermee kan helpen en dokter omdat ik het spannend zou vinden om met problemen om te gaan van verschillende mensen.

### **Drie dingen waar ik vroeger bang voor was of nu:**

- ① ik ben bang in het donker - ik weet niet waarom
- ② ik ben bang om voor heel veel publiek te staan, ik word heel nerveus maar uiteindelijk lukt het me en
- ③ ik ben bang voor hele grote hoogtes maar het geeft me een boost om iets te doen

**Een bijzondere droom:** dat ik met dieren kon praten en ze naar school mee nam, vaak was het een vogel op mijn schouder maar als ik echt diep zat te denken was het soms zelfs een draak die ik meenam en ik vind het een bijzondere droom omdat ik me kan vermaken door eraan te denken.

**Drie vragen op over mijn toekomst:**

- 1 hoe zal de wereld er uit zien
- 2 hoe zal ik er uit zien
- 3 waar zal ik zijn

**Wat kunnen andere mensen doen om te zorgen dat jij jouw doel kunt bereiken?** Mij uitleg geven over dingen die ik niet snap en ook al snap ik het, dat er nog een double check wordt gedaan.

**Drie belangrijke eigenschappen op die ik heb waardoor ik succes kan hebben:**

- 1 ten eerste vind ik het belangrijk dat je het wilt
- 2 ik vind het belangrijk dat niks je in de weg mag staan
- 3 en dat je het leuk vind om verder te gaan

**Waarvoor is het moeilijk is om succes te hebben:** niet alles gaat perfect en er kunnen dingen in de weg lopen

**Een dag uit mijn leven in 2031:**

ik denk dat ik thuis of buiten met mijn kinderen speel  
ik ben blij en kan de hele dag lachen  
ik woon in Amsterdam en woon in een rijtjeshuis  
ik denk dat mijn kleding dingen zullen zijn die in de mode zijn

## **EEN TROTSE MOEDER EN RIJK**

ik wacht tot ik rijk word

het geld is groen

ik wacht tot ik een goede toekomst heb

ik heb een kantoor waar ik zit te werken

ik wacht tot ik mijn moeder trots kan maken

mijn moeder is zo sterk als een boom

mijn manager regelt alles wat ik moet doen in het kantoor

ik wacht tot ik rijk word

## **GRENZEN TUSSEN LANDEN**

Wat is er aan een kant van een grens: heeft geen zon, lekker eten,  
cultuur, vriendschappen

Wat is er aan de andere kant: lekkere zon, lekker eten, mooie cultuur en  
vriendschappen

Wie spelen er een rol in het verhaal: twee jongens

Waar speelt het zich af (binnen)

Hoe ziet het er uit daar: lekker sneeuw

Het is middag

Wat gebeurt er aan de ene kant van de grens en wat aan de andere?

# **MOSTAFA**

Op een dag speelde ik met een vriend die in Brazilië woont en hij zei dat Brazilië beter was dan Nederland. Dus begonnen we met argumenteren over welk land het best is en ik zei: "Nederland is een goed land met lekker eten en soms een goed klimaat. In Nederland kun je best veel doen. Je kan lekker uit eten gaan met familie of met vrienden, je kan naar pretparken gaan. Er zijn goede restaurants waar je lekker kunt eten. Je kan ook naar pretparken gaan. Onze pretparken zijn leuk, je hebt veel dingen te doen, je kan zelfs als je betaalt een dagje of twee daar blijven in een hotel dan is de rest gewoon gratis. Je kunt ook naar een zwembad gaan, je kan daar zwemmen en je kan veel meer doen. Buiten is het lekker weer soms, dan is het een goede tijd om naar buiten te gaan met je vrienden om buiten te spelen. Je kunt ook veel buiten doen, je kunt naar parken gaan, je kunt voetbal spelen en basketbal.

Je kunt buiten ook met mensen uit je buurt naar buiten om te spelen of je kunt met je vrienden binnen zitten gamen."

De vriend uit Brazilië zei: "Brazilië heeft het beste eten, het beste klimaat, het beste strand en de beste rivieren, de mensen kleden zich veel beter. We hebben de beste voetballers en clubs, op het strand zijn er veel dingen te doen, zoals luisteren naar live shows, drankjes en eten. We hebben de beste steden ter wereld. Op straat kunnen we veel dingen spelen, zoals politie en dieven, verstopperkje en etc. maar hier is het ook een beetje gevaarlijk vanwege de misdaad. De muziekstijl is ook cool, er zijn veel zangers met talent hier in Brazilië, mijn favoriete muziekstijl is trap. De studie is hier ook niet erg goed, er moest veel beter zijn. Hier zijn er grote winkelcentra waar verschillende winkels zijn die kleding, eten, sieraden, speelgoed en nog veel meer verkopen. Hier is er elke dag hete zon en het regent hier zelden. Het is elke dag boven de 30 graden, het regent en blijft warm en hier zijn we vrienden met iedereen, als er een feest is, komt iedereen samen, er zijn alleen dingen hier in Brazilië, er zijn geen betere dingen dan dat, ik hou van mijn land."

## **INTERVIEW MET MEZELF**

Ik wil dokter of piloot worden - twijfel.

Ik was vroeger bang om fouten te maken dus bijvoorbeeld ik ging iets doen en dat ik dan bang was dat ik fouten ging maken.

Een droom die ik me herinner is dat ik mijn familie ging helpen.

**Een zin die belangrijk is:** je hoeft niet veel vrienden te hebben, twee tot drie goede vrienden is genoeg.

Bijvoorbeeld je hebt veel vrienden en je komt in een gevecht en dan weet je niet wie je back heeft en wie niet, wie je komt helpen!

### **Drie vragen over mijn toekomst:**

- ① waar wil ik wonen?
- ② hoeveel kinderen wil ik hebben?
- ③ wat voor werk doe ik?

**Wat kunnen andere mensen doen om te zorgen dat jij jouw doel kunt bereiken?** Me proberen te helpen met vragen/vakken die ik niet snap.

### **Drie eigenschappen waardoor ik succes kan hebben:**

- ① kunnen doorzetten
- ② beleefd
- ③ creatief

### **Waarvoor is het moeilijk om succes te hebben?**

- je hebt geld nodig
- geen baan geen succes

### **Een dag uit mijn leven in 2031:**

Ik woon in Amerika/Engeland

Ik zie er anders uit

Ik draag zwarte kleren en zwart haar

en mijn doel is dat ik hoop dat ik dokter of piloot word

**CORONA**

Elke dag is de sluipende moordenaar aanwezig en  
ook nog eens onzichtbaar.

Als je ermee in aanraking komt, is het verschrikkelijk.  
Je kunt er behoorlijk ziek van worden en zelfs dood aan gaan.

\*

Mama jij bent mijn nummer 1  
Mama  
ik hou van jou  
Mama  
ik ben je altijd trouw  
Mama  
ik kan uren aan je denken  
Mama  
ik heb altijd wel wat te schenken  
Mama  
ik mis je als je weg bent  
Mama  
ik vind het lief als je naar me toe rent  
Mama  
ik zal nooit liegen  
Mama  
ik wil zo graag een keer met jou vliegen

Mama  
ik vind je de aller liefste Mama!!  
I love you so much

# ELIZABETH

## **DE GESCHIEDENIS KUN JE NIET VERANDEREN MAAR DE TOEKOMST WEL**

### **VOORBEREIDING:**

**Geef antwoord op de volgende vragen:**

❶ *Wie is de **hoofdpersoon** in jouw verhaal?* = nicht  
Een meisje.

*Hoe heet jouw hoofdpersoon?* = Elizabeth

*Hoe oud is hij of zij?* = 13

*Leeft hij of zij nu of in een andere tijd? in een andere tijd*

*Waar woont jouw hoofdpersoon? In Nederland of in een ander land?*  
in een ander land

*Met wie woont jouw hoofdpersoon (mensen/dieren)?*  
met haar familie

*Wat voor karakter heeft jouw hoofdpersoon?*

Noem verschillende eigenschappen: zelfverzekerd, lief en ze heeft respect

*Waar droomt jouw hoofdpersoon van? Wat wil hij of zij bereiken?*  
zij droomt ervan om een huis te hebben en dat haar familie gelukkig is

*Wat doet jouw hoofdpersoon graag?*  
werken en tijd doorbrengen met haar familie

*Waar is jouw hoofdpersoon bang voor?*  
voor regen



- 2 *Wat voor **geschiedenis** heeft jouw hoofdpersoon? Wat heeft hij of zij allemaal meegemaakt?*  
 erge dingen

*Wat is er gebeurd in zijn of haar leven?*  
 ongelukken gezien, gevechten etc.

*Wat is er gebeurd in de wereld om hem of haar heen?*  
 slechter geworden

*Hoe reageert jouw hoofdpersoon daarop? Wat voor gevoel heeft hij of zij?*  
 heel raar en heel verwarrend

- 3 *Verzin een **probleem** of iets waar jouw hoofdpersoon zorgen over heeft. Wat wil hij of zij veranderen?*  
 stoppen met lief doen

- 4 *Wie gaat in het verhaal de zin zeggen: "**De geschiedenis kun je niet veranderen maar de toekomst wel.**"*  
 mijn ouders

#### VERHAAL:

Zij zat rustig naar de auto's te kijken en plotseling is er een ongeluk. Haar moeder was binnen. Zij en haar neef zagen hoe het gebeurde. Het was raar en ik zei tegen mijn moeder: "Ik wil dingen veranderen in mij maar het is lastig en mijn moeder zei tegen mij: "**De geschiedenis kun je niet veranderen maar de toekomst wel.**" Toen mijn moeder dat zei moest ik blijven nadenken wat ze daarmee bedoelde en ze bedoelde dat je in het verleden niks kan veranderen maar de toekomst wel .

## **INTERVIEW MET MEZELF**

Ik wil al altijd een eigen bedrijf.

Ik ben nergens bang van, ik weet niet waarom ik nergens bang van ben.

Een droom die ik mij herinner is dat ik iets had bereikt, gewoon dat ik in mijn eigen bedrijf zat.

**Een zin die belangrijk is:** Bereik een goed doel

### **Drie vragen over mijn toekomst:**

- ❶ of ik wat ga bereiken
- ❷ of ik later een eigen bedrijf heb
- ❸ waar ik later zal wonen

### **Wat kun jij doen om jouw doel te bereiken?**

- ❶ mijn best doen
- ❷ veel leren
- ❸ mijn tijd goed gebruiken om te leren

### **Drie belangrijke eigenschappen om succes te hebben:**

kunnen doorzetten, creatief en dapper zijn

# **MAHMUT**

2.4

## **INTERVIEW MET MEZELF**

Ik wil advocaat worden om mensen te helpen en goed geld te verdienen en voor gerechtigheid dat iedereen gelijk is.

Ik ben bang voor niks niks en niks.

**Een belangrijke zin die tegen mij gezegd wordt is:** to sacrifice my own life for pakistan en kusra tera mava lagna.

**Drie vragen op over mijn toekomst:**

- ❶ met wie ik ga trouwen
- ❷ wanneer ik dood ga en hoe
- ❸ wat ik later ga worden

**Een doel dat ik wil bereiken:** weg van deze school met havo.

**Een eigenschap waarmee ik succes mee kan hebben:** i am very clever.

**Drie dingen waardoor het moeilijk is om succes te hebben:** idk idk idk

**Een dag uit jouw leven in 2031:** pull uppen in een Lambo

Ben je gelukkig? very very

Doe je een opleiding? Werk je? Wat zijn je hobby's? Waar woon je?

Birmingham/Manchester ja ik werk bij Tesco

# **ALEEZA**

## VERHAAL

Ik zit in een wedstrijd tegen Leicester en speel voor Manchester. De tegenstander geeft me een klap en ik val op de grond. Nog 10 seconden. Als ik op de grond zou blijven liggen, was ik verloren en had hij gewonnen.

Ik probeerde op te staan maar ik had geen kracht ervoor. Er kwam bloed uit mijn mond en ik had veel blauwe plekken. Daarna was ik flauw gevallen en had de tegenstander gewonnen. Ik werd naar het ziekenhuis gebracht.

Na een paar uurtjes kwam de dokter en zei je moet stoppen met kickboksen.

Ik zei nee en ging weg van het ziekenhuis. Thuis ontving ik een brief waarin stond dat ik nu moest vechten met London en dat was over één week. Na een week was ik onderweg om naar het stadion te gaan maar opeens werd ik aangereden door een vrachtwagen.

Naast me zat mijn assistent. Hij was overleden. Mijn auto was helemaal stuk en ik kon bijna niks meer zien. Ik werd naar het ziekenhuis gebracht en de dokter zei dat ik vanaf nu niet meer dan 2 meter zou kunnen zien dus tot en met 2 meter. Ik voelde me heel verdrietig. Een paar minuten later kwam de politie en vroeg wat denk je was dit een ongeluk of expres. Ik zei ongeluk maar ik wist dat de tegenstanders het hadden gedaan. Ik ging toen naar mijn huis. Ik pakte een tennisbal en gooide op de muur en ging weer vangen. Ik probeerde te leren hoe je moet vechten of je zelf veilig maken.

Na een paar maanden zag ik de tegenstanders. Zij zagen me ook. Ze pakten me en gooiden me op de grond. Ik stond deze keer op en ging hun slaan, soms mislukte het, want ik kon niet meer dan 2 meter zien. Toen pakte ik een riem en maakte hen daar mee vast en belde de nieuwsverslaggevers enzovoort. Ik vertelde alles en ze werden opgepakt.

## **VERHAAL**

Er was een jongen die heel stoer was en slim.

Op een dag ging hij naar buiten om boodschappen te doen.

Toen hij ging betalen zag hij een brief met een tekst. Er zat ook een beetje bloed op, daarop stond 'mijn kind heeft kanker. Wij hebben geen geld om de operatie te voeren om haar beter te maken, daarom hebben we zelfmoord gepleegd.' Onder de brief stond de naam van het kind en het adres van het ziekenhuis waar het nu is. Die jongen besloot geld te verzamelen voor de operatie.

Hij ging naar zijn vader en vroeg of hij geld mocht en hij vroeg aan vrienden of hij geld mocht en hij verkocht ook oude spullen voor geld. Na een paar dagen had hij genoeg geld en hij gaf dat aan dokter. De dokters gingen de operatie uitvoeren en het was gelukt, na de operatie ging de jongen naar het meisje toe. Het meisje glimlachte, dat vond de jongen heel leuk dus hij besloot om alle kinderen met kanker te laten opereren. Hij moest een plan bedenken omdat hij veel geld wou, daardoor kon hij het geld aan de dokter geven en die kon hun dan opereren. Dus hij bedacht een plan om al het geld te stelen van mensen die rijk zijn door fraude of door maffia. Hij droeg een masker en hij brak in bij hun villa's. Al het geld was weg. Telkens dat hij stal liet hij expres een zwart masker achter zodat iedereen wist dat hij het weer was. Het liep zo door, op een dag zag de politie hem. De politie schoot op zijn arm. Hij was in het ziekenhuis. Na paar maanden was hij goed. Toen kwam de politie die gaf hem een waarschuwing. Als je het nog 1 keer doet, gaan we je gelijk vermoorden. Maar die jongen was stoer en zei volgende week dinsdag 13 november om 15.00 uur, de villa van Zain en hij zei ook op 13 november kan je op me schieten maar 14 november sta ik voor je en dan kan je niks doen. De politie dacht dat hij grapje maakte. Hij stal geld en ging weg met de bus op weg naar het ziekenhuis om het geld te geven. De politie volgde hem. Ze schoten op de bus, overall. Maar de politie kon hem niet pakken. De bus was erg beschadigd dus hij ging naar huis en zei tegen zijn vader dat hij het geld naar het ziekenhuis moest brengen en dat hij de politie in de war zou maken. Dus zijn vader ging naar het ziekenhuis en die jongen rende over de straat. Er was veel politie. Zij richtten hun pistool op hem maar toen ze wilden schieten

kwamen veel kinderen ervoor. Omdat het een speciale dag was voor kinderen die kanker hadden. Dus de jongen rende verder. Op 14 februari moest de politie door hun baas verzamelen. De baas zei tegen hun jullie kunnen niks doen. Ik heb een speciale politieman gevonden die alles kan. Opeens kwam die jongen. De politie keek naar hem van what the fuck. De baas zei maak kennis met Rizwan. De nieuwe politieman. Rizwan zei: ik zei je toch 14 november sta ik voor je en je kan niks doen.

\*

Er was een jongen genaamd Zain. Hij was een drugsdealer en inbreker en hij was elke dag in de Shisha Lounge in Manchester. Hij was ook een slechte jongen op school. Op een dag wilden de vrienden van Zain inbreken in een huis van een rijke man. Ze gingen met wapens naar dat huis en inbreken. Toen ze net weg wilden gaan, kwam de politie. De politie rende achter hen aan. Een van de politiemensen trok het masker van Zain af. Zij zagen zijn gezicht. Later op de dag ging hij naar de Shisha Lounge. Hij zei tegen zijn vriend: "Stel als de politie ons pakt, wat dan." De vriend van hem zei: "Relax. Er gaat niks gebeuren." Zain zei oké en ging naar huis om de spullen die hij gestolen had te verbergen. Twee weken erna belde een van de vrienden Zain op. Hij zei dat hij vandaag om 9 uur bij het hotel moest zijn. Hij zei oké en ging naar het hotel. Zijn vrienden wachtten op hem. Hij kwam naar het hotel en zag twee scooters en heel veel wapens. Zijn vriend zei: "Pak een scooter en kom naar het huis van Mo." zij gingen daar naar toe. Ze gingen stelen en wilden net terug gaan. Maar toen zagen ze dat de bodyguard van Mo daar was. De vriend van Zain schoot hem dood. Zain zei: "Waarom dood je hem, hij heeft niks gedaan." Zijn vriend zei: "Hou je bek en kom." Zain zei: "Nee, ik wil dit soort dingen niet meer doen. Ik wil een eigen normaal leven hebben met een vrouw en kinderen." Zijn vriend zei: "Ben je helemaal gek geworden." Zain rende weg. Zijn vrienden renden achter hem aan maar een paar minuten later zagen ze hem niet meer en gingen weg. Zain was in de airport. Hij had ook een vliegticket gekocht. Van Manchester naar Londen. Twee maanden later had hij ook een eigen huis en werk. Hij ontmoette een vrouw en ging met haar trouwen. Hij was helemaal veranderd van goed naar slecht.

## **HET LEVEN IN MIJN DROMEN**

Ik erger me aan om in de regen te lopen

Ik zou nu graag in een warm land willen zijn

Ik wacht tot de bioscoop weer open gaat

Zodat ik weer een leuke film kan kijken met mijn nichten

Ik wacht tot de winkels weer open gaan

Zodat ik weer door de stad kan wandelen met mijn tassen vol  
nieuwe kleding

Ik wacht totdat ik weer op vakantie kan gaan

Ik mis het om naar Marokko te gaan

Ik mis de heldere blauwe zee

## **GRENZEN TUSSEN RIJK EN ARM**

Dit verhaal gaat over twee meisjes die allebei even oud zijn maar niet hetzelfde leven hebben, daarmee bedoel ik dat een meisje rijk is en het andere arm is. Het rijke meisje heet Dina en het arme meisje Diana. Ze zitten allebei op andere scholen en volgen op een andere manier les. Dina krijgt privéles van docenten die haar ouders per uur 100 euro betalen. Op de school van Diana krijgt ze geen privéles, maar ze zit in een klaslokaal met kinderen die ook arm zijn. De school van Diana wil een opdracht doen en die opdracht gaat als volgt: Er wordt één kind uit de klas van Diana gekozen om vervolgens te ruilen met een rijk meisje dat het heel luxe heeft. Uit de klas van Diana werd Diana zelf getrokken om zich als een rijk kind voor te doen. Er werd later op die dag ook aangebeld bij Dina om te zeggen dat zij werd uitgekozen om mee te doen aan de opdracht. Dina vond het een goed idee en pakte haar kleren in, maar Diana daarentegen had haar spullen al lang al ingepakt. Dina ging kennismaken met de ouders van Diana en vond ze heel aardig. Diana vond de ouders van Dina een beetje apart. De volgende dag ging Dina naar de school van Diana toe en vond iedereen wel aardig. Diana



vond haar privéles niet zo leuk. Ze zei dat ze zich opgesloten voelde in een grote kamer. Toen Diana naar beneden ging, keken de ouders van Dina haar niet eens aan. Ze begonnen geld te tellen alsof het niks was. In haar gedachten dacht Diana: "Als wij dat geld hebben, wordt mijn familie dan wel gelukkig?" Dina was klaar met school en ging naar de hut toe waar Diana woont. Ze kreeg zoveel warmte om haar heen dat ze zich helemaal thuis voelde terwijl ze thuis niet eens zoveel aandacht krijgt. Het was de laatste dag voor de twee meiden. Ze gingen met elkaar wat drinken. Diana vroeg wat ze vond van haar arme leventje. Dina zei gelijk dat ze het zo leuk vond. Ze begon een verhaal over dat haar ouders haar geen aandacht gaven en dat ze zich elke dag opgesloten voelt. Diana zei dat ze zich ook zo voelde en dat ze het leuk zou vinden als ze een zus zou hebben, zoals Dina. Dina vond dat een super leuk idee en ging samen bij Diana en haar familie wonen. Het betekent niet dat ze arm zijn. Ze krijgen geld van de belasting. Ze krijgen namelijk: 1400 euro per maand. Met dit verhaal wil ik zeggen dat niemand arm is, je bent pas arm als je geen familie hebt.

\*

## **BINNENKANT - BUITENKANT**

Weet je, bij mij kon niemand zien dat ik van binnen zo aan het vechten was. Ik kwam sterk over, maar dit was echt niet hoe ik me voelde van binnen. En als iemand toch iets merkte, ontkende ik het. Mijn binnenkant is moeilijk te zien en te voelen. Niemand beseft hoe ik me van binnen voel, zelfs niet mijn meest dierbare mensen. Ik leef namelijk dag en nacht met mezelf. Ik voel me vaak waardeloos en eenzaam en ik mis de warmte om me heen. Ik word vaak raar aangekeken op straat. En dan denk ik waarom kijk je me zo raar aan, heb ik je wat aangedaan? Vorige week zat ik met een paar vrienden koffie te drinken en het was heel gezellig. En een tijdje later hoor ik aan me linkerkant gezegd worden door een meid wat is zij arrogant zeg. Ik keek haar aan en wist niet wat ik moest zeggen want ik kon mijn gevoel niet goed uiten. Ik vind dat nog best moeilijk en ik vond het ook raar want zij weet niet hoe ik echt ben en ik wel. Ik weet ook niet hoe zij is dus ik oordeel ook niet over een ander. Ik vind dat er niet zo snel moet geoordeeld worden over een ander, je weet nooit hoe diegene zich erbij voelt.

## INTERVIEW MET MEZELF

Ik wil astronaut en acteur worden.

Vroeger toen ik klein was, was ik bang voor onweer omdat er een random witte flits met hard geluid kwam. Ik was ook bang voor vuurwerk door de harde knal.

**Een droom die ik me herinner:** ik en al mijn vrienden zaten in een privé bioscoop. We keken vanaf 10 uur 's ochtends tot de volgende dag 2 uur films.

**Een zin die belangrijk is, is van mijn broer:** doe wat met je leven .

### Drie vragen over mijn toekomst:

- 1 Wat voor baan hebben wij/ik.
- 2 Wat voor huis heb ik.
- 3 In welk land woon ik.

**Een doel dat ik dit schooljaar wil bereiken:** bij Engels blauw halen  
Wat kunnen andere mensen doen om te zorgen dat jij jouw doel kunt bereiken? M'n Engelse docent die me extra ondersteuning geeft.

**Drie belangrijke eigenschappen die ik heb waardoor ik succes kan hebben:** ik ben behulpzaam, slim en heb doorzettingsvermogen.

**Waarvoor is het moeilijk is om succes te hebben?** De mensen die zeggen dat je het niet kan en de tijd en de moeite.

**Een dag uit mijn leven in 2031:** ik zit met vrienden te chillen in het buitenland, dan zijn we op vakantie. Ik werk, mijn hobby is voetbal en woon in Nederland of Amerika.

Ik heb geen idee hoe mijn kleding en haar er uit zien, maar ik weet wel mijn wensen zullen dan zijn een gelukkig leven en een gelukkig leven voor mijn familie.

Hoofdpersoon is Abdeslamibnmimoenibn3abdelqadr

Ik ben Abdeslamibnmimoenibn3abderqadr en ik heb een slecht verleden gehad.

Als kind woonde ik in Marokko en was heel arm. Ik kon bijvoorbeeld niet naar school en ook geen sport doen en mijn vader wilde daar verandering in brengen. Mijn vader overlegde met mijn moeder over naar Nederland gaan en mijn moeder ging akkoord. Mijn vader spaarde heel veel geld bij elkaar om naar Nederland te gaan en na iets van twee jaar gingen we inpakken en naar Nederland. Mijn vader vond een baan en verdiende best veel geld. Uiteindelijk groeide ik op en had mijn havo diploma en ging naar het HBO. Toen ik ging solliciteren voor een goed betaalde baan werd ik aangenomen.

Ik studeerde hard en werkte ook heel veel. Na een jaartje of vijf heb ik mijn HBO diploma gehaald en was heel blij. Ik werd dokter en verdien nu heel erg veel geld. Elke maand verdien ik iets van 4000 euro. Alles wat ik wilde was mijn ouders trots maken en dat is gelukt. Ik ging verder met mijn eigen leven, kreeg een vrouw en later wat kinderen. Mijn eerste kind noemde ik Abdelslamibnmimoenbn3abdelqadrm3ejemek en mijn tweede kind noemde ik Yassir.

Nadat ik verder ging met mijn leven, probeerde ik chirurg te worden maar daar was ik nog niet klaar voor want ik vond het doodeng om een mens open te snijden en ik was ook bang dat het fout zou gaan dus ik deed dat maar niet.

Ik werkte zo hard dat ik een maand vrij kreeg en kreeg toch het geld dat ik nodig had. Toen ging ik naar Marokko om mijn familie te zien en iedereen was trots op mij en gaf me knuffels en mijn opa ging die week helaas dood dus ik was net op tijd naar Marokko gekomen. Ik mocht mijn opa begraven en was heel verdrietig dat hij voor altijd uit mijn leven is. Ik zal hem zonder twijfel missen en mijn vader troostte me en zei dat dit bij het leven hoort. Ik was weer opgevrolijkt door mijn vrouw en kinderen. Toen ik op het punt stond om weer terug te gaan naar Nederland overleed mijn oma. Ik deed alles wat ik kon om haar nog levend te houden maar alles wat ik wist was dat ze mij een kus op mijn hoofd gaf en daarna gelijk dood ging. Ik kon niet met dat gevoel terug naar Nederland dus bleef ik maar even in Marokko. Na een week ging ik terug naar Nederland en ging ik met pensioen. En dat was mijn verhaal.

*Het einde*

Het was een regenachtige dag. Yassir ging naar buiten met een paar van zijn vrienden. Er ontstonden een paar gesprekken onder de vrienden. Die gesprekken leiden uiteindelijk naar de vragen: Wat willen jullie later eigenlijk doen met jullie levens? Yassir antwoordde daarop: Ik wil het beste uit mezelf halen. Dus één van zijn vrienden zei: Yassir, doe wat je wil maar onthoud: blijf altijd strijden voor je doelen/dromen.

Dus Yassir dacht daar heel lang over na en bedacht dat zijn vriend gelijk had en deed gelijk wat hij moest doen, zijn dromen achterna gaan.

## **INTERVIEW MET MEZELF**

Vroeger wilde ik politieman worden, nu keeper. Politieaanvraag vond ik vroeger echt heel cool en keeper is mijn hobby dus ik wil ook iets met mijn hobby doen.

Vroeger was ik bang voor spinnen, slangen en vallen op de grond  
Nu: spinnen, slangen en vallen op de grond

**Een droom die ik me herinner:** ik zat in een plek waar ik kon doen wat ik wilde.

**Een zin die tegen mij wordt of werd gezegd en die belangrijk is:** sta open voor anderen. Ik was vroeger even dicht als een cocon maar nu zo vrij als een vlinder.

**Een doel dat ik dit schooljaar wil bereiken:** alles minimaal een voldoende

**Wat kunnen andere mensen doen om te zorgen dat jij jouw doel kunt bereiken?** Niet mij afleiden

**Een eigenschap die ik heb om succes te hebben:** ik ben fantasievol en heb positieve gedachten

**Schrijf dingen op waardoor het moeilijk is om succes te hebben:** je moet hard werken en je goed concentreren

**Een dag uit jouw leven in 2031:** ik ben op het strand in Marokko met mijn vrouw. Ik ben je gelukkig.

Doe je een opleiding? ja

Werk je? ja

Wat zijn je hobby's? keepen

Waar woon je? Amsterdam

Hoe zie je er uit (kleding, haar)? Normaal.

Wat zijn je wensen/doelen? Kunnen en blijven ademen.

## **WACHTEN**

ik wacht totdat ik weer kan doen wat ik wil

ik ga naar het strand

genieten onder een parasol

zwemmen tot de nacht

ik wacht totdat ik weer kan doen wat ik wil

ik wil weer samen met mijn gezin uit eten

in de avond een rondje wandelen

ik wacht tot.

Hoofdpersoon is Ryzaki

Hij is een man van 21 jaar en hij leeft in 2023

hij woont in Tokyo, Japan

Zijn beste vriend heet Letshe en is een Duitse jongen die is verhuisd naar Japan.

Ryzaki is lang snel en sterk.

Hij wil dat er geen criminelen meer bestaan en wil iedereen uitschakelen die de wereld kwaad doet.

Hij studeerde over hoe hij criminelen moet doden.

Hij is bang dat hij zelf dood gemaakt wordt.

# **EREN**

Hij werd gepest en hij is overvallen op zijn 16de.

Hij voelt zoveel woede dat hij elke crimineel wil doden, alles is van hem afgepakt.

Al zijn vrienden hebben hem in de steek gelaten alleen Letshe was er voor hem.

Hij voelt woede.

Letshe zei dat tegen hem: we moeten ons focussen op de toekomst.

Lange geleden in Tokyo was er een man, Ryzaki

Die wakker werd op zondag en zag dat zijn hele huis was overvallen.

Alles was weg. Hij had alleen nog zichzelf en zijn kast, geen tv, geen geld, niks. Iedereen liet hem achter. Iedereen zei dat hij waardeloos

was. Alleen Letshe geloofde in hem. Hij zei tegen iedereen: "Ik ga elke crimineel uitroeien. Ik ga een nieuwe god worden voor deze aarde.

Iedereen gaat knielen voor mij. Omdat ik iedere crimineel dood maak,

ik moest alles opbouwen van 0, ik had geen eten, geen geld om huur te betalen, ging studeren en vond werk als schoonmaker. Tijdens mijn

eerste werkdag vond ik een boek dat ging over Lupin, een slimme

crimineel die dingen slim aanpakt. Ik deed het op zijn manier maar na

jaren leren draaide ik het om en vocht ik tegen mijn eerste crimineel en

versloeg hem. Er waren 300 criminelen in Tokyo die echt gevaarlijk zijn.

De rest waren kleine dieven. Ik versloeg elke week 1 crimineel. De jaren

gingen voorbij en ik was te oud om nog te vechten.

Er was eens een meisje die op een doodnormale dag naar school liep in de ochtend. Ze was superblij omdat ze daarna naar haar vader toe zou gaan. Ze liep naar school maar merkte al snel dat ze werd achtervolgd door een busje en was bang waardoor ze sneller begon te lopen. Ze voelde opeens een zak over haar hoofd heen gaan en het enige wat ze kon doen was huilen, want schreeuwen had geen nut, niemand die haar zou horen. Ze hoorde twee mannen praten maar verstond niet echt goed wat ze zeiden. Ze was zo bang, ze kon alleen maar denken wat gaat er nu gebeuren. Na een half uurtje stopte de auto en werd ze uit de auto gehaald, de zak werd van haar hoofd gehaald en ze zag dat ze midden in een bos stond. Ze keek naast zich en een man hield haar vast en zei dat ze sneller moest lopen. Eenmaal aangekomen in het huis keek ze met grote ogen, want het huis was super groot. Ze zag een vrouw, de vrouw liep op haar af en bracht haar naar de woonkamer om wat te eten. Toen ze klaar was met eten, moest ze naar een kamer waar een bed, tv en wat speelgoed in zat. Toen ze in de kamer was, werd ze opgesloten, het duurde zo'n tien dagen. Ze werd op een dag wakker en hoorde sirenes vanaf buiten. Ze keek naar buiten en zag zes politiewagens, het enige waar ze aan dacht was: yes ik ben gered. Met een knal vloog de deur open en zag ze agenten komen, toen ze beneden aankwam zag ze haar ouders huilend. Ze rende naar haar ouders toe om ze gerust te stellen. Ze moest mee naar het politiebureau voor een paar vragen en mocht daarna weer rustig naar huis om te herstellen.

Het meisje - Dioana

Leeftijd - 12 jaar oud

Uiterlijk - niet heel lang 1,57m, bruin haar, blauwe ogen, niet te dik en ook niet te dun.

# GHIZLANE



## GRENS TUSSEN LIEFDE EN HAAT

### Hoofdrollen:

- **Yasmin** is een meisje dat niet geeft om wat mensen van haar vinden. Ze laat niet over zich heen lopen en als iemand iets verkeerd over haar zegt, slaat ze diegene gelijk.

Ze is van haar vorige twee scholen geschorst en gaat nu naar East High School en is niet van plan om te blijven op de East High School. Op die school zitten ook haar twee oudere broers die best bekend zijn op die school als de twee gevaarlijkste mensen op school.
- **Adam**, hij is ook een jongen die op zich is en heeft twee beste vrienden. Hij denkt niet veel aan meisjes en zit ook op het East High School. Zijn beste vrienden hebben een zusje dat bij mij in de klas komt en heet - als ik het goed heb - Yasmin. Ik heb gehoord dat ze ook best hard is en op zich is.

### Perspectief Yasmin:

Het is maandagochtend en ik moet opstaan voor school terwijl ik helemaal geen zin heb om naar die school te gaan. Na ongeveer een uurtje ben ik aangekomen op school en ik ben net als altijd weer te laat. Ik loop het klaslokaal in en gelijk zijn alle ogen op mij gericht, wat ik echt irritant vind. Dus ik zei 'Hallo, ik ben geen bioscoop! Kijk de andere kant op aub!!' Gelijk keek iedereen de andere kant op behalve één jongen. De docent zei 'Jij moet vast Yasmin zijn, je kan daar gaan zitten, naast Adam.' 'Moet ik ruiken wie Adam is ofzo' dacht ik in mijn hoofd. Ik zag één jongen zijn hand op steken en hij zei 'Ik ben Adam'. 'Top! Wil je cadeau.' Hij was aan het grinniken en zei 'Agressief, beter doe je rustig voor ik naar je broers ga.' Ik zei 'Denk je ze boeien me wat.' Tijdens de lessen praat ik wat met Adam. Hij is wel aardig maar hij stelt echt van



die domme vragen. Na school ben ik naar de stad geweest waar ik kleding haalde en natuurlijk ging ik ook eten. In de stad zag ik Adam met mijn broers dus ik liep maar door in de hoop dat ze me niet zouden zien. Adam zei opeens uit het niets 'Hey Yasmin, hoe gaat het?' Ik gaf hem een blik van ik maak je af. Adam was aan het grinniken.

De volgende dag ging ik naar school en zag ik Adam met een paar jongens. Dus ik liep maar door en Adam zag me en liep ineens naast mij.

Na een paar maanden is het super goed tussen hem en mij.

Adam is mijn enige vriend op school want alle anderen kijken mij echt vies aan maar dat boeit me niet dus het is zo: Yasmin en Adam tegen de school.

Er was eens een jongen, een 12 jarige die heet Naruto. Zijn droom is om hokage te worden dus hij zet alles op alles om zijn doel te bereiken. Dit is geen normale wereld waar hij in leeft, dit kan je een Ninja-wereld noemen waar hij naar school gaat om missies te doen. Vandaag is de dag dat hij zijn toets moet afleggen of hij wel over gaat naar de volgende rang van een Ninja {genin}.

Daarvoor moet hij een kloon van zichzelf maken, die heet Shadow Clone Jutsu. Hij staat op, kleedt zich om en gaat naar school. Onderweg ziet hij een vriend van hem die verschilt vier jaar met hem. Hij zit nog in de academie voor wat jongere kinderen. Hij zei: "Kijk mijn nieuwe sexy Jutsu." Hij deed het en hij veranderde in een halfnaakte vrouw die Jutsu heet. Hij heeft van Naruto geleerd. Naruto is een soort van meester voor hem maar Naruto moest snel gaan voordat hij te laat komt. Hij is nu aangekomen en hij heeft als eerste Sasuke naast hem. Naruto mag Sasuke niet omdat alle meisjes verliefd zijn op hem terwijl hij niks doet dus hij keek Sasuke recht aan en zei "Jij, je bent echt stom." En toen zei Sasuke dat Naruto een loser is omdat hij altijd domme dingen doet....

school, schoolplein buiten

geluid kinderen

opruimliedjes en schreeuwende kinderen

ik dacht alleen aan spelen en leuke dingen omdat het mijn pauze was

plezier

ik speelde altijd en zo uit ik mij

spelen

Ik ben Reda en ik ben een keer kwijt geraakt in een andere stad buiten Europa. Je zou denken "Hoe flik je dat nu weer?" Ik ga je precies vertellen hoe.

Mijn oom heeft een huis laten bouwen op een camping buiten de stad, mijn gezin en ik waren daar aan het overnachten. De volgende ochtend wilden we vertrekken. Iedereen was buiten voor mijn vader de auto op de weg aan het zetten. Er is een normale weg en daarna moet je verder offroad. Toen ging mijn vader zijn band lek en ik was elf. Ik was een hele ongeduldige jongen, en HAHA ik maakte grapjes van een auto-stop doen (een auto-stop is staan naast een weg met je duim omhoog en vragen of iemand je ergens naartoe kan brengen) en ik wou net weglopen toen iemand echt stopte en zei waar naar toe? Ik zei de naam van de plek waar ik woon en hij reed die richting op. Tot hij zei, midden in de stad, 'Ik weet niet waar het is ik drop je hier af' en ik zat in paniek. Voor vijf minuten keek ik om me heen. Wat kan ik doen? Toen voelde ik geld in mijn broek en zocht naar een taxi. Eindelijk had ik een taxi gevonden. Van buiten zag ik er rustig uit maar van binnen zat ik vol stress.

## **INTERVIEW MET MEZELF**

Ik wilde vroeger dokter worden omdat het veel betaalt.

Ik was bang in het donker, ik ben bang voor docenten.

**Een droom die ik mij herinner:** ik moest sinterklaas en de pieten helpen op de stoomboot en we moesten parkoers doen. Het was wel echt vet cool.

In zou willen dromen van een 'life of a billionaire'. Dat zou fijn zijn. Ik kan alles kopen.

# **REDA**

**Een belangrijke zin die tegen mij gezegd wordt:** middelbare school vrienden zijn tijdelijk gelijk gezelschap. Ik vind het belangrijk omdat het wel kinda waar is...

**Drie vragen over mijn toekomst:** met wie trouw ik, hoe lang blijft mijn moeder leven, of ik rijk ben.

**Een doel dat ik dit schooljaar wil bereiken:** ik wil niet sterven aan zelfmoord.

**Wat kunnen andere mensen doen om te zorgen dat jij jouw doel kunt bereiken?** Me niet lastig vallen.

**Eigenschappen die ik heb waardoor ik succes kan hebben:** ik ben gewoon zo

**Waarvoor is het moeilijk om succes te hebben:** de mensen die niet in je geloven, de competitie die er is in de wereld

**Een dag uit mijn leven in 2031:** ik hoop dat ik dan zit te reizen in een ander land. Ik ben hopelijk gelukkig. Ik weet nog niet of ik werk of een opleiding doe. Ik heb lang haar / vintage kleren / mijn wens is niet vroeg sterven.

## **(DIK EN DUN)**

Kim is een meisje van 14 jaar oud, ze houdt van hockey en is dol op eten. Ze woont in een huis in Leeuwarden en woont met haar ouders en broertje. Kim zit op de middelbare school in de 1e klas, haar school heet Handentaai. Ze vindt het leuk op haar school maar er is een meisje dat haar steeds lastig valt over haar uiterlijk. Kim is wat breder dan de rest en is heel onzeker over zichzelf, maar ze doet alsof het haar helemaal niet boeit wat mensen van haar vinden. Het meisje dat Kim lastig valt heet Yousra. Yousra is 15 jaar oud en houdt van tijd doorbrengen met haar vriendinnen. Yousra woont ook in een huis in Leeuwarden, ze woont met haar moeder, zus en broer. Yousra heeft geen vader, ze was jong toen haar vader haar verliet. Ze wil niet dat mensen weten dat ze geen vader heeft dus zegt ze gewoon dat hij aan het werk is. Verder zit Yousra ook op de middelbare in de 2e klas, ook op de Handentaai. Yousra is een slank meisje en vindt dat elk meisje dun moet zijn. Kim vindt dat ze gewoon moet kunnen accepteren hoe iedereen is, maar Yousra houdt geen rekening met anderen.

Op een normale schooldag stond Kim op om naar school te gaan, net zoals altijd. Het was pauze en Yousra en haar vriendinnen liepen door de gang en zagen Kim langs lopen. Yousra en haar drie vriendinnen keken Kim aan en riepen 'papzak je vergeet je buikvet te dekken!' op een gegeven moment was Kim er klaar mee en zei er wat van. Kim zei 'accepteer hoe iedereen is! Dat jij 7 kilo make up op doet en zonder vader leeft, betekent niet dat anderen op jou moeten lijken!' Yousra werd heel boos en gaf Kim een klap op haar gezicht. De docenten zagen dat en belden onmiddellijk de moeder van Yousra en besloten dat Yousra geschorst zou moeten worden. Voor de rest werd Kim ook met rust gelaten en had het leuk met al die andere kinderen van haar school.

## VERHAAL FUTURE ME...

Tom is een jongen, hij is 15 jaar oud. Hij woont met zijn moeder en zusje in een huis in Nederland. Tom heeft bruin haar met lichte ogen. Mensen vinden hem apart en anders dan de rest omdat Tom zijn ouders gescheiden zijn en hij het moeilijk heeft. Tom wil later een profvoetballer worden, hij houdt van voetbal en doet dat graag in zijn vrije tijd. Vroeger voetbalde Tom ook altijd met zijn vader en zijn vader zei altijd tegen hem 'als je iets wilt, ga er dan voor'. Er is wel één ding waar Tom bang voor is en dat is oorlog. De reden waardoor Tom bang is voor oorlog, is omdat hij zijn vader en broer heeft verloren in de oorlog een paar jaar geleden. Tom heeft geen vrienden, de enigen die heel veel voor hem betekenen zijn zijn moeder en zusje. Hij vindt het niet heel erg maar hij mist zijn vader en broer heel erg en het liefst had hij dat mensen zijn problemen begrepen. De laatste tijd is hij heel erg bezig met social media en ziet hij vaak rondgaan dat er een 3e wereld oorlog komt. Hij weet niet of hij dat moet geloven, maar hij blijft er angstig voor zijn. Iets wat Tom wil veranderen is dat zijn familie net zoals vroeger is. Je kunt het verleden niet veranderen, maar de toekomst wel, en de vader van Tom zei altijd dat Tom alleen zijn best moet doen en dat hij uiteindelijk profvoetballer kon worden. Hij wil zijn vader trots maken die vanuit de hemel meekijkt. Hij wil zijn best doen voor school en zijn toekomst om die te verbeteren.

## SPORT/LICHAAM

Het speelde zich af in de gym waar ik train. Ik zit op de sport kickboks. Het is soms best wel lastig om je conditie op de bouwen. Als ik moe ben hoor ik twee dingen van mijn trainer "ga door!" en dat geeft me doorzettingsvermogen. Als ik dat hoor dan denk ik 'Beyza dit kan jij wel, alleen even doorzetten' en de reden waarom ik dat denk is omdat anderen het ook kunnen, dus dan denk ik bij mezelf 'jij kan dit ook als anderen dit ook kunnen'. Ik voelde me mezelf en mijn vertrouwen was hoog en mijn doorzettingsvermogen ook. En wat ik deed is doorzetten en laten zien dat ik het ook kan.

Eren leefde met zijn moeder en vader en zijn geadopteerde zus Mikasa in een stad die omringd is met grote muren zodat de reuzen niet zouden komen. Eren en Mikasa waren buiten aan het spelen met hun vriend Armin toen er een grote reus kwam die even groot was als de muur zelf en de reus muur kapot heeft gemaakt. Eren en Mikasa renden naar hun moeder want hun vader was uit de stad die dag maar de moeder van Eren zat vast onder een steen. Zij zei tegen Eren en Mikasa: "Jullie moeten me alleen laten".

"Toen kwam een soldaat die ons redde, hij had ons opgetild en was weggerend. We kwamen in een andere stad aan en ik had gezworen dat ik elke titaan zou uitroeien. 5 Jaar later mocht ik als een soldaat werken die titanen dood maakt.

Met twee zwaarden moet je hun nek eraf snijden, alleen zo gaan ze dood. Want als je hun hoofd eraf snijdt, komt het gewoon terug, dat hoofd, en we moesten met ijzeren touwen soort van vliegen {net als spiderman}. We waren op de post om te kijken of alles goed was en daarna hoorde je een bliksem geluid.

Ik kijk achter me en zie weer die grote reus. Ik was boos en NEE! Hij heeft weer de muur gebroken maar nu van een andere stad. Ik wil de reus aanvallen maar hij was in één seconde al weer weg hoe kan zo'n grote reus zo snel weggkomen maar nu een ander probleem. Nu komen de reuzen deze stad over nemen. We gingen met ze vechten tot ik zag dat Armin werd opgegeten door een titaan. Ik kwam op me allersnelst en pakt Armin en gooide hem uit zijn mond. De titaan had mij doorgeslikt zonder te bijten. Ik had geen arm meer en ik zou doodgaan door het maagzuur van de reus. Maar toen voelde ik een tillend gevoel en explodeerde in zijn buik met een soort van bliksem net als die grote reus maar nu ben ik een titaan, geen grote maar gewoon een normale, maar ik was snel en sterk en ik ging iedereen helpen in mijn buurt en toen had

# BILAL



ik hun vertrouwen gewonnen. Ik was uitgeput en ik viel. Ik kwam uit de reus en Mikasa zag dat en moest huilen en gaf me een knuffel. Toen viel ik flauw en ik werd wakker en werd omsingeld door onze soldaten die met wapens en kanonnen naar ons richten en toen wilde zij schieten maar toen...wordt vervolgd.

### **DE JONGEN IN MAROKKO**

ik wacht tot ik naar Marokko ga en op de bergen klim  
en dat de wind tussen mijn haren waait  
en ik naar mijn familie ga en me vol kan proppen met lekker eten  
couscous harira  
en het lekkere tropische fruit eet  
en naar het strand ga en lekker vis eet  
serdijn dat is heerlijk  
als ik in het dorp loop  
kijk ik om me heen  
en zie ik de bergen en de zwijnen  
en katten rond lopen.

## **WACHTEN**

Ik erger me aan huiswerk

Maar ik maak het alvast zodat ik ermee klaar ben

en kan genieten van mijn dag

Ik wacht tot ik mijn rijbewijs heb gehaald,

zodat ik naar het buitenland kan gaan en kan genieten van het uitzicht.

Als ik in een ander land ben, ga ik genieten van het eten en van het zwemmen in de zee.

Ik wacht tot ik in de zon kan liggen en lekker bruin kan worden

En leuke kleren kan kopen, zodat ik ze kan aantrekken

en leuke foto's kan maken

Naar het strand gaan en lekker met mijn voeten in het zand lopen

In de zee gaan zwemmen snorkelen,

zodat ik die mooie vissen kan zien.

## **GRENS TUSSEN GEZOND EN ONGEZOND**

Er zijn twee beste vriendinnen genaamd: Lisa (15) en Emma (15). Lisa is een meisje dat heel dun is doordat ze gezond eet en Emma is haar beste vriendin, maar zij is dik en eet ongezond. Lisa en Emma waren al beste vriendinnen sinds de dag dat ze geboren waren. Ze behandelden elkaar net als zussen. Natuurlijk hadden ze ook ruzies, maar dat heeft iedereen. In de zomervakantie waren ze samen met hun ouders naar Parijs gegaan. Ze waren naar de Eiffeltoren gegaan en hadden daar

foto's gemaakt en waren naar een bakkerij gegaan en hadden daar macarons en verse croissants gehaald. En nog meer dingen. Dus zoals je het al kan horen, deden ze alles samen. De zomervakantie is al bijna voorbij en dat betekent: school. Voor Emma is dat altijd een ramp. Mensen pesten haar en zeggen altijd gemene dingen zoals: 'Je bent dik!' 'Moet je niet naar de sportschool gaan, DIKZAK!?' 'Wie wil er nou vrienden zijn met dat varken!?' 'Heb je ooit in de spiegel gekeken?!'. Maar Lisa komt altijd voor haar op en staat altijd klaar voor Emma als ze haar hulp nodig heeft. Lisa en Emma gaan samen naar de derde en zitten samen in dezelfde klas. Emma is blij, want dan kan Lisa op haar letten in de klas, want als er een pester in de klas zit die gemene dingen zegt over Emma's uiterlijk, gaat Lisa er gelijk op in. Emma wil een gewoon meisje zijn dat op school zit en haar leven leidt, maar hoe kan ze dat doen als iemand haar steeds beoordeelt over hoe ze eruit ziet? Nou dat kan ze niet. Mensen beoordelen nu eenmaal anderen. Lisa en Emma zijn onderweg naar huis van hun eerste dag op school. Lisa en Emma waren allebei thuis aangekomen. Emma ging gehaast naar haar kamer en keek in de spiegel. Ze zei uit het niets tegen zichzelf: 'Hoe kan ik zo lelijk zijn?! Hoe kan ik zo dik zijn?! Ik wil ook dun zijn, zodat iedereen mij mag en dan kan ik vrienden met hun worden!'. Emma ging naar haar bed en ging huilen. Ze was heel erg verdrietig en dacht steeds na over hoe ze eruit ziet. Lisa kwam haar kamer binnen en zag Emma huilen. 'Waarom huil je, Emma?', zegt Lisa. 'Ik huil, omdat ik lelijk ben en ik denk steeds aan mijn uiterlijk', zegt Emma. 'Je moet er niet aan denken. Ik vind je prachtig, het maakt niet uit hoe je eruit ziet.', zegt Lisa. 'Dat is makkelijk te zeggen voor jou.', zegt Emma. 'Hoe bedoel je?': zegt Lisa. 'Jij bent dun. Je eet niks ongezonds, maar ik wel en ik weet niet hoe ik daarmee moet ophouden, wil je me helpen?' zei Emma. 'Wat ik je kan aanraden is de schijf van vijf. Dat heeft me heel erg sterk gemaakt en daardoor ben ik ook een paar kilo'tjes afgevallen, maar is dit echt wat je wilt doen?', vraagt Lisa aan Emma. 'Ja, ik wil dit doen en bedankt voor je advies. Het voelt altijd goed om tegen je te praten.', zegt Emma. Emma ging dit doen en was heel erg gelukkig samen met haar beste vriendin Lisa.

## HET VERLATEN MEISJE

Het meisje was klaar met school en ging naar huis om op haar broertje te passen. Dat meisje heette Sophia. Ze was zestien jaar oud en woonde in een huis in Nederland met haar moeder (die bijna nooit thuis was) en haar broertje (die zeven jaar oud was). Natuurlijk had Sophia ook vriendinnen.

Ze had er drie. Op school gaat Sophia heel vaak om met haar vriendinnen. Sophia was nooit blij thuis, omdat ze nooit tijd had voor zichzelf. Altijd als ze klaar was met school, moest ze gelijk naar huis om op haar broertje te passen, want haar moeder deed dat niet, omdat ze nooit thuis was. Haar moeder is altijd met haar vriendinnen buiten of bij hun thuis. De moeder van Sophia komt altijd dronken thuis. Soms vergeet ze dan dat ze nog kinderen heeft en meestal zegt ze dan. 'Hé, wat doen jullie in mijn huis!, wie zijn jullie?!'. Sophia heeft echt genoeg van haar moeder. Ze wil weg, maar dat kan ze niet, want ze kan haar broertje natuurlijk niet achterlaten. Het is woensdag, dus dat betekent school. Sophia maakt zich klaar voor school en maakt voor haar broertje wat te eten. Haar broertje wilde niet eten, dus gooide hij het op de grond. Sophia werd boos en schreeuwde: 'WAT DOE JE NOU, IK HEB ZO ERG MIJN BEST VOOR JE GEDAAN OM ETEN TE MAKEN, MAAR ALSNOG GOOI JE HET OP DE GROND!'. Haar broertje werd bang en zei: 'Sorry! Het spijt me, ik zal het nooit meer doen'. Haar broertje ging naar een andere kamer en Sophia ruimde de troep op. Toen Sophia klaar was, beseftte ze dat ze een beetje te streng was voor haar broertje. Ze wilde nog sorry tegen hem zeggen, maar ze had nog maar vijf minuten om op school te zijn. Dus ging ze weg. Toen Sophia klaar was met school (om 14.00 uur) ging ze gelijk naar huis om het goed te maken met haar broertje. Toen ze thuis aankwam, ging ze naar haar broertje om te zeggen dat het haar spijt. 'Het spijt me, ik moest nooit tegen je schreeuwen.', zei Sophia tegen haar broertje. 'Het geeft niks', zei haar broertje. En geeft een knuffel aan Sophia. Samen maken ze het avondeten en eten gezellig samen aan tafel. Het is donderdag en Sophia moet weer naar school. Haar broertje hoort al eigenlijk naar

school te gaan, maar dat wil hij niet. Sophia's broertje werd vroeger heel erg gepest vanwege zijn moeder. Sophia heeft allerlei boeken voor hem gekocht, zodat hij erin kan werken. Het is nu vrijdag en dat betekent dat het bijna weekend is. Sophia was in de keuken eten aan het maken voor haar en haar broertje. Op een onverwacht moment belde Sophia's moeder. Sophia nam op en zei: 'Wat is er? Je weet dat ik niet tegen je wil praten'. 'Ik wilde alleen tegen je zeggen, dat het me spijt dat ik zo een teleurstellende moeder was. Alles wat ik heb gedaan is onvergetelijk' zei de moeder van Sophia. 'Wat probeer je nou te zeggen?!', zei Sophia boos. 'Wat ik probeer te zeggen is dat ik bij mijn vriendin ga wonen, voor altijd. Dus dat betekent dat jij verantwoordelijk bent voor je broertje.' zei de moeder van Sophia. 'Maar...', zei Sophia en haar moeder hing op. Sophia kon haar oren niet geloven. Ze ging naar haar kamer en huilde zo hard dat ze niet meer kon ademen. Sophia moest op dit moment positief denken, maar dat kon ze niet. Ze dacht alleen negatief na en het enige waar ze aan dacht was dat haar broertje zou falen. Het is een paar maanden verder en het is Sophia's verjaardag. Ze had haar vriendinnen uitgenodigd voor haar feestje. Sophia kon niet alleen haar huis decoreren dus belde ze haar vriendinnen om te vragen of ze kunnen helpen. Haar vriendinnen kwamen en hielpen Sophia. Het is twee uur later en ze zijn eindelijk klaar met het decoreren van het huis. Een van Sophia's vriendinnen pakte de taart uit de koelkast en de andere vriendin pakte de kaarsjes. De laatste vriendin stak voor Sophia de kaarsjes aan. 'Doe een wens!', zei een van Sophia's vriendinnen. Sophia deed een wens en blies de kaarsjes uit. 'Wat was je wens?', zei een van Sophia's vriendinnen. 'Als ik het nu ga zeggen dan komt het niet uit' zei Sophia. En Sophie en haar vriendinnen begonnen te lachen. Sophia wenste gelukkig te blijven en te zijn en succesvol te worden in haar leven. Sophia begon uit het niets te huilen. Haar vriendinnen zagen dat en gaven haar een knuffel. De vriendinnen van Sophia weten hoe moeilijk Sophia het heeft. Een van Sophia's vriendinnen zei tegen Sophia: **'De geschiedenis kun je niet veranderen maar de toekomst wel.'**

## JAPAN

Ik wacht tot ik in Japan kan wonen  
en de cultuur kan beleven  
en met mijn familie ooit naar Japan kan gaan  
en samen ga eten in een Soba hut  
samen met mijn familie en kinderen  
waar ik op bootjes ga varen  
en lekker naar het strand kan gaan

Er was een jongen genaamd Tatsumi. Hij is 16 jaar oud en komt uit Japan. Hij komt uit een rare familie, namelijk een huurmoordenaarsfamilie. Ze leven op een grote berg in het oosten en zijn best rijk. Tatsumi heeft een vader, moeder en een broer. Zijn broer is gespecialiseerd in het hacken van bankrekeningen en geheime data van de overheid.

Zijn vader is een beroemde huurmoordenaar. Hij heeft twee gemuteerde honden die elke seconde over hem waken. Oké, dat was het over zijn familie nu gaan we naar Tatsumi.

Tatsumi was onderweg naar zijn private Assassination school (dus een school die gespecialiseerd is in moorden). Toen hij eenmaal aankwam op school waren de High Ranks gekomen (dat zijn studenten die erg gespecialiseerd zijn in moorden). Tatsumi had geen zin om met ze te praten want anders zouden ze hem weer vragen om de High ranked te joinen.

Dus hij liep verder totdat een van de Ranks hem riep. Tatsumi dacht 'niet weer deze High Ranks', want hij wist dat ze hem weer zouden vragen om te joinen maar ze vertelden hem dat ze het Highschool Festival op zijn kop gaan zetten. Tatsumi had duidelijk geen zin om herrie te plegen want hij wist dat hij weer de schuld kreeg, dus hij weigerde. Tatsumi liep verder en kwam zijn vriend tegen, Killua. Tatsumi zwaaide naar Killua.

Opeens zwaaide een zware donder, Killua was geraakt door de donder. Het bleek dat de High Ranks dit deden, Tatsumi werd woedend en greep

zijn Samurai Blade en schreeuwde "HOE DURF JE". Tatsumi rende op hun af en begon iets uit te spreken: "Lightning style 1e form Thunderclap And Flash." Opeens verdween Tatsumi net zo snel als bliksem en sneed zijn arm er af maar toen....

## INTERVIEW MET MEZELF

Ik keek vroeger heel veel spiderman dus ik wou toen spiderman worden

**Ik was vroeger bang voor:** spinnen, kleine honden en slangen

**Een droom die ik me herinner:** dat ik in een taxi zat en ik keek naar buiten, toen zag ik gebouwen buigen.

**Een zin die tegen mij gezegd wordt en die belangrijk is:** als er een kans is grijp het

**Vragen over mijn toekomst:** heb ik kinderen, wat voor baan doe ik

**Een doel dat ik heb voor dit schooljaar:** dat ik meer ga weten over MM

**Wat kunnen andere mensen doen om te zorgen dat jij jouw doel kunt bereiken?** Antwoord: er vragen over stellen

**Drie eigenschappen waardoor ik succes kan hebben:**

- ① niet opgeven
- ② doorzetten
- ③ Creatief

**Schrijf drie dingen op waardoor het moeilijk is om succes te hebben:** moeilijke vakken, toetsen, oefenen

**Een dag uit mijn leven in 2031:** ik kom net van mijn werk. Ik werk in een ziekenhuis, als secretaresse balie en ik vertrek met de trein naar huis op een late middag en bestel een pizza.

## DE GRENS TUSSEN MENS EN ROBOT

Ik heet Sara en ik verlang er zo erg naar om gewoon naar de andere kant van de grens te lopen.

Maar dat kan niet. Mensen en robots is verboden om samen te leven. Ze zeggen dat robots gevaarlijk zijn en geprogrammeerd zijn om altijd blij te zijn. Ze blijken dus geen echte gevoelens te hebben. Ze zien er precies als een mens uit. Ogen, haar, handen, voeten, alles. Er is een hek tussen ons. Op een dag ging ik stiekem naar de grens rennen en hoopte iets of iemand te zien. Het zag er betoverend uit. Overal branden er mooie lichtjes, de huizen waren prachtig en iedereen leek gelukkig. Tot ik een meisjesrobot zag die er verdrietig uit zag... Ik wou haar roepen maar was bang dat ze me zou verklikken. Ik dacht niet lang na en probeerde haar aandacht te pakken. Ze keek een paar seconden naar me en rende toen snel weg. "Wacht!" riep ik. Ik ging terug naar huis via het raam. Gelukkig had niemand door dat ik weg was. De volgende dag liep ik weer naar de grens toe en hoopte het meisje weer te zien. Ik wachtte een paar uur daar en besloot toen weg te gaan. Ik stond op en liep. "Psst, hey" hoorde ik achter m'n rug. Ik keek achterom en zag het meisje. Ze leek bang voor me te zijn. "Hallo, je hoeft niet bang te zijn." Ze kwam langzaam wat dichterbij. "Mijn naam is Sara, wat is jouw naam?" "N-nora" zei ze. Ik kon zien dat ze verlegen was. Ik vroeg haar waarom ze die andere dag zo verdrietig leek. Ze keek sipjes naar beneden en zweeg. "Nora! Waar ben je?" riep iemand in de verte. "Ik kom eraan" ze rende weg, stopte, draaide om en zwaaide glimlachend naar me.

Het is een paar dagen later en ik en Nora zijn beste vriendinnen geworden. We praten met elkaar over dat als iemand zou ontdekken dat ik met een robot vrienden ben wat er dan zo gaan gebeuren of andersom. Ik bedacht iets. "Ik dacht dat robots geen echte gevoelens hadden." "Ja dat is ook zo, maar ik ben de enige hier die dat wel heeft" zei ze. "Is dat altijd zo geweest?" "Nee, ik was eerst net als de anderen

# SARA



hier maar ik realiseerde me iets, ik voelde iets, het voelde alsof ik echt leefde!" zei ze. "Sara wat doe je daar!?" Ik keek achter me en zag mijn zus. Ze liep snel naar me toe, pakte mijn arm en sleepte me mee. "Weet je wel hoe gevaarlijk robots zijn!? Wat dacht je wel niet?" zei ze. "Stop! Ze zijn helemaal niet gevaarlijk!" "Besef je wel wat je zegt? je komt hier nooit meer terug" zei mijn zus. "Nee laat me los!" "Nora!" riep ik terwijl er tranen over m'n wangen rolde. Ik keek naar haar terwijl ze hilde. We hebben elkaar sindsdien nooit meer gezien.

*Einde*

Ik heet Senku. Ik ben 15 jaar en ben een van de slimste wetenschappers in Japan. Mijn vader is een astronaut. Mijn leven was vrij normaal totdat er iets ergs gebeurde met de hele wereld. Iedereen veranderde in steen, ik ook. Toen ik in steen veranderde, was ik me nog bewust van wat er gebeurde. Ik wist niet hoelang ik vast zou zitten maar bedacht dat, als ik hier lang zou vast in zitten, dat ik moest weten hoeveel tijd er voorbij is. Ik begon met tellen: 1,2,3,4,5,... 1 uur ging voorbij, daarna een dag, dan een maand en van een maand naar een jaar. Het lijkt erop dat ik niet ouder word. Ik leef nog steeds en heb nog steeds geen verklaring. Ik tel elke seconde en weet precies hoelang ik in steen veranderd ben. Volgens mij zit ik nu precies 457 dagen, 2 uur en 53 seconden vast in steen. Ik bedenk hoe dit zou kunnen gebeuren. Een meteoriet?

Het is inmiddels al 3028 jaar later. De meeste mensen zouden waarschijnlijk in paniek raken, maar ik niet ik probeer steeds te bedenken hoe ik hieruit kom. Ik zit nog steeds vast in steen en kan niet bewegen. Ik leef nog steeds. Ik ben erachter gekomen dat dit niet zomaar een steen is, maar een steen die een mens in leven kan houden als je erdoor bedekt word. Dat moet betekenen dat iedereen nog leeft. Ik tel door: 4829362467284, 4829362467285, 4829362467286, 4829362467287. Toen gebeurde er iets. De steen die mijn oog bedekte, brak. Ik kon de wereld zien, na 3028 jaar. Er begonnen steeds meer stukjes te kraken. Ik voelde dat ik me een beetje kon bewegen. Ik probeerde op te staan en alles breekt af. Ik ben vrij. Ik kijk om me heen. Het lijkt wel een jungle. Ik

zie allemaal andere mensen die nog bedekt zitten in steen. Hoe kan ik de enige zijn die bevrijd is. Ik onderzoek de plek waar ik vast zat. Ik kijk omhoog en zie dat er druppels vallen. Zo te zien is het het zuur van een vleermuis. Ik weet nu hoe ik los ben gekomen. Terwijl ik daar nog lag, viel er steeds een druppel naar beneden. Elke keer weer. Dus alleen het zuur van een vleermuis kan het steen kraken. Ik had een plan om iedereen te bevrijden. Maar dat zou niet zo snel en makkelijk gaan. Ik heb hulp nodig. Maar ik moet eerst dat zuur in een bakje zien te krijgen. Ik maak een klein mesje en pak een stuk hout en ik maak van dat hout een soort beker. Ik zet het bakje onder de druppels van het vleermuizenzuur en wacht af. Dit gaat natuurlijk heel lang duren.

Het is een paar maanden later en ik heb een hut gebouwd en een speer om te jagen en ik heb water gevonden. Ik heb mijn vrienden in die tussentijd gevonden, bedekt in steen en gooide het vleermuizenzuur op hen. De steen kraakte. Ze werden wakker. Ze schrokken en waren in paniek. Ik legde alles uit en zei dat het al 3028 jaar later was. Ze geloofde me eerst niet maar ze keken om zich heen en geloofde me toen wel. Hij vroeg: "Hoe weet je eigenlijk dat al 3028 jaar voorbij is gegaan?" Ik zei: "Ik heb geteld natuurlijk hoe zou ik het anders moeten weten."

## **STRIJDEN**

We gaan op kamp!

Mijn broer rijdt me naar school met de auto en we arriveren. Ik loop naar binnen met mijn broer en iedereen is er. We gingen niet met de fiets naar kamp maar met auto's.

Een week voordat we naar kamp gingen, gingen we bespreken wiens ouders ging rijden. Mijn broer reed met de 7 persoons auto. We gingen vertrekken en ik stapte in bij mijn broer met mijn vriendinnen. Ik zat ik het midden. We vertrekken. Op de weg naar kamp gingen we spelletjes spelen. Daarna sliep bijna iedereen behalve ik. Maar ik sliep op het einde toch nog een kwartiertje. We komen aan op onze bestemming en

ik had echt een kamp vibe. Bijna overal bos om ons heen en een klein voetbalveldje. En verderop staat ons huisje. We slapen niet in aparte huizen maar wel in aparte kamers natuurlijk. We eten spaghetti, ik vond het niet zo lekker. Eigenlijk vond ik al het eten niet lekker maar gelukkig heb ik m'n eigen eten mee gebracht en héél veel snoep. We gingen in de avond, in het donker, in het bos een spelletje spelen. Mensen beweren een man te zien in het bos. Ik was met mijn vriendinnen samen in het team en het was zelfs nog enger toen we dat hoorden. We dachten ook echt dat we een man zagen maar dat was gewoon onze verbeelding. We wilden terug maar waren de weg kwijt. We liepen en liepen maar door toen zagen we een weg met allemaal auto's rijden. We beseften dat we veel te ver van het kamp waren en keerden om. We vonden onze weg terug en bijna niemand was terug. Even later wel. Het was ongeveer negen uur in de avond en we gingen buiten een kampvuur maken. Daarna gingen we naar binnen en gingen slapen. Zoals je had verwacht ging niemand slapen. We speelde Truth or Dare. Er was een Dare, daar onze vriendin naar de donkere wc moest gaan lopen. We zagen opeens een groen licht en iedereen schrok. Wat nog enger was dat de wc dicht bij de buitendeur stond. Toen gingen we allemaal weer terug. De jongens gingen in de nacht naar buiten! De deur was gewoon open. Ik kon het niet geloven. Iemand kon gewoon binnen komen, een kopje thee drinken en iemand ontvoeren! Het was ochtend. Ze maakten ons zo vroeg wakker. We gingen eten nog wat spelletjes spelen buiten, voetballen, en toen gingen we weer naar school en van school naar huis.

## **MIJN VOETBAL ERVARING**

Het speelde zich af bij mijn broer's voetbalwedstrijd, ik kwam kijken, ik zag het voetbalveld, jongens die mooie doelpunten scoren. Ik hoor de bal hard knallen, ik hoor de voetballers schreeuwen. De keeper zegt wat de verdedigers moeten doen. Ik vond het heel leuk, kijken vond ik leuk, dus ik wou het zelf doen. Veel rennen, energie verspillen, dat vind ik heel leuk.

Ik voelde me blij, ik had een glimlach op m'n gezicht, ik was jong. Ik ging na de wedstrijd meteen met mijn broer voetballen. Ik was blij.

## **INTERVIEW MET MEZELF**

Ik wou altijd al dokter worden, want dan kan ik mensen helpen

### **Drie dingen waar ik vroeger bang voor was:**

- ① Haaien
- ② Krokodillen
- ③ Grote spinnen

Eigenlijk zou ik een droom willen die ik zelf kan besturen, dan kan ik doen wat ik wil, bij een mooi park bijvoorbeeld.

**Een belangrijke zin die tegen mij gezegd wordt:** maak de goede keuzes, als je de verkeerd keuzes maakt kan dat gevolgen hebben.

**Drie vragen over mijn toekomst:**

- ❶ Doe ik wat ik wou doen toen ik klein was.
- ❷ Ben ik gezond.
- ❸ Gaat het goed?

**Een doel voor dit schooljaar:** meer tijd verspillen aan school, en mijn best doen. Ik heb eigenlijk hetzelfde doel elk jaar, want het kan altijd beter

**Wat kunnen andere mensen doen om te zorgen dat jij jouw doel kunt bereiken?** Niet veel. Misschien zorgen voor een goede sfeer.

Om succesvol te zijn moet je positief denken, en nooit negatief denken.

**Drie dingen waardoor het moeilijk is om succes te hebben:**

- ❶ Veel stress
- ❷ Je moet veel tijd hebben
- ❸ En je moet dingen goed doen

**Een dag uit mijn leven in 2031:**

Ik ben nog steeds aan het studeren, ik ben gelukkig en ik voel me goed, ik heb een basisarts baan, ik speel voetbal en basketbal, ik zie er ongeveer hetzelfde uit en mijn doel is om te doen wat ik heel graag wil.

ik erger me er aan als ik vroeg op moet staan.  
ik wordt verdrietig iemand in mijn familie verdrietig is  
waar zal ik later wonen  
ik wacht tot ik weer op vakantie kan gaan  
ik wacht tot ik weer mijn familie kan zien  
ik wacht tot het weer zomer is  
ik erger me aan mensen die schreeuwen.

ik erger me aan vroeg opstaan  
ik wacht tot ik op vakantie kan gaan  
en naar Marokko kan gaan  
een millefeuille op het strand eten  
ik wacht tot school voorbij is zodat ik mijn koffer kan inpakken  
en weg kan gaan.

## **DE GRENS TUSSEN RIJK EN ARM**

Ik ben Christina. We leven in de 19e eeuw. Ik ben 14 jaar. Ik woon met mijn familie in Parijs. Mijn vader is de koning, we wonen in een luxe groot kasteel. We leefden in een vreselijke tijd toen Frankrijk in opstand kwam. Met mij ging het goed, alles wat ik wou kreeg ik. De rijke mensen, hun leven was heel luxe. Maar de arme mensen die mochten niks, ze hadden geen rechten en ze mochten niet naar school.

# **OUMAIMA**

Zelfs jongeren moesten werken en ouderen moesten hun belasting inleveren. Ik ben er het niet mee eens. Ze zijn ook mensen en hebben recht om hun mening te uiten. In die tijd waren er standen. De eerste en tweede stand hoefden geen belasting te betalen maar de derde stand wel. Op een dag ging ik naar school. Ik en mijn beste vriendin Charlotte gingen naar het schoolplein. We hebben een millefeuille gehaald. Dat is een Frans gebakje. We zagen een meisje dat er verdrietig uit zag. We wilden naar haar toe gaan maar de secretaresse hield ons tegen ze zei dat we niet met zulke mensen moesten omgaan. Omdat ze van de armen komt. Dat meisje hoorde wat ze zei en liep boos weg. Ik zag haar de volgende dag.

Ik ben Julia, ik woon in Frankrijk. Ik hoor bij de stand van de armen. In de 19e eeuw waren er in Frankrijk standen. De armen waren een heel laag niveau volgens de rijke mensen.

Ze wilden aan iedereen laten zien dat zij de macht hadden en ze alles in hun bezit hadden.

Mijn familie en ik wonen in een klein huisje, ik slaap op de zolder met mijn broertje.

Ons huis was vreselijk. Er kwamen ratten in ons huis en in het dak was er een gaatje waardoor er water doorheen kon lopen. Koning Lodewijk stuurde elke week twee mannen die kwamen het belastinggeld in nemen. Ik ging niet naar school, we hadden daar geen geld voor. Op een dag ging ik naar een schoolplein waar alleen rijke mensen op school zaten. Daar ontmoette ik Christina, dat is de dochter van Koning Lodewijk. De bewaking was er elke dag met haar. Ik was vriendinnen met haar, ze begreep me en wist hoe ik me voelde.

De burgers vonden het genoeg. Het was de revolutie. Alle burgers kwamen in opstand. Ze bestormden de Bastille. De koning werd in de gevangenis opgevangen. En iedereen was weer gelukkig en alles was weer als gewoonlijk. Het enige was dat Christina nooit meer is gevonden en onze vriendschap sluit zich daar af.

## **DE GESCHIEDENIS KUN JE NIET VERANDEREN MAAR DE TOEKOMST WEL**

Hoi, ik ben Laura, ik ben 13 jaar en ik woon in Frankrijk, in de prachtige stad Parijs. Ik woonde eerst in Nederland maar we zijn verhuisd naar Frankrijk omdat mijn vader voor zijn werk naar Frankrijk moest komen. Ik woon hier met mijn moeder, vader ik ben enig kind. Mijn hobby's zijn tekenen en ik wou altijd al een modeontwerpster worden.

Ik ging samen met mijn vriendin Charlotte naar een modeacademie om me daar in te inschrijven. Ik verheugde me daar op en heb veel geleerd. Op een dag ging ik naar de modeacademie en ik voelde me in ochtend niet lekker. Ik heb dit nog nooit eerder gehad, ik had er geen goed gevoel bij. Ik belde mijn moeder en ze bracht me naar het ziekenhuis. Ik moest een controle doen! Mijn moeder zei dat het niks ernstig zou zijn en dat ik me nergens zorgen om hoefde te maken. Na twee dagen voelde ik me steeds slechter en gingen we terug naar de dokter. De dokter keek bezorgd en ging met mijn moeder op de gang staan. Mijn moeder was in shock. Ik weet niet wat de dokter zei maar het was geen goed nieuws. Ik werd steeds zenuwachtiger. We gingen terug naar huis. Ze was de hele tijd stil en zei niks. Mijn moeder was in tranen en zei dat ik kanker had! Ik kon niks meer zeggen ik huilde mijn woede uit en ging naar mijn kamer rennen. Mijn moeder probeerde me te kalmeren en zei dat ik beter kon worden. Ik deed een week niks en ik ging niet naar school, de modeacademie kon ik wel in een keer vergeten. Na twee weken gingen we terug naar de dokter en hij zei dat het moeilijk is maar dat stoppen met je leven het niet beter maakt. Charlotte kwam naar me toe en ik vertelde alles aan haar. Ik luchtte mijn hart en zei wat ik voelde. Maar niemand begreep hoe ik me echt voelde.

Het is nu 4 maanden later en ik besloot om sterk te blijven en om verder te gaan met leven. Ik was in een moeilijke situatie terecht gekomen. Maar ik ben verder gegaan met wat ik leuk vind. De dokter zegt dat het elke keer beter wordt, ik zit nu op een dieet. Ik ben geslaagd voor mijn modeacademie opleiding. Ik heb alles gehaald wat ik wou. En het goede nieuws is dat ik beter ben geworden. **De geschiedenis kun je niet veranderen maar de toekomst wel.** Als ik nu terugkijk hoe mijn leven eruit zag, was dat net als een zwart beeld. Ik ben nu gelukkig en blij met mijn leven.



**MOEILIK ALLEEN**

Waarom is het leven zo ingewikkeld?

Ik wacht tot: Ik mijn familie kan zien.

Ik wil thuis met mijn familie daar over praten.

Ik wacht tot : Ik weer op vakantie kan gaan.

Ik wil weer in blauwe lucht buiten lopen.

Ik wacht tot ik mijn mondkapje niet meer hoeft te dragen.

Als ik mijn mondkapje uit mag doen kan ik weer lekker ademen door de natuur.

Het leven is ingewikkeld door al die drukte om me heen.

**STRIJD: BINNENKANT – BUITENKANT****Lief Dagboek, 9 februari 2018.**

Ik ging vandaag naar school en raad eens. Noah, dat rijkelui-kind, pestte mij alweer omdat ik steeds dezelfde kleren aan heb. Mijn ouders kunnen nog steeds niet werken, echt jammer. Mijn broertje en zusje lopen gewoon met vuilniszakken. Mijn moeder zei vandaag: "Yara, als Noah je weer pest moet je gewoon zeggen, het gaat om de binnenkant en niet om de buitenkant." Bij hem gaat het zeker om de buitenkant, kijk met wie hij omgaat, de leukste jongen van school. Hij heet Vince, iedereen vindt hem leuk. Ik dus ook, maar hij valt alleen maar op rijke meisjes die mooie en dure kleding dragen. Daar hoor ik dus niet bij. Hij pest mij ook. Noah zegt altijd dat mijn kleren lijken op een vuilniszak, maar ik kan geen nieuwe outfit halen. We hebben geen geld, mijn zusje en broertje dragen letterlijk een vuilniszak naar school. Zij worden ook gepest, de hele familie zelfs mijn moeder. Mijn vader is laatst overleden. Hij werd overreden door een busje. Ze zoeken de eigenaar nog steeds. Mijn moeder kan niet werken omdat ze geen diploma heeft. Ze heeft haar school nooit afgemaakt. Ze werd altijd gepest, dus ze kon niet doorgaan. Ik en mijn broertje en zusje moeten wel naar school. Ik kan school ook

niet afmaken door de pestkoppen. Zij hebben een heel goed leven en niet zoals ik. Ik wil dat ook. Ik moet elke dag hetzelfde eten: kool. Dat is het enige wat mijn moeder kan kopen. Zij hebben zelfs obers die alles voor hen regelen. Zij kunnen alles eten wat ze willen. De koelkast zit vol bij hen. Bij mij zie je een pak met kool. Mijn moeder krijgt geld van de burens. Vijf euro per maand, dat vindt ze genoeg. Nu zie je dat ze haar school niet heeft afgemaakt. Ze kan nog steeds niet rekenen. De juf zei dat je met tweetallen een opdracht moest maken. Zij kiest de tweetallen en raad eens? Ik moest samen met Noah. Hij zei dat we bij mij thuis de opdracht moesten maken. Hij was nog niet eens binnen en hij moest al lachen. Hij zag mijn broertje en zusje in vuilniszakken lopen. We gingen aan het werk. Een poosje later waren we nog steeds niet klaar, dus we moesten de volgende dag verder. Hij ging naar huis, toen hij thuis was zeiden zijn ouders niet eens gedag. De volgende dag pestte hij mij en mijn familie niet. We hoefden alleen maar de laatste puntjes op de i te zetten. Hij vertelde een verhaal over zijn ouders. Hij zei dat zijn ouders alleen maar aan geld denken en niet aan familie. Hij zei zelfs dat hij me leuk vond maar ik zei dat ik arm en lelijk was. Hij zei dat het niet uitmaakt en dat ik hem moest leren normaal te zijn, dus niet pesten. Mijn moeder zei dat hij bij ons mocht wonen en hij vond dat een goed idee. Op school deden we onze presentatie en we hadden het over arm en rijk. We kregen een 10. Mijn familie en ik kregen heel veel geld van Noah, we werden rijk. Vince kwam naar me toe en zei, "ik vind je wel leuk, heb je zin om een keer iets te eten?". Ik zei, "het gaat niet om de buitenkant maar om de binnenkant en jouw binnenkant en buitenkant zijn allebei verrot en ik heb al een heel lief vriendje, Noah."

## **DE GESCHIEDENIS KUN JE NIET VERANDEREN MAAR DE TOEKOMST WEL**

### **Op dezelfde plek**

#### **Lief dagboek, 30 december 1971.**

Vandaag was ik buiten natuurlijk, want daar ben ik altijd. Ik heb geen huis of ouders die voor mij kunnen zorgen. Ik leef alleen met een dagboek en een pen.

Ik weet niet wat ik vandaag heb, maar ik zie de hele dag mijn ouders voor me. Ik kan ze maar niet vergeten. Ik hou van ze en zij van mij. Ze gingen op een boot en ze voeren met mij naar een stad die ik niet kende, maar toen kwam er een storm, de boot draaide zich om. Ik werd gered door een vrouw die ik niet ken. Ik was vijf en nu ben ik 15, dus 10 jaar geleden. Het was een oude vrouw die ging zwemmen. Ik wees naar mijn ouders, maar ze was te laat. Die vrouw had mij ergens op straat achtergelaten. Op die plek schrijf ik in mijn dagboek. Ik ben er nu. Hier denk ik altijd aan mijn ouders. Op één of andere manier denk ik ook aan die vrouw die me gered heeft. Ik liep vandaag langs een café waar mensen gingen schaken. Ik kijk daar altijd naar. De mensen daar kennen mij zelfs. Ik heb het geleerd van een vriendin. Ik had vandaag nog met haar afgesproken. We gaan schaken. Ik had haar ingemaakt. Ik ben er echt goed in, al zeg ik het zelf. Ik deed vandaag mee aan een wedstrijd en er kwam een oude vrouw kijken. Ik ging praten over mijn ouders en hoe ze dood waren gegaan. Die oude vrouw keek mij heel lang aan en ze zei iets wat ik nooit ga vergeten. Ze zei: **“de geschiedenis kun je niet veranderen maar de toekomst wel”**. Daarna zei ze tegen mij dat zij degene was die me gered had. De vrouw vertrok, maar liet een paar gulden achter. Ik kocht wat te eten en een schaakbord. Ik oefende elke dag. Een tijdje later was ik aan het oefenen op straat en er vloog een flyer langs. Er kwam een schaaktoernooi. Je mocht meedoen voor 3 gulden en de eerste prijs is 150 gulden. Mijn vriendin leende me de 3 gulden en nog geen 2 dagen later won ik de hoofdprijs. Ik betaalde mijn vriendin terug en kocht schaakboeken. Ik werd elke dag beter en deed steeds mee aan meer toernooien.

### 5 jaar later

Ik stond op het punt tegen de schaakkampioen te spelen voor de titel. Hij zag er heel eng uit, maar dat leidde mij niet af. In het eindspel van ons laatste duel. Ik moest alleen gelijkspel halen en dan was ik de nieuwe kampioen. Ik had nog twee paarden en hij twee lopers. Ze zijn even goed, maar wie ze het best gebruikt wint. Ik kon ze ruilen en dan gelijkspel maken, maar ik wilde winnen. Zo graag dat ik in zijn val was gelokt. Hij won en daardoor waren we gedeelde eerste plaats. Ik wilde zo graag niet weer verliezen, net zoals mijn ouders, maar ik wilde dat zo graag dat ik niet meer zag dat er ook een andere manier is. Het is niet alleen winnen en verliezen, soms overleef je het best door stil te staan.

## **STERK VAN BINNEN ZACHT VAN BUITEN**

Ik was 11 toen ik in groep 8 zat. Ik ging om met een groep meiden en ik dacht dat zij mijn beste vriendinnen waren, maar blijkbaar niet. Ik moest weten met wie ik omging.

Ze zetten me voor schut en ik wist niet hoe ik moest reageren, maar ik deed mijn best. Ik hield me in. Aan de binnenkant ging ik kapot en aan de buitenkant hield ik me sterk. Ik ging nep lachen. Ze zeiden dat ik een poesje was en een bedreiger, eerst als grap daarna werd het erger. Als ik zei dat ik het geen leuk grapje vond, waren ze niet doorgeslagen. Ik had dat geprobeerd, maar dat liep niet goed af. Ze zeiden dat ik niet tegen een grapje kon en dat ik hard moest zijn. Als je dat binnen krijgt, doet dat echt pijn. Ik was helemaal kapot van binnen maar van buiten bleef ik sterk. De volgende dag wilde ik niet naar school. Ik zei tegen mijn moeder dat ik ziek was, maar dat was natuurlijk niet zo. Ik wil gewoon niet naar die meiden toe gaan. Ik had echt geen zin in al die woorden die pijn doen. Thuis dacht ik de hele tijd aan wat ze zeiden, ik kon nergens anders aan denken. Het deed echt pijn.

Toen ik op school was, kwamen ze naar me toe en ze zeiden dat ik slap ben, omdat ik schoolziek was, echt oneerlijk. De meester had het over een bedreiging die ergens in de buurt gebeurde. Ze keken me aan en ze zeiden hardop in de klas dat ik de bedreiger was. Iedereen moest lachen en ik ging ook lachen maar ik ging weer kapot van binnen. De laatste dag van groep acht vroeg de meester wat hebben jullie dit jaar geleerd. Ik heb geleerd dat ik mijn gevoelens gelijk moet uiten en niet inhouden en dat je moet weten met wie je omgaat.

## GRENS TUSSEN GEZOND EN ONGEZOND

Er waren eens twee zussen. Ze waren allebei 16 jaar oud. De ene zus heet Nora en de andere heet Noor. Ze zijn een tweeling. Noor hield ervan om te sporten en gezond te eten, terwijl Nora van het tegenovergestelde daarvan hield. Nora ging bijna nooit naar buiten. Nora vond het leuker om binnen te blijven in haar veilige kamer. Nora had moeite met vrienden maken, omdat ze vroeger werd gepest. De reden dat ze werd gepest is omdat ze een klein beetje dikker was dan haar klasgenoten. Nora had hier altijd moeite mee. Terwijl Noor het super makkelijk en leuk vond. Nora hield van junkfood en Noor hield van groenten. Noor ging elke ochtend samen met haar vrienden naar de gym. Samen gingen ze daar sporten. Nora was altijd jaloers op Noor. Vroeger speelde ze altijd samen met elkaar, maar de laatste tijd was dat anders. Nu Noor altijd met haar vrienden is, is Nora alleen. Hierdoor ging Nora nog meer eten en zichzelf nog meer haten. Nora en Noor gingen altijd samen naar school maar zodra ze instappen gaat Noor naar haar vrienden toe om samen met hen te zitten. Zo liet ze Nora achter en moest zij helemaal alleen zitten. Noor was best wel populair op school. Iedereen kende haar en iedereen wou vrienden zijn met haar. Nora had één vriendin, maar zelfs zij had Nora verlaten, om vrienden te zijn met haar zus. Toen de zomer kwam en Nora zag hoe Noor altijd samen met haar vrienden naar het strand ging en ze het leuk hadden, besloot ze om een verandering te maken. Nora wou ook vrienden hebben en het leuk hebben met hun, daarom besloot ze om de grens over te steken en eindelijk gezond en dun te zijn. Nora ging de hele zomer lang op een strikt dieet en ze ging elke dag sporten, twee uur lang. Ook ging ze elke ochtend buiten rennen. Rustig begon ze resultaat te zien. Hierdoor kreeg ze zelfs nog meer motivatie. Ongeveer twee weken voordat de zomervakantie voorbij was, was Nora eindelijk klaar. Nora was nu echt dun en gezond. Ze had nu een betere conditie en ze voelde zich lichter. De volgende dag ging ze leren hoe ze make-up op moest doen en haar haren moest doen. Ook ging ze naar de kapper om extensions in haar haren te doen. De volgende ochtend, vlak voordat haar zus wegging om met haar vrienden

naar het strand te gaan, stopte Nora haar. Ze vroeg of ze met haar mee kon gaan. Noor miste haar heel erg, omdat ze de laatste paar maanden niet zoveel dingen samen hebben gedaan. Daarom zei Noor ja tegen Nora. Omdat Nora nooit een bikini aan kon doen, vroeg ze of ze één van haar kon lenen. Nora wist niet wat mensen van haar zouden denken. Ze was super zenuwachtig. Maar toen ze daar aankwam had niemand haar herkend. Nadat Nora eindelijk van zichzelf hield was ze meer zelfverzekerd geworden. Hierdoor kreeg ze veel meer vrienden en was ze eindelijk weer beste vriendinnen met haar zus.

## **DE GESCHIEDENIS KUN JE NIET VERANDEREN DE TOEKOMST WEL**

### **Vorbereiding**

Een meisje dat op vakantie gaat samen met haar vrienden en een avontuur gaat beleven. Haar naam is Emma. Ze was pas 18 geworden. Het was pas 2018 geworden en ze wou het jaar beginnen met haar vrienden. Ze woonde in Amerika en ging naar Parijs op vakantie. Ze woont samen met haar ouders en haar hond. Emma is een erg beschermend persoon. Ze vertrouwt mensen niet zo snel, maar wanneer ze je eenmaal kent, is het een ander verhaal. Emma droomt ervan om later een bekend persoon te worden. Ze wil een goede baan hebben waar je veel verdient. Emma vindt het leuk om te rennen. Emma is bang om de mensen waar ze het meest van houdt te verliezen.

Emma is haar broertje verloren toen hij nog in de baarmoeder zat. Ze droomde er altijd van om een kleine broertje of zusje te hebben, maar nadat dat gebeurde koos ze ervoor om er nooit meer over te praten. Emma heeft niet zoveel leuke dingen meegemaakt in haar leven. Ze kiest er liever voor om dat te vergeten. Emma zag altijd hoe haar vrienden gelukkig waren en alles hadden wat ze wilden. Ze vond het eerst oneerlijk, maar toen besepte ze dat ze moest leren om ermee te kunnen leven.

Ze wil haar karakter veranderen. Ze wil meer vrienden maken en haar leven veranderen en dat is ook wat ze deed.

## Het verhaal

Er was eens een meisje en haar naam was Emma. Emma is 18 jaar oud. Het was pas 2018 geworden en ze wilde fresh beginnen. Ze besloot om met haar vrienden naar Parijs te gaan. Emma wou altijd al naar Parijs gaan. Ze vond het echt een mooie en spectaculaire stad. Het duurde wel lang voordat ze haar ouders kon overhalen. Na het ongeluk waren haar ouders erg beschermend geworden. Ze maakte zich altijd zorgen om Emma. Ze probeerde haar zoveel mogelijk te beschermen, ook als er geen gevaar was. Als je je afvraagt waar het ongeluk over gaat, de moeder van Emma was zwanger en toen de baby nog in haar buik zat was hij doodgegaan. Ze hadden de kamer al klaargemaakt en Emma was super blij dat ze eindelijk een babybroertje of zusje zou krijgen. Maar nadat dit gebeurde besloot ze om er nooit meer over te praten. Ze besloot ook om zichzelf van de buitenwereld af te sluiten en heel beschermend te worden. Dit ging zo 11 maanden door. Maar toen ze zag hoe iedereen doorging met zijn of haar leven, besloot ze om dat ook te doen. Het was bijna 2018 en ze besloot om het jaar anders te beginnen. Ze wou meer vrienden hebben en meer avonturen meemaken in haar leven. Ze wou veranderen. Het vrienden maken ging heel snel en makkelijk. Emma kon een leuk en grappig persoon zijn en mensen vonden dat leuk aan haar. Een vriendin van Emma ging op vakantie en ze kon een paar vrienden meenemen. Ze vroeg Emma om mee te gaan naar Parijs. Het voelde alsof een droom aan het uitkomen was voor Emma. Natuurlijk zei ze ja. De rest van de dag was ze echt blij en ze kon niet stoppen met denken over hoe leuk het daar gaat zijn, maar daarna beseftte ze dat haar ouders haar nooit zouden laten gaan. Ze wilden haar niet eens alleen naar een winkel sturen, laat staan naar een ander land. De trip naar Parijs was pas over een maand. Dat was genoeg tijd voor Emma om haar ouders over te halen om haar te laten gaan. De komende maand ging Emma alleen maar leren en goede cijfers halen. Ook deed ze al haar klusjes en ze deed alles wat haar ouders van haar vroegen. Haar ouders merkten op hoe ze meer energie had dan ooit en ze begonnen haar ook meer te vertrouwen. Ze zagen hoe Emma dag na dag blijer begon te worden. Emma ging elke dag naar buiten met haar vrienden. Ze wou haar leven echt leven in plaats van de hele tijd binnen te zitten. Nadat de maand voorbij was, ging Emma naar haar ouders toe om de vraag te stellen. Of ze echt naar Parijs toe mocht. Nadat ze het

vroeg was ze bang dat haar ouders nee zouden zeggen maar je weet niet hoe verrast ze was toen haar ouders ja zeiden. De ouders van haar vriendin hadden Emma en haar vrienden opgehaald en samen gingen ze naar Parijs. Toen ze daar aankwamen, waren ze allemaal verbaasd over hoe mooi het daar was. Ze waren daar twee weken en het waren de beste twee weken van Emma's leven. Toen ze weer thuis kwam vertelde Emma alles aan haar ouders. Daarna ging alles weer naar normaal. Emma ging door met haar nieuwe leven en alles was weer perfect.

## **MIJN MONOLOG**

Soms zijn er momenten in het leven waar je vast loopt. Waar je niet meer weet wat je moet verwachten van het leven. Toen dat bij mij gebeurde, was ik op school. Ik keek om me heen. Ik zag auto's, fietsen en mensen die naar me staarden. Iedereen dacht dat ik een weirdo was (dat was ook mijn bijnaam). Ik werd ook andere dingen genoemd maar dat zeg ik liever niet hardop. Ik dacht dat het pesten nooit zou stoppen. De pesters volgden me overal naartoe. Alsof dat hun levensdoel was. Uiteindelijk kwamen we op het schoolplein. Daar begon iedereen met staren. Op dat moment voelde ik zo veel emoties. Verdrietig, boos en bang, allemaal tegelijk. Maar ik besloot toch om het te negeren, want ik had geen zin in nog meer problemen. Al de gevoelens die ik voel, schrijf ik op in mijn schrift. Het was zoveel dat ik zelfs een tweede schrift moest kopen. Ik verstop het schrift, omdat ik niet wil dat iemand het gaat lezen. Dit was altijd al zo op deze manier. Het is zo lang doorgegaan dat ik er gewend aan begon te raken. Elk jaar was hetzelfde. Ik had geen vrienden en ook als ik ze had, zouden ze niet echt voor me opkomen. Iedereen dacht toch hetzelfde over mij. De mensen die dit allemaal zagen, voelden zich zeker niet sorry voor mij. Als ze zich sorry voelden, zouden ze waarschijnlijk voor me opkomen. Elk jaar begint het me steeds minder te boeien. Ik weet dat als ik hun geen aandacht ga geven dat dit veel sneller gaat. En hoe sneller dit gaat, hoe eerder ik weg kan.



**INTERVIEW MET MEZELF**

Ik wou dokter worden

Ik was heel bang voor chuky annabel en spoken omdat ik zo dom ben om zulke films te kijken

**Een droom die ik me herinner** is dat ik werd doodgemaakt door een moordenaar met een kettingzaag

**Een zin die tegen mij gezegd werd:** ik stel bijna altijd dingen uit.

**Wat zou je graag willen weten?** Wat ik word

**Wat kun je er zelf aan doen om jouw doel te bereiken?** Mijn best doen

**Wat kunnen andere mensen doen om te zorgen dat jij jouw doel kunt bereiken?** Motiveren en mij helpen bij vragen.

**Eigenschappen om succes te hebben:** het hangt er vanaf wat je wil worden. Slim zijn is toch het belangrijkste dan kan je meerdere beroepen doen bijvoorbeeld bij knap zijn kan je alleen model worden.

**Drie dingen waardoor het moeilijk is om succes te hebben:** luiheid, ongeluk, als je school niet hebt afgemaakt, geen motivatie.

**Een dag uit mijn leven in 2031:** hopelijk zoek ik dan een baan of heb ik dat al.

## **LEVEN VAN ESMA**

Hey, ik ben Esma en ben 13 jaar oud en leef in Amsterdam. Ik heb eigenlijk een doodnormaal leven, maar hier een paar grappige stukjes uit mijn leven. Mijn neef en tante waren bij ons op bezoek. Het begon nacht te worden. Mijn neef, zus en ik hadden het saai dus gingen we naar buiten, zonder dat te vertellen aan ons ouders, omdat we het snel deden had ik iemand anders zijn schoen aangedaan die veel te groot was. We waren aan gekomen bij een parkje en we zagen een klein rood autootje met twee mannen erin. De twee mannen begonnen op het raam te tikken dus we deden een stapje naar achter. Opeens begon één van de mannen uit de auto te stappen. Mijn zus, neef en ik kregen paniek en gingen weg rennen maar omdat ik grote schoenen aan had, viel ik heel hard op de grond en begon te huilen. Mijn zus en neef zagen dat en gingen terug rennen en hielden mijn armen vast en sleurden me mee...

# **ESMA**

## INTERVIEW MET MEZELF

Ik wilde ballerina worden maar nu wil ik kleuterjuf worden.

Ik was vroeger bang voor spinnen, liften en spookhuizen.

**Een droom die ik me herinner:** ik kreeg een hond en ging wandelen met haar, wat het zo bijzonder maakt is, ik wil heel graag een hond maar mag het niet van mijn ouders.

**Een doel voor dit schooljaar:** ik heb nu kader maar wil heel graag mavo/t halen.

**Drie eigenschappen waardoor ik succes kan hebben:** ik ben creatief, moedig en aardig

**Waarvoor is het moeilijk om succes te hebben:** concentratie denk ik voor de rest niet echt iets.

**Een dag uit mijn leven in 2031:** ik heb een baan, een gezond leven, misschien ook wel een hond. Ik werk, heb geen hobby, ik woon in Amsterdam met mijn ouders, ik heb lang mooi haar en leuke kleren.

Hallo daar gaan we weer. Rico tegen Badr, de 5e wedstrijd. Al zal het deze keer lukken om Rico te verslaan. Daar gaan we dan. Badr tegen Rico. De wedstrijd begint rustig. Wat een fly kick maar helaas mis ik een paar mooie stoten van Rico maar ik ga meer voor Badr omdat hij mooiere wedstrijden heeft gewonnen. Maar wacht, een stoot van Badr. Weooooooooo Rico is neer bro, Rico is neeeeeeeer want een winst van Badr.

## **INTERVIEW MET MEZELF**

Ik wilde vroeger kickbokser worden of een eigen sportschool hebben.

Ik was vroeger bang voor hoogte, honden en meeuwen.

**Een droom die ik me herinner:** dat ik een g wagen heb gereden.

**Een droom die verzin:** dat ik in Amerika was.

**Een zin die tegen mij wordt gezegd en die belangrijk is:** don't do drugs

**Over mijn toekomst** zou ik graag willen weten wat ik zal worden.

**Wat kunnen andere mensen doen om te zorgen dat jij jouw doel kunt bereiken?** vertrouwen

**Een eigenschap om succes te hebben** is creatief zijn en doorzettingsvermogen

# **ZAKARIA**

Samenstelling | Ilonka Verdurmen  
Grafisch ontwerp | Babette Hilhorst

# SCHOOL DER POËZIE

School der Poëzie is een landelijk toonaangevende organisatie op het gebied van cultuur-educatieve projecten met poëzie. Zij ontwikkelt en voert intensieve poëzieprogramma's uit voor kinderen en jongeren. Vanuit onze standplaats Amsterdam realiseren we lokale, nationale en internationale manifestaties. Zo maken jaarlijks duizenden kinderen en jongeren kennis met poëzie.

**[WWW.SCHOOLDERPOEZIE.NL](http://WWW.SCHOOLDERPOEZIE.NL)**

Met dank aan:

**AF** amsterdams  
fonds voor de  
**AK** kunst

**N**ederlands  
letterenfonds  
dutch foundation  
for literature

*Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd of openbaar gemaakt zonder toestemming  
vooraf van School der Poëzie en het Marcanti College.*



**future m€.**  
**WWW.SCHOOLDERPOEZIE.NL**