

MAR
CANT
BOEK
2021

1e klassen



future m&.
WWW.SCHOOLDERPOEZIE.NL

INHOUD

04 Inleiding

06 **1.1** Achraf, Meysa, Beyza, Donya, Chafia, Younes, Jin Jie, Sofia, Bengi, Mustafacan, Mariam, Isaray

23 **1.2** Yaren, Orcun Ateş, Miloud, Fatma, Yassir, Ranya, Nora, Gülhannaz, Rayan, Nursah, Azra, Asude, Bilal, Rayan, Koray, Safiya

47 **1.3** Khalid, Nurettin, Nasim, Marouane, Youssra, Farah, Abdelhamid, Ebrar, Rayan, Jullio, Semir, Imane, Thalya, Ela, Batuhan, Ibtissam

INLEIDING

In deze bundel staat een selectie gedichten en verhalen geschreven door leerlingen uit de eerste klassen van het Marcanti College tijdens de lessen Future Me Schrijven.

In de periode januari – februari 2021 werd er gewerkt met schrijfoopdrachten die online zijn gegeven en toegelicht. De opdrachten werden gedeeltelijk tijdens de lessen uitgevoerd en als huiswerk afgemaakt en via google classroom gedeeld.

Het was niet altijd even makkelijk om zonder directe persoonlijke begeleiding de opdrachten uit te voeren en ook het mailen en delen verliep soms met veel problemen.

Tijdens de online lessen, met de camera aan en de microfoon af en toe uit, werd er nagedacht en gesproken over belangrijke en persoonlijke onderwerpen.

De eerste les bestond uit een **'Interview met jouzelf'** waarin gevraagd werd naar doelen, dromen, wensen, eigenschappen om succesvol te zijn, hindernissen en moeilijkheden en gedachten en vragen over de toekomst.

De tweede les ging over het thema **'Strijd'**, de strijd tussen binnenkant en buitenkant, tussen sport en lichaam, tussen droom en werkelijkheid en daarbij stond het begrip **'danbé'** (waardigheid) van de Frans-Malinese schrijfster en kickbokster Aya Cissoko centraal.

De derde les ging over het omgaan met het verleden aan de hand van de gedachte: **"De geschiedenis kun je niet veranderen maar de toekomst wel."** Deze zin moest worden verwerkt in een al dan niet waargebeurd of verzonnen verhaal.

De vierde les werd besteed aan het thema **'grenzen'** en daarbij ging het ook om de verhouding met de maatschappij en de buitenwereld. Grenzen tussen landen en culturen, tussen gezond en ongezond leven, maar ook tussen rijk en arm, liefde en haat.

De vijfde les ging over **poëzie en ritme** en het schrijven van een kort, niet rijmend gedicht waarin gedachten, gevoelens en ervaringen in deze corona-tijd konden worden beschreven. **Wachten tot...**

Het schrijven viel niet altijd mee, het gebruik van de antwoorden uit de voorbereiding in de ingeleverde tekst vond niet altijd plaats terwijl daar prachtige ideeën in te lezen waren. Niet iedereen heeft de vijf opdrachten volledig uitgevoerd en zo ingeleverd dat er voor deze bundel uit gekozen kon worden, maar het is geweldig om te lezen wat er allemaal gedacht en geschreven is en de jonge schrijvers verdienen een groot compliment voor het delen van hun werk!

Ilonka Verdurmen

www.schoolderpoezie.nl

1.1

Ik ben buiten met een bal vast, in het bos
Ik sluit mijn ogen en ruik de mooie natuur
en luister naar wat voor geluid de vogels maken.
Tijdens dat ik loop, hoor ik gekraak van de blaadjes die ik hoor
Daarna piept mijn telefoon
Ik kijk en ik zie dat mijn zoon me heeft geappt dat ik opa word
Ik ben heel blij en trots tegelijk
Ik ga ff zitten op de bladeren en kijk naar de mooie vogels
en de kleur van hun veren is zwart met blauw,
mijn lievelingskleuren, en daarna kijk ik naar de volle mooie witte wolken,
de mooie oude bomen die heel lang zijn
en in de verte zie ik konijntjes.

ACHRAF

Ik ben Meysa Bel-hadj. Ik wilde vroeger modeontwerpster worden, maar nu wil ik doen wat mijn tante doet. Zij werkt in een kinderdagverblijf en ze is ook visagiste. Ik wil dat worden omdat ik graag met kinderen werk en visagiste wil ik worden omdat ik graag make-up doe voor anderen.

Ik ben heel bang voor honden, dat is het enige. Ik denk dat dat komt omdat ze kunnen bijten.

Mijn droom is dat ik later naar het paradijs ga.

Een zin die in mijn hoofd zit: je bent een leuk meisje en zo.

Drie vragen over mijn toekomst:

- ❶ Hoeveel kinderen krijg ik?
- ❷ Wat voor baan krijg ik?
- ❸ Heb ik veel geld?

Mijn doel voor het eind van dit schooljaar is dat ik havo haal.

Drie eigenschappen die zorgen dat ik succes kan hebben:

ik ben knap, aardig en je hebt geld nodig.

EEN GRONDSTEWARDESS

Ik wacht totdat ik een grondstewardess ga worden

Zodat ik de mooie blauwe lucht ga zien.

Ik ga bij Schiphol werken waar ik heel erg vrolijk van ga worden

Ik leef nog steeds met mijn familie die heel erg gelukkig is

omdat ik een grondstewardess ben geworden

Wanneer ik bij Schiphol ben, voel ik me gelukkig

omdat ik steeds met mensen praat en daarvan kan ik echt genieten

Ik wil in Amsterdam blijven want het is precies een stad voor mij

Amsterdam, waar heel erg mooie huizen zijn en vooral het weer

De koude lucht is heerlijk en de warme lucht

en daardoor wil ik ook een grondstewardess worden

zodat ik altijd het weer voel

Grenzen tussen oud en nieuw. Mijn oma zei dat vroeger alles veel moeilijker was dan nu omdat er nog niet veel dingen waren uitgevonden dus moesten veel mensen werken van jong tot oud. Mijn oma moest al op jonge leeftijd werken om te strijden voor het leven. Ze hadden nooit iets leuks om te doen want ze was continu bezig met werken en had geen tijd voor leuke dingen. En dat gold niet alleen voor haar, het gold ook voor alle anderen kinderen in die tijd. Nu is alles anders. Kinderen van jonge leeftijd gaan naar school en ze hebben allemaal iets leuks om te doen bijvoorbeeld op apparatuur te zitten. Vroeger had je dat natuurlijk niet.

Ik vroeg aan mijn oma wat ze in die tijd leuk vond om te doen ze zei dat ze ervan hield om met haar vrienden en familie te zijn want dat was eigenlijk het enige wat er in die tijd nog leuk was.

Ik begreep wel waarom ze dat leuk vond want ik denk dat, als ik over mijzelf en anderen praat, dat we eigenlijk niet zonder onze vrienden en familie kunnen, dus als je zo een beetje kijkt, zijn er heel veel dingen veranderd door de jaren heen maar één ding dat het hetzelfde is gebleven is de liefde en het gevoel bij je vrienden en familie.

Ik zal echt heel graag willen beleven hoe het was om in die tijd te leven want ik weet sowieso al dat het leven in die tijd veel moeilijker was dan tegenwoordig. Want er zijn zoveel nieuwe dingen bij gekomen: dat je zo snel klaar bent bijvoorbeeld als je je eten wilt opwarmen, hoef je het nu alleen maar twee minuten in de magnetron te zetten en je eten is weer warm maar vroeger moest je bijvoorbeeld helemaal vuur maken en opwarmen dan ben je wel uren bezig.

Ik heb voor de grens tussen jong en oud gekozen omdat mensen eigenlijk niet beseffen hoe moeilijk het leven vroeger was en hoeveel moeite ze hebben gedaan.

Er is ook nog na alle stomme dingen iets leuks achter gebleven, mijn oma geeft mij af en toe een paar tipjes die zij geleerd had toen er nog geen gadgets waren in die tijd, bijvoorbeeld sokken aan te doen als je het koud hebt, want vroeger, toen er nog geen warme kleren bestonden, zeiden ze altijd dat ze eerst hun voeten warm moesten maken want jouw lichaamstemperatuur begint eerst bij jouw voeten.

INTERVIEW MET MEZELF

Ik wilde vroeger, toen ik klein was, modeontwerpster worden of kickbokser worden. Modeontwerpster wilde ik worden omdat ik het leuk vind om dingen te ontwerpen. Ik zit op kickboksen omdat ik het leuk vind om de sport te doen.

Ik was vroeger bang voor een man in de trappenhall omdat hij altijd dronken was en raar deed en daarom was ik bang voor hem.

Ik kan me geen droom meer herinneren dus ga ik er een verzinnen. Ik was in slaap gevallen en zat lekker te dromen. Ik was ergens beland. Ik had deze plek nog nooit gezien. De lucht was helemaal roze en de wolken waren geel. Dat is best wel vreemd maar ik liep verder en ik zag iemand in de verte en liep daar zachtjes naar toe. Ik was bij de persoon aangekomen en zei: "Hai. Ik weet niet waar ik ben, kunt u mij misschien helpen?". En hij antwoordde: "WELKOM IN SUIKERSPIN LAND!". Ik moest lachen omdat hij eruit zag als een suikerspin met een blauw lichaam en hij was ook super klein.

De zin die in mijn hoofd zit: dat ik te snel praat.

Drie vragen over mijn toekomst:

- 1 Dat ik modeontwerpster word of iets in de sport doe als werk
- 2 Dat ik een eigen huis heb
- 3 En dat iedereen die ik lief heb gelukkig en gezond is

Mijn doel dit schooljaar: ik wil alles doen om vmbo-t te halen en ik ga mijn best doen.

Drie eigenschappen waardoor ik succes zou kunnen hebben: ik ben heel erg sportief en creatief en ik vind dat zelf omdat ik op kickboksen zit en dat deed ik drie keer per week en ik vind mezelf creatief omdat ik van tekenen/knutselen hou.

Een dag uit mijn leven over 10 jaar: ik doe een sportopleiding. Dat gaat goed. Ik woon nog bij mijn moeder en mijn hobby's zijn dan kleren naaien en sporten. Mijn stijl is dan: ik wil een hoofddoek of gewoon het haar dat ik nu heb. Ik wil lange kleren dragen en ik wil veel kleur in mijn kledingsstijl.

INTERVIEW MET MEZELF

Ik wil denk ik een eigen bedrijf.

Ik ben niet echt bang voor iets als je d'r mee aan kunt.

Een belangrijke zin: dat ik mezelf moet zijn.

Vragen over mijn toekomst: Wat zou je graag willen weten?
Of kickbokser goed is om te worden of bedrijf.

Een eigenschap die ik heb waarmee ik succes kan hebben:
ik denk gewoon gezond en aardig zijn.

Waardoor is het moeilijk om succes te hebben? Je kunt niet doen alleen wat jij wil.

Een dag uit mijn leven in 2031: Ik run een eigen bedrijf of ik word een kickbokser.

INTERVIEW MET MEZELF

Vroeger wilde ik een advocaat worden omdat het me grappig leek.
Nu wil ik iets met computers doen.

Vroeger was ik bang van zo'n monster van Stranger Things.
Nu ben ik bang voor niks.

Ik droomde ooit dat ik in een film zat te spelen en dat daar beroemde YouTubers waren.

Een zin die in mijn hoofd zit: geloof in jezelf en als je iets wil doen, doe het dan.

Drie vragen over de toekomst:

- 1 hoe ziet de toekomst er uit
- 2 hoe zie ik er uit
- 3 wat zit ik nu te doen

Mijn doel voor dit jaar: om hoger te scoren op de cito en om beter op te letten op de les en met de les bezig zijn.

Eigenschappen die je nodig hebt om succes te hebben: vrolijk zijn, kunnen doorzetten, aardig zijn, beleefd en gezond.

Wat maakt succes hebben moeilijk:

- dat je een opleiding moet doen voor iets
- dat mensen meer om je vragen
- dat je er hard moet voor werken

Een dag uit mijn leven in 2031: Ik zit op de universiteit met mijn vrienden en ik voel me goed, ben gelukkig. Ik doe een opleiding met iets met computers. Mijn hobby is denk ik nog steeds gamen. Ik woon in een gebouw. Kleding is denk ik nog steeds hetzelfde. Mijn wensen zijn dat ik nog dit lang kan doen met mijn vrienden. Ik voel me beter met mijn vrienden dan met andere mensen. Ik speel meestal met mijn vrienden buiten of online games.

INTERVIEW MET MIJZELF

Ik wil kraamverzorgster worden omdat: ik ALLEEN maar kleinere nichtjes en neefjes heb en van baby's hou.

Ik was vroeger bang voor (ALLAH) honden en voor spinnen en nu ben ik bang voor (ALLAH) en honden en soms poesjes.

Ik kan me geen dromen herinneren :)

Een zin die in mijn hoofd zit: van mijn moeder en vader. Ze zeiden: blijf zo door gaan met kickboksen zodat je alles kan bereiken.

Wat zou je graag willen weten over de toekomst? Ik weet het niet.

Wat ik dit jaar wil bereiken is dat ik het goed doe op school en een hoger advies krijg.

Drie eigenschappen die maken dat ik succesvol kan zijn: ik ben gezond, positief en dapper.

Een dag uit mijn leven in 2031: Ik ben getrouwd en heb een kind en heb een bro, Joke, en een gelukkig gezin en mijn werk is dan kraamverzorgster.

**DE GESCHIEDENIS KUN JE NIET VERANDEREN
MAAR DE TOEKOMST WEL**

Het is 2021. Er is een jongen, zijn naam is Bengi. Hij is 13 jaar oud.

Bengi woont in Nederland.

Bengi woont met zijn ouders.

Bengi is een rustig jongen, maakt zijn huiswerk en luistert naar zijn ouders.

Wat Bengi wil worden is een bouwkundig ingenieur

Wat Bengi graag doet is huiswerk maken, tijd met zijn ouders doorbrengen en gamen.

Bengi is bang voor de covid-19.

Hij heeft de covid-19 meegemaakt.

Ondertussen heeft hij zijn havodiploma gehaald

De hele wereld is besmet met corona.

Bengi wordt dan een beetje bang.

Bengi wil dat het coronavirus weg gaat en dat Bengi huizen kan maken voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben.

BENGI

GRENS TUSSEN ARM EN RIJK

Dit is een kort levensverhaal over een heel rijk persoon die Jan heet. Jan was geboren in Indonesië. Hij had een erg arme familie, zijn vader en moeder waren zo arm dat ze hun zoon Jan ter adoptie weg willen geven.

Hij was net geboren, hij was nog geen 1 jaar oud.

Op een dag kwam een pleeggezin om Jan te adopteren. Zijn moeder was erg verdrietig maar het kon niet anders, zijn eigen familie kon hem niet opvoeden.

Jan groeide op in Amsterdam bij zijn pleeggezin, hij had nu een heel rijke familie.

Hij kreeg alles wat hij graag wilde hebben, op een dag, toen hij 10 jaar oud was, vroeg hij aan zijn ouders waarom hij donkerder van kleur was dan zijn familie. De ouders vertelden hem dat hij geadopteerd was uit Indonesië.

Jan was heel erg verdrietig geworden en was tegelijkertijd ook heel nieuwsgierig wie zijn biologische vader en moeder waren. Maar omdat hij nog te klein was kon hij dit niet zelf onderzoeken.

Hij beloofde zich zelf, als hij groot genoeg was, dit uit te zoeken.

Toen hij 18 jaar oud was, ging hij met zijn beste vriend Hans op avontuur, dit was zijn avontuur om zijn echte ouders te zoeken.

Hij ging met zijn beste vriend Hans naar Indonesië. Hij bezocht alle ziekenhuizen die adoptie kinderen weggeven.

MUSTAFACAN

Na 20 ziekenhuizen te hebben bezocht, vond hij eindelijk zijn gegevens, informatie waar zijn eigen echte ouders woonden. Dit was een heel klein dorpje in het zuiden van Indonesië.

Hij was zo nieuwsgierig en ook erg opgewonden, ze zouden de volgende dag er naar toe gaan. Hij was zo rijk dat hij een privévliegtuig ging huren. Hij kon niet slapen. De volgende dag ging hij vroeg opstaan. Hans was ook wel erg benieuwd. Hans vond ook al altijd dat hij anders was dan de rest van de kinderen die gewoon Nederlandse ouders hadden. Ze kwamen eindelijk aan bij het dorp, na een paar keer vragen hadden ze het huis van zijn ouders gevonden.

Dit was eigenlijk geen echt huis, het was een soort container waar zijn ouders woonden, zo arm. Hij hoorde dat hij nog twee broers had, maar die broers hadden de ouders ook afgegeven voor adoptie. Jan vroeg aan Hans of hij ook weer met hem mee wilt gaan om ook zijn broers te vinden.

Hans belooft om met Jan mee te gaan...

DE GRENS TUSSEN MODE WEL EN NIET BELANGRIJK VINDEN

Nou ik ga je het verschil laten zien van iemand die mode totaal niet belangrijk vindt en iemand die mode echt heel belangrijk vindt.

Er zijn natuurlijk mensen die mode niet belangrijk vinden. Mensen die het niet uitmaakt wat mensen van hun outfit vinden. En die gewoon iets aantrekken. En dragen wat zij zelf mooi vinden.

En er zijn mensen die mode heel belangrijk vinden. Ze vinden het belangrijk wat mensen van ze vinden. En dat ze er het leukst mogelijk uit moeten zien. Maar ze doen wel alle moeite om ook echt in de mode wereld te gaan werken. Zo hard als iemand werkt om dokter te worden, zo hard werken zij om bijvoorbeeld modeontwerper te worden of model.

INTERVIEW MET MEZELF

Ik wil graag dokter worden. Omdat ik dat beroep heel interessant vind.

Ik ben bang voor:

- ratten en muizen
- spinnen
- honden die los lopen

MARIAM

Een droom die ik me herinner: dat ik alleen was op de wereld en dat ik in mijn eentje moest overleven.

Een zin die belangrijk is: Na moeilijke tijden komen goeie tijden. Omdat dat me helpt in het leven.

Drie dingen die ik in de toekomst wil:

- ① een huis
- ② een auto
- ③ een mooi beroep

Een doel dat ik dit jaar wil bereiken: Op een hoger niveau werken. En goede cijfers halen.

Drie dingen waardoor succes hebben moeilijk is:

- ⦿ geduld
- ⦿ hard voor werken
- ⦿ altijd doorgaan

Een dag uit mijn leven in 2031: Dat ik klaar ben met mijn opleiding. En dat ik mijn diploma voor dokter heb gehaald en een mooi huis heb en dat ik mijn rijbewijs heb gehaald. En dat ik veel kan reizen.

GESCHIEDENIS VAN MIJN OPA

De geschiedenis van mijn opa was eigenlijk best wel leuk. Mijn opa was nooit ziek en had veel vrienden om mee te spelen. En zijn ouders hielden van hem. Hij speelde vaak buiten en was toen ook heel gelukkig. In zijn vrije tijd las hij ook heel veel boeken. Ik hielp mijn moeder ook vaak met schoonmaken. Mijn opa ging ook elke zondag naar de zondagschool om meer over het geloof te weten en om meer over de geschiedenis van de bijbel te weten.

Mijn opa wilde vroeger heel graag arts worden omdat hij met een goed gevoel naar bed wilde. Niet alles wat hij wilde is gelukt. Hij kwam wel in het ziekenhuis, niet als arts maar als hoofd administratie. Hij vond dat ook wel leuk maar had liever mensen hun leven gered.

De kinderen van vroeger werden heel streng opgevoed. Je kreeg tikken van de juf als je je huiswerk niet af had of als je niet braaf was. De juf pakte dan een liniaal en moest je voor de klas komen staan en voorover bukken bij de tafel. Je kreeg dan 10 keer met de liniaal op je billen. En als je thuis nog durfde te vertellen dat je op school geslagen werd, kreeg je thuis nog een keer van je ouders. Mijn opa zijn favoriete lerares was in de vijfde klas. Die juf hielp hem altijd met huiswerk maken en in haar vrije tijd nam ze de moeite om hem te helpen met zijn huiswerk. Hij kreeg nooit tikken met een liniaal. Mijn opa had een beste vriend die heette Ronald Hanenberg. Die vriend is omgekomen tijdens een vliegtuigcrash in Suriname.

Hij mist zijn beste vriend. Als hij terugdenkt aan zijn jeugd dan vindt hij dat hij een goede leerling is geweest. Hij kreeg zelden tikken van de juf en hij haalde ook goede cijfers op school. De leerlingen van vroeger waren veel serieuzer dan de leerlingen van nu.

DE GESCHIEDENIS KUN JE NIET MEER VERANDEREN MAAR DE TOEKOMST WEL

Beyza Sarigüney is een heel sterk meisje die veel dingen heeft meegemaakt, wat niet altijd makkelijk was en zeker niet terug te draaien is. Daarom moet ze nu focussen op haar toekomst en niet denken aan haar geschiedenis en dat doet ze tot nu toe al heel erg goed. In haar verleden heeft ze een miskraam van haar broertje gehad want als die baby geboren zou worden, was zij voor het eerst een zus en dat is heel erg speciaal. Helaas na zes maanden zwanger zijn had haar moeder miskraam gekregen. Dat was heel erg lastig voor Beyza maar ze is sterk in haar schoenen gaan staan en gefocust op haar toekomst. God heeft haar laten zien dat ze goed bezig was en heeft haar een gezond en super aardig broertje gegeven het was heel erg speciaal om na een miskraam van een broertje een ander gezond broertje te krijgen. Na dat heeft ze nog veel meer meegemaakt maar dat zijn de basis dingen die ieder mens wel meemaakt. Ze is nu goed bezig en ze focust alleen maar op haar toekomst want ze wilt een havo diploma halen en grondstewardess worden. Ik denk dat het haar gaat lukken want op zo'n jonge leeftijd lukt het haar al en dat is heel speciaal want niet veel mensen kunnen het. Daarom heb ik Beyza als hoofdpersoon gekozen want zij is een heel goed voorbeeld voor iedereen en mensen kunnen heel veel van haar leren.

Ik ben heel erg blij dat Beyza Sarigüney in mijn leven is en ik koester elk moment dat wij samen zijn.

Met dit verhaal probeer ik mensen te overtuigen dat als er iets heel ergs in je leven gebeurt, dat dat niet het einde is en dat je je alleen maar moet focussen op je toekomst en niet aan je geschiedenis denken. Ik weet ook dat er veel mensen zijn die lastigere dingen hebben meegemaakt, maar dat betekent nog steeds niet het einde van je leven. Het grootste doel wat eigenlijk iedereen in zijn leven moet hebben, is om alleen maar te focussen op de toekomst.

DE GESCHIEDENIS KUN JE NIET VERANDEREN MAAR DE TOEKOMST WEL

In mijn verhaal is mijn beste vriendin de hoofdpersoon. Ze is een meisje. Haar naam is Donya Bashash. Ze is 13 jaar oud. Ze leeft nu. Ze woont in Nederland, in Amsterdam Osdorp. Ze woont met haar moeder, vader en zusje. Ze is doorzettend, slim, een positief en leuk meisje. Wat ze wil bereiken is om een baan te krijgen en dat is tandarts en ze wil heel graag haar familie in Iran zien. Mijn hoofdpersoon houdt er heel graag van om te tekenen en dat doet zij ook heel mooi. Ze is heel bang voor slangen net als ik. Wat ik nu ga vertellen was voor haar de ergste gebeurtenis. Het was dinsdag 's ochtends, haar tante belde haar vader en zei dat haar oma dood was. Ze was net wakker, ze hoort opeens dat haar oma overleden is en ze heeft haar oma maar twee keer of zo gezien. Ze moest op die dag naar school. Hoe zwaar kan dat zijn. Ze reageerde er zo op: Ik heb mijn oma maar een paar keer gezien en ze was ook al ziek maar het is beter voor haar, tenminste is ze nu gelukkig. Wat ze voelde was natuurlijk verdriet maar ze is een heel sterk meisje zodat ze ook deze situatie aan kan. Wat ze voor haar toekomst wil veranderen, is haar woonplaats. Ze wil heel graag in Engeland wonen, in de stad Londen. Maar om dat te kunnen bereiken wil ze eerst een tandarts worden, een hele goede tandarts. Hopelijk gaat dat lukken, ze doet haar best daar voor. Eigenlijk is de waarheid: **de geschiedenis kun je niet veranderen maar de toekomst wel**. Deze zin moet je nooit vergeten. Anders blijf je steeds aan je geschiedenis te denken in plaats van je toekomst. En Donya is zo'n succesvol meisje. Dus tegen dit soort gebeurtenissen moet je heel goed kunnen. En dat kan Donya heel goed. Ik hoop dat ze haar familie in Iran gaat zien en dat ze een hele goede tandarts gaat worden.

1.2

Het was een zonnige dag

Heel mooie groene grassen, de geur bij de Efteling

Een meisje was daar met haar gezinnetje

6 Personen in totaal

Ze gingen in de achtbaan maar ze waren allemaal heel erg bang

Je hoorde een heel hard geluid PANG

Ze waren verdrietig.

Maar later ging het wel weer goed

Ook met mij.

Ja ik was er ook, maar ik vond het te gek

Ik wacht tot de scholen weer open gaan

Ik wacht tot corona weg gaat zodat we naar school kunnen..

Ik wacht tot wij gaan verhuizen

Ik wacht tot ik een kitten kan kiezen als we verhuisd zijn.

Ik wacht tot de lockdown weer weg gaat

Ik wacht tot corona er niet meer is

Ik wacht tot er een kitten naar me toe komt en dat ik de kitten kan helpen

Ik wacht tot de kitten weer genezen is

YAREN

EEN MAN MET EEN KIND

Er was eens een man die heel rijk was.

Hij ging zijn portemonnee laten vallen en toen vond het arme kind die. Het ging naar het politiebureau en zei: "Ik heb een portemonnee gevonden." Er stond een nummer in en ze gingen bellen. Toen kwam die rijke man. De agent zei: "Mis je wat?"

Hij zei: "Ik mis een euro." Maar het kind had een euro maar met die ene euro ging die jongen zeven dagen leven en hij ging toen huilen. Hij moest naar school en hij was te laat en hij had ook straf gekregen van de juf omdat hij te laat was gekomen.

Toen was hij zo verdrietig. Na een dag ging die man een thee drinken van een euro van hem. Hij ging stikken van die thee.

En die dag was hij dood gegaan door de thee.

Mijn belangrijkste wedstrijd

Ik zat ooit op voetbal. Ik deed het heel goed.

Ik vond het heel leuk ik wou graag op Real Madrid maar na een tijdje kwam er een man die ging kijken of ik goed of slecht ging spelen. Hij zei dat ik goed speelde maar de volgende wedstrijd regende het en ik gleed uit over het gras en ik viel. Toen was mijn been gebroken. Ik ging naar het ziekenhuis. Ze zeiden dat ik nooit meer kon voetballen. Toen zocht ik een andere sport.

Dit was mijn verhaal.

INTERVIEW MET MEZELF

Ik wil graag accountant worden omdat ik slim ben in berekenen.

Ik was vroeger bang van mijn eigen spullen als ik ging slapen.

Een droom die ik me herinner: ik was in een flat. Er was een man van 10 meter en niemand deed de deur open.

Een belangrijke zin: Doe altijd wat je zelf wil worden - zei mijn vader altijd.

Drie vragen over mijn toekomst:

- ❶ Wat voor werk zal ik doen? - accountant.
- ❷ Is het moeilijk om alleen te gaan leven? - nee het is niet moeilijk.
- ❸ Kan ik mijn kinderen goed opvoeden? - ja dat kan ik.

Een doel dat ik dit schooljaar graag wil bereiken: ik wil mijn Nederlands graag verhogen.

Wat helpt om succes te hebben: Mijn vader, moeder, broer en zussen.

Wat maakt het moeilijk om succes te hebben: Geen vader, moeder, broer en zussen.

Een dag uit mijn leven in 2031:

Ik ben rijk, ik heb een vrouw, ik ben gelukkig, ik heb kinderen naast me, ik ben aan het werken, ik zorg voor mijn familie.

IETS BEREIKEN

Een bedrag sparen

Mijn advies verhogen

Mensen helpen

School afmaken en mijn eigen bedrijf starten

Door mijn wijk rijden

in een Polo, matzwart, met dikke velgen

Luisterend naar rap

met mijn vrienden

FATMA

Ik wacht op winkels die open gaan

Ik wacht tot de scholen open gaan

Ik wacht tot leven zonder een virus

*

Deze laatste tijden zijn we thuis.

Maar het wordt ook heel erg gezellig met je gezin in huis.

Het virus maakt me verdrietig, boos en bang.

Die maatregelen duren me echt wel te lang.

De doktoren doen hun best en gaan aan de slag.

Om een middel te vinden het liefst nog vandaag.

Het is een ramp voor de wereld, voor alle mensen.

Een draai om de oren, niemand die dit zou wensen.

De toekomst is ongewis, maar het is zoals het is.

Ik erger me als ik naar buiten moet gaan als ik het niet wil.

Ik word niet verdrietig.

Als je blind bent, kun je dan in je dromen zien?

Ik wil tandarts worden.

*

ik wacht tot ik kan werken

ik wacht tot ik een auto heb

ik wacht tot ik een huis kan kopen

INTERVIEW MET MEZELF

Wat ik wil worden is altijd al voetballer geweest.

Ik was vroeger bang voor giftige spinnen.

Een droom die ik me herinner: ik werd geroepen om met DWS te spelen.

Een zin die belangrijk is: dat ik altijd me best moest doen.

Een vraag over mijn toekomst: ben ik rijk?

Een doel dat ik dit schooljaar wil bereiken: vmbo t halen

Een eigenschap die nodig is om succes te hebben: ik moet vrolijk zijn.

Waardoor is het moeilijk om succes te hebben? Niks is moeilijk als je het kan doen.

Een dag uit mijn leven in 2031: Ik heb één kind, een auto en een vrouw.

DIT IS MIJN VERHAAL.

Ik woonde 11 jaar geleden in Amsterdam Oud West, Frederik Hendrikstraat.

Ik zat op de Westerparkschool in groep 1.

Ik verhuisde toen ik 4 werd naar Amsterdam Nieuw West Slotermeer.

Het was een totaal heel nieuw begin voor mij.

Er was niemand om me heen die ik kende. Mijn moeder vond mijn oude basisschool te ver om daar nog op school te zitten. Dus ze koos ervoor dat ik naar een dichtbij zijnde school ging die in de buurt was van mijn nieuwe huis. Dat was de Burgemeester de Vlugtschool. Het was een totaal nieuw begin voor mij. Ik vond het heel erg spannend. Ik vond het eng om nieuwe kinderen te ontmoeten in mijn nieuwe klas, in groep 2.

Daardoor huilde ik heel vaak op school en wou ik graag alleen maar bij mijn moeder zijn. Het hele jaar bleef ik maar door huilen en vond ik alles nog heel erg eng.

Dus mijn leraar koos er voor dat ik een jaar zou blijven zitten. Toen zat ik drie jaar daarna in een schakelklas, dat is een klas tussen de leerjaren 2 en 3. Dat jaar ging toen al een stuk beter. Ik leerde veel meer en vond alles niet meer zo eng om me heen. Ik had een goede band met mijn juf en klasgenoten. Alle jaren verder op de basisschool gingen verder helemaal goed. Toen ik net mijn nieuwe woning had, speelde ik meestal achter mijn huis. Dat was een hele leuke speeltuin met een zandbak, glijbaan en een schommel. Ik speelde meestal daar met mijn broer en zus.

RANYA

In die speeltuin heb ik ook mijn beste vriendin leren kennen waar ik tot nu toe nog heel goed mee ben. Ze heet Samae. Ze kwam meestal bij me aanbellen om te vragen of ik mee buiten wou spelen. Ik ken haar eigenlijk al heel m'n leven en ben er ook heel erg trots op. Ik ken haar tot nu toe al 10 jaar. Dit was eigenlijk een soort geschiedenis van mijn leven. Hopelijk heeft u er van genoten.

HET LEVEN

Ik wacht tot het zomer wordt.

Ik wacht tot de winkels weer open gaan.

Ik wacht tot de scholen weer open gaan.

Ik haat het wanneer ik moet afwassen

Waarom al die regen en donder?

Ik ben verdrietig als ik iemand heb verloren

Ik luister naar wat ik zelf wil

Ik denk dat de winkels binnenkort open gaan

Ik hoop dat alles wordt zo als het was.

NORA

DE GESCHIEDENIS KUN JE NIET VERANDEREN MAAR DE TOEKOMST WEL

Er was eens een meisje dat Nora heette. Ze is geboren op 9 februari 2007.

Ze wordt volgende week dinsdag 14 jaar oud.

Ze woont in Amsterdam West.

Ze heeft nog drie broers en één zus in huis.

Ze wonen met zijn zevenen in huis.

Heel toevallig is haar lievelingsgetal 7.

Door haar favoriete voetballer: Cristiano Ronaldo.

Ze heeft op taekwondo gezeten en op hiphop en op voetbal.

Voetbal vond ze het leukste van de sporten die ze deed.

Nu zit ze op niks maar een grote kans is dat ze weer op voetbal gaat.

Toen ze klein was, ging ze vaak buitenspelen.

Toen ging ze ook al voetballen.

Haar hobby's zijn voetballen, kickboksen, dansen (tik tok) en nog veel meer.

Ze houdt ook van zwemmen.

Als ze in het water zit - geloof me - ze komt er niet meer uit.

Zij is een waterrat.

Al vanaf toen ze klein was.

Ze gaat altijd op vakantie naar Marokko.

Ze hebben daar drie huizen.

Eentje in Tanger, eentje in Tetouan en eentje in 7ed3arbia.

7ed3arbia is een boerderij, ze hebben daar ook dieren.

Zoals koeien en schapen en kippen, honden en nog veel meer.

In Marokko is het altijd heel warm.

Het is daar altijd 36-37 graden.

Ze gaan altijd met de auto naar Marokko.

Ze pakken de snelweg naar België en dan naar Frankrijk en dan naar

Spanje. In Spanje pakken ze de boot en die voert hen naar Marokko.

Er zwemmen altijd dolfijnen naast de boot.

Nora droomt ervan om Josylvio nog een keer te ontmoeten. En wil voetbalster worden of kickbokser. Zij doet graag aan voetbal en tik tok.

De geschiedenis kun je niet veranderen maar de toekomst wel!

MIJN DOEL IS EEN BETER ADVIES

De woorden van Frans vind ik moeilijk

Ik lees graag interessante boeken

Boeken over avonturen

Ik wil veel van de wereld zien

Ik wil naar Frankrijk, naar Parijs

Ik wil goed Frans leren

Ik hou van dansen

J'aime danser

ik ben bij de Burj Khalifa en ik maak foto's

hij is groot en geeft blauw licht

de lucht is een mooie oranje geel door de zonsondergang

ik ben aan het shoppen in de Dubai Mall.

het is super groot

je ruikt van alles

koffie, chocolade, gebakjes, parfums en je ziet hele mooie kleding

ik ben aan het eten bij het restaurant van Burak

er hangen foto's aan de muur

het eten is heerlijk en prachtig opgediend en het smaakt heerlijk

zullen we wachten totdat ik eindelijk naar Dubai mag en kan

RAYAN

We waren een keertje in Schalkwijk, Haarlem, en we waren in een centrum.

Ik en mijn zusje waren aan het spelen op een sportauto.

Ik liep weg en mijn ouders zagen dat niet. Ik liep weg en dacht dat ik met mijn ouders was. Ik keek om en zag niemand. Ik huilde en huilde en huilde en toen zag ik een vrouw. Ze had een lange bruine jas.

Ze was een blonde vrouw en hielp mij zoeken. Er was een band die dag en ze wou vragen of de band wou omroepen dat er een meisje was gevonden en of de ouders dan wilden komen om haar op te halen.

Nou mijn vader had hetzelfde idee en liep ook naar de band en zo kwamen ik en die vrouw mijn vader tegen.

En toen zei die vrouw tegen mijn ouders **de geschiedenis kan je niet veranderen maar de toekomst wel.**

MONOLOG

Ik zat op zwemles. Ik had mijn a en b diploma gehaald. Het was de dag dat ik voor mijn c diploma ging afzwemmen. De ouders zaten op de tribune. Het was in het Sloterparkbad.

Je hoort en ruikt water met chloor.

Ik hoopte heel erg dat ik mijn diploma zou halen.

Ik was best zenuwachtig maar ik heb dat niet echt geuit.

Ik had alles goed gedaan behalve de koprol en doordat ik dat niet kon heb ik mijn c diploma niet behaald. Tijdens het doen van de koprol werd ik misselijk en duizelig.

TOEKOMST

Ik wacht tot ik rijk ben

Ik wacht tot ik op vakantie ga

Ik wacht tot mijn verjaardag

Waar woon ik dan?

GOUD

Ik luister naar chill muziek

Ik denk aan dure belasting die ik niet wil betalen

Ik wacht totdat ik rijk ben en

in een villa woon met een jacuzzi.

NURSAH

INTERVIEW MET MIJZELF

Ik wilde vroeger altijd juffrouw worden maar nu wil ik dierenarts worden omdat ik echt van dieren houd.

Ik ben bang voor spinnen, hoogtes en clowns.

Ik droomde dat ik met mijn beste vriendin (Gulhannaz) verdwaald was in New York.

Een zin die in mijn hoofd zit: Iemand kwijt raken terwijl je er niet klaar voor bent, geeft je een gevoel alsof er niemand op deze aarde is dan alleen die persoon.

Vragen over de toekomst:

- 1 Waar woon ik?
- 2 Wat is mijn baan?
- 3 Heb ik nog contact met oude vriendinnen?

Ik heb niet echt doelen voor dit jaar.

Welke eigenschappen zijn belangrijk om succes te hebben:

- Je moet goed kunnen plannen
- Het goede in jezelf zien
- Niet negatief denken

Wat belemmert je om succes te hebben? Het tegenovergestelde.

IK

Ik wacht tot corona weg gaat

Ik wacht tot de zomer

Ik wacht tot de scholen open gaan

Wanneer ga ik naar school

De kleur groen van de natuur

Ik luister naar de regen.

Ik denk over mijn toekomst

Ik wil voor altijd leuk leven

*

GRENS TUSSEN ARM EN RIJK

Een meisje is rijk. En het andere meisje is arm. Ze ontmoeten elkaar in een winkelcentrum. Zo begint het verhaal.

Het rijke meisje gaat naar het winkelcentrum om te shoppen en voor zichzelf mooie kleren te kopen. Het arme meisje gaat naar het winkelcentrum om daar te werken. Het arme meisje gaat in het winkelcentrum om werk te zoeken. Ze gaat in winkels en begint werk te zoeken. Het rijke meisje gaat in het winkelcentrum om voor zichzelf

kleren te kopen, ze begint te shoppen. Het rijke meisje en het arme meisje gaan naar dezelfde winkel. Het rijke meisje gaat kleren kopen en gaat naar de kleren. Het arme meisje gaat naar de kassa en gaat werk vragen. Bij onze winkel zijn er genoeg werkers - zegt de kassier. Het arme meisje heeft het in alle winkels gevraagd maar niemand heeft werk voor haar. Het arme meisje gaat uit het winkelcentrum. Het rijke meisje heeft tassen vol en gaat uit het winkelcentrum en ziet het arme meisje en gaat naar haar toe. Ze ziet haar huilen en vraagt wat er aan de hand is. Het arme meisje vertelt dat ze werk nodig heeft en dat ze geen geld heeft. En dat ze geen werk kan vinden. Het rijke meisje zegt dat ze voor haar werk kan vinden. Het rijke meisje zegt tegen het arme meisje dat ze een winkelcentrum weet en dat ze daar werk kan vinden. Ze gaan samen naar het winkelcentrum. En ze gaan in een klerenwinkel en ze gaan naar de kassa toe. Het arme meisje vraagt werk en de kassier zegt: je kan hier werken. Het rijke meisje en het arme meisje gaan uit het winkelcentrum. Het arme meisje bedankt het rijke meisje. Het rijke meisje zegt: als je hulp nodig hebt, kan je me altijd vinden en het arme meisje gaat terug naar de winkel en begint te werken. Het rijke meisje gaat weg.

INTERVIEW MET MIJZELF

Ik wou vroeger juf worden maar nu wil ik dat niet meer. Het lijkt me moeilijk en niet zo heel leuk en nu weet ik eigenlijk nog niet wat ik wil worden.

Ik was vroeger bang van spinnen, honden en haaien en ik ben nu ook nog steeds bang voor die drie dingen. Voor spinnen is elk meisje wel bang en voor honden ben ik bang omdat ze mij gaan bijten.

Ik herinner me geen droom. Als ik een droom verzijn: met mijn vrienden alleen op vakantie en dan daar hele leuke dingen doen.

Een zin die in mijn hoofd zit: Dat ik heel lief ben - dit zei mijn opa tegen mij en mijn opa was heel belangrijk voor mij.

Drie vragen over mijn toekomst:

- ❶ Wat mijn werk later gaat worden
- ❷ Wat ik allemaal heb bereikt
- ❸ Of ik nog sommige vrienden ken

Een doel dat ik dit schooljaar wil bereiken: een hoger niveau en daarvoor ga ik heel erg mijn best doen dit kan ik alleen door dat ik mijn best ga doen.

Drie belangrijke eigenschappen waardoor ik succes kan hebben: kunnen doorzetten, slim zijn en vrolijk

Drie dingen op waardoor het moeilijk is om succes te hebben: Als je geen motivatie hebt is het wel wat moeilijker en als je niet je best ervoor doet.

Een dag uit mijn leven in 2031: Ik denk dat ik dan al werk heb en dat ik gelukkig ben dat ik het ook heel druk ga hebben en dat ik nog steeds in Amsterdam-West ga wonen.

VAKANTIE

ik wacht tot ik op vakantie ga naar Turkije

ik wacht totdat ik mijn familie zie

ik wacht tot het zomer wordt

geel en groen

ik luister naar de vogels

ik denk aan de vakantie

in de hoop dat ik op vakantie ga

WAARHEID

Het speelde zich buiten af en het ging over de avondklok.

Er waren veel mensen die schreeuwden.

Er werd alleen gezegd dat ze ons niet meer moeten opsluiten en daardoor gebeurden de rellen.

Ik dacht dat deze mensen gelijk hebben en dat hebben ze ook en daarom spreken ze de waarheid.

Ik voelde dat we een sterk team waren.

Hoe ik reageerde? Boos. Ik vond het niet nodig dat ze de avondklok deden.

RIJK WORDEN

ik wacht tot ik rijk word.

ik wacht tot ik alles kan kopen.

ik wacht tot ik succes heb behaald.

ik wens dat ik rijk word.

mijn huis heeft dan een zwarte en grijze kleur.

ik luister naar mijn ouders.

ik denk dat ik multimiljonair wordt.

ik wens dat ik sowieso rijk word.

Mijn opa heet Mohammed (man) en hij is 88 jaar.
Zijn karaktereigenschappen zijn behulpzaam, lief, gul, vrijgevig, sportief.
Hij woont in Nederland maar is in Marokko geboren.
Hij woont met zijn vrouw.
Hij houdt van veel dingen zoals spelen, chillen genieten van het leven, reizen, eten.
Hij is nergens bang voor.

Ik vertel dit verhaal omdat ik mijn opa bewonder want hij heeft veel meegemaakt in het leven.
Hij is een echte strijder want hij heeft gestreden voor 7 kinderen die moesten gevoed worden en die educatie moesten krijgen en dat heeft hij allemaal voor elkaar gekregen.

Het begon allemaal met een kind dat in 1940 werd geboren en tot zijn 19e jaar in Marokko heeft geleefd, vervolgens naar Europa is gegaan om zich ergens te vestigen en te werken.
Mijn opa heeft heel veel getoerd in Europa. Uiteindelijk is hij terecht gekomen in Nederland en heeft zich daar gevestigd en een baan kunnen vinden. Zo heeft hij voor een lange tijd voor zijn eigen ouders, dus mijn overgrootouders, dus mijn overgrootoma gezorgd.

Mijn opa vertelde dat mijn overgrootouders het moeilijk hadden in de tijd van de oorlog en ze hadden niet zoveel tijd voor hun kinderen dus voor bijvoorbeeld mijn opa en wat mijn opa altijd zegt "de geschiedenis kun je niet veranderen maar de toekomst wel". Hij heeft altijd zijn best gedaan om voor zijn eigen kinderen goed te zorgen, in elk opzicht, want hij wil niet dat zijn kinderen zich zo in de steek gelaten voelden als hij destijds in zijn jonge jaren.

Ik erger me dat mijn zusje mij altijd wakker maakt om een
filmpje te kijken

Ik ben verdrietig als ik iemand verloren heb

Ik droom van een eigen ICT bedrijf

Ik hou van muziek

Ik woon in Dubai

Ik gebruik een computer om te werken

Mijn kleur is zwart

Ik wacht tot ik 18 ben

Ik wacht tot ik mijn scooter rijbewijs krijg

Ik wacht tot ik mijn school afgerond heb

Ik wacht tot ik mijn eigen ICT bedrijf kan oprichten

KORAY

RIJK WORDEN

Rijke Hammoud

Hammoud was een normale man die leefde met zijn familie in een klein huis. Maar nadat hij een eigen merk verzorgde, werd hij multimiljonair. Hammoud woont in Los Angeles, daar heeft hij een villa van 20 miljoen euro en heel veel auto's.

Arme Johan

Johan is een zwerver, hij bedelt voor geld omdat hij geen eten kan kopen. Heel vroeger was Johan heel erg rijk, hij was bijna rijker dan Hammoud. Maar Johan was gokverslaafd dus hij ging al zijn geld zetten op nummer 8.

Maar het was niet zijn geluksdag daardoor heeft hij al zijn geld verloren en daardoor woont hij nu op straat.

Ontmoeting

Johan kreeg op een dag 20 dollar daarmee kon hij een pizza halen. En toevallig was Hammoud na zijn werk ook naar daar gegaan. Zij moesten samen aan een tafel zitten want dat was het concept van het restaurant. Dus Hammoud en Johan zitten aan een tafel. Eigenlijk kreeg Johan zijn pizza eerst maar daardoor dacht Hammoud dat het zijn pizza was maar Hammoud had dus niet door dat hij de pizza at van Johan. Toen had Johan nog maar een stuk dus Johan pakte het laatste stukje maar Hammoud wou het juist maar Johan was zo lief dat hij ging delen. Toen had Hammoud door dat het niet zijn pizza was dus Hammoud gaf zijn pizza aan Johan.

INTERVIEW MET MIJZELF

Vroeger wilde ik stewardess worden of acteur.

Ik was vroeger bang voor geesten en spoken want ik hoorde altijd dat als een huis bijvoorbeeld behekst is en dat als je erin gaat kom je er nooit meer uit.

Een droom die ik mij herinner: ik lag in een groot paleis en was daar de prinses en er gebeurde rare dingen. Ik had deze droom toen ik 6 was en ik vond prinses zijn toen altijd leuk.

Een zin die in mijn hoofd zit: Laat mensen jou niet veranderen. Verander de dingen waar je om geeft.

Drie vragen over de toekomst:

- 1 Ben ik blij met dingen die ik behaald heb?
- 2 Ben ik veranderd op een goede manier?
- 3 Zijn de mensen waar ik om geef oké?

Een doel dat ik dit schooljaar wil bereiken: Goede cijfers halen en laten zien wat ik kan en niet kan.

Drie belangrijke eigenschappen die ik heb waardoor ik succes zou kunnen hebben: vrolijk en creatief zijn, kunnen doorzetten.

Drie dingen waardoor het moeilijk is om succes te hebben:

- Dat er dingen zijn waardoor je in één keer alles kwijt kunt raken.
- Dat mensen niet meer om elkaar geven
- Dat er altijd mensen zijn die willen dat je niet door gaat met wat je leuk vindt.

Een dag uit mijn leven in 2031: Ik ben klaar met school. Heb een goede baan en een fijne familie. Mijn wens is dat iedereen zin heeft om meer nieuwe dingen te ontdekken.

1.3

INTERVIEW MET MEZELF

Ik wil later iets doen met ICT.

Drie dingen waar ik bang voor ben: spinnen, slangen en honden.

Een droom waarin ik alles had wat ik wou zoals een droomauto etc.

Een zin die tegen mij wordt gezegd: "Doe je best".

Vragen over mijn toekomst: of ik dan nog een gezond leven heb en of ik succesvol ben geworden in de dingen die ik later wil doen.

Een doel dat ik dit schooljaar wil bereiken: dat ik nog meer mijn best doe op school en ook een betere rubric krijg.

Eigenschappen waardoor ik succes kan hebben: Ik ben aardig, beleefd, behulpzaam en betrouwbaar.

Waarvoor is het moeilijk om succes te hebben: ???/?

Een dag uit mijn leven in 2031: ik zie mezelf over 10 jaar en dat ik dan gelukkig ben met de dingen die ik in een korte tijd heb bereikt.

KHALID

GEVOELENS

Ik was blij en druk op school, maar ik was helemaal kapot. Ik liet mijn gelukkige kant zien op school. Ik was gewoon een andere persoon thuis. Het meest interessante is dat niemand dit kan zien. Op een dag voelde ik me ongemakkelijk, ik pakte mijn oordopjes en begon muziek te luisteren, terwijl ik ging lopen.

Ik wist niet naar waar ik heen moest, plotseling zag ik een bankje langs de rivier, ik zat daar.

Ik zei tegen mezelf heel hardop waarom doe ik dingen waar andere mensen blij van worden terwijl ik er zelf niet blij van word. Plots kwam er een meisje naar me toe en zei: "Je doet altijd alsof je gelukkig bent en moet stoppen met nadenken over hoe anderen over je denken. Je moet gewoon je eigen gevoelens uiten." Een paar minuten later begon ik te huilen en toen keerde ik weer terug naar huis. Ik stond voor de spiegel en verzekerde mezelf dat wat er ook gebeurt, ik gewoon ga doen hoe ik me van binnen voel. Ik zal handelen naar mijn eigen gevoelens en niet langer overwegen wat anderen van me denken, maar dat ik alleen zou handelen naar mijn eigen gevoelens.

Sneeuwvlokjes dwarrelen.

Sneeuwvlokjes zweven.

Sneeuwvlokjes vallen op de grond.

En wolken zweven in het rond.

Sneeuw sneeuw sneeuw, glinsterende sneeuw.

Witter dan een ijsbeer en witter dan een meeuw.

Dit was de beste sneeuw van de eeuw.

Ook al was er geen ene meeuw.

STRIJD

Ik had mezelf ingeschreven op kickbox en ik werd gepest. Er werd altijd naast de bokszak gezegd dat ik het niet kon, dat ik slap was. Ik keek altijd in de spiegel en ik voelde me niet goed. Ik zag er niet goed uit. Ik dacht altijd dat ik het niet kon. Ik had geen motivatie. Ik voelde me zwak, ik uitte vaak boosheid. Ik deed altijd mijn best. Ik trainde goed. Ik trainde thuis. Mijn vrienden zagen ook aan mij dat ik me niet goed voelde. Ik was vaak boos.

Ik had er geen zin meer in. Ik ging er vaak over praten met mijn vrienden. Ze kwamen met mij trainen zodat ik niet alleen was, dat vroeg ik aan ze. Toen was ik heel blij dat ik zulke vrienden had. Ik werd groter en sterker en ik vocht mijn eerste wedstrijd en ik won met een K.O.. Iedereen kwam naar me toe en mijn droom kwam uit. En de pesters waren niet blij en zij hadden niks bereikt en ik had veel bereikt. Door de pesters ben ik nu sterk en heb ik mezelf bewezen en ben ik wereldkampioen.

GRENZEN TUSSEN ARM EN RIJK

Het is 2021, mensen zijn rijk en arm.

Mensen zijn rijk en arm in deze tijd. Het is een moeilijke tijd voor de mensen die arm zijn. Ze wonen buiten op straat met hun familie. Ze hebben geen geld. Het is koud. De rijke mensen hebben veel geld en wonen in een groot huis met hun familie.

De familie van de rijken heeft heel veel geld en eet elke dag maar de familie van de armen eet niet altijd. De rijken moeten eigenlijk geld geven aan de armen vind ik, want zij zijn stinkend rijk.

Vorige week ging de rijke familie naar de arme familie. De rijke familie keek de andere familie aan maar gaf geen aandacht. Ze deden alsof ze hen niet zagen en de andere familie vroeg om geld maar kreeg geen geld. Het is een arme buurt in Amerika. De mensen in die buurt hebben weinig geld.

Het is avond, het is koud. De arme mensen met hun kinderen hebben het koud. De kinderen beginnen te huilen. De rijke mensen hebben de arme mensen gezien in de buurt. De rijke mensen zeiden tegen de arme familie: "Kom maar mee." De rijke mensen hebben hen gebracht naar hun eigen huis. Ze lieten hen allemaal iets eten en laten hen allemaal even douchen en geven kleding. De arme familie slaapt in de logeerkamer, met hun hele familie.

Het is een nieuwe dag, de mensen gaan ontbijten. Na het ontbijt gaan de rijke en de arme familie op zoek naar een ander huis voor de arme familie. Ze gingen in de buurt zoeken voor een huis maar dat vonden ze niet. Een straat verderop vonden ze het wel dus hebben ze dat huis voor hen gekocht. Dit wordt het nieuwe huis voor de arme familie. De armen bedanken de rijken heel erg dat ze een huis voor hen hebben gekocht. De armen moeten nog een nacht bij de rijken blijven slapen dus ze gingen nog een nacht slapen.

Het was alweer de volgende dag. De rijken geven de armen nieuwe kleding en betalen hun huur en ze betalen hun eten voor een tijdje. De vader van de arme familie werkt nu bij de rijke man. De rijke man heeft een bedrijf. En de vrouw van de arme familie werkt bij de moeder van de rijke, zij heeft ook een bedrijf. De man van de armen is nu een normaal persoon geworden en kan zijn eigen vaste lasten betalen wat allemaal te danken is aan de rijke familie.

Ik wil mijn familie zien

Wil mijn vrienden zien

Wil naar buiten gaan

ALS CORONA WEG GAAT...

Dan ga ik met mijn familie naar het strand

Ik ga op zee met mijn opblaasbare band

De krabben rennen langs de kant

Ik wil mijn familie weer bezoeken

Ik heb ze erg gemist

Ik heb ze nooit uit mijn geheugen gewist

Ik wil weer naar school

Ik wil mijn vrienden weer zien

YOUSSRA

HET VERLEDEN KAN JE NIET VERANDEREN, MAAR DE TOEKOMST WEL

Ik ben Youssra en ik ben 12 jaar oud. Mijn afkomst is 100% Marokkaans. Ik woon in Nederland / Amsterdam met mijn familie. Mijn familie bestaat uit een moeder, een vader, een zus, een broer, een broertje en twee parkieten. Ik ben goed in koken en ik hou er erg van. Ik wil dat ik nog een lang en gezond leven kan bereiken. Ik speel graag voetbal, in de voetbalkooi achter de school, met vrienden en schoolgenoten. Ik heb veel nare en pijnlijke dingen meegemaakt. Ik heb mijn vinger gebroken, ik heb een heel groot gat in mijn achterhoofd gekregen, ik had ook een gat in mijn wenkbrauw en ik heb mijn voet in de spaken gekregen. Ik heb hier nog steeds last van, maar ik probeer er niet aan te denken. Er is altijd al tegen me gezegd: **“De geschiedenis kan je niet veranderen, maar de toekomst wel.”** Er werd ook gezegd tegen mij dat na de moeilijke tijden de makkelijke tijden komen. Ik ben hierdoor ook gaan voetballen. Ik vind het belangrijk dat je gezond leeft. Ook al zitten we nu in een moeilijke tijd, ik blijf altijd aan het goede denken.

Dit doe ik door mensen blij te maken en leuke dingen te doen, zoals: naar buiten gaan, met vrienden afspreken, met vrienden facetimen, film kijken, met mijn familie buiten een wandeling maken of naar de winkel te gaan.

Ik hou er zelf niet van als ik alleen ben of ruzie heb. Ik hou van gezelligheid en blijdschap.

ROOD

Rennen in de spetterende regen in een bos
met een zonsondergang en muziek
Het gezang van vogels
Verschillende kleuren in de lucht.
Veel soorten planten en een pad met daarnaast
bij allebei de kanten een grasveld
Het water dat op me valt
en waar ik me vrij door ga voelen
Voor even weg van alles en iedereen
en alles vergeten.
Helemaal nat en blij.
De muziek die de sfeer ervan geeft
Zonder het te filmen natuurlijk
aangezien het beter is
om in het moment te leven
en niet te filmen

FARAH

GEHEIM DAGBOEK

Ik heb een dagboek waar niemand van weet,

Ik uit hier al mijn problemen, bezigheden en geluk in.

De inhoud ervan gaat over hoe ik heb geleefd, en hoe ik op dit moment leef, hoe het voelt en hoe ik het ervaar.

Niemand weet hiervan.

Ik heb het als functie zodat ik alles kan uiten en zeker weet dat het betrouwbaar is.

Tot dat ik op een dag ben omgekomen door middel van een auto ongeluk.

En alleen mijn ziel nog bleef.

Ik zag dat mensen het dagboek vonden.

En ik vind het niet erg want ze weten nu hoe ik heb geleefd.

Het is uiteindelijk verkocht en het is wereldbekend.

Kinderen hebben ook om deze reden een dagboek, om alles te kunnen uiten.

DE GRENS TUSSEN RIJK EN ARM

Aan de ene kant van de grens waren de rijke mensen aan het feesten en eten en aan de andere kant van de grens zaten de armen mensen met honger en probeerden te slapen. Maar er was een man van de rijken die vond het niet leuk om elke dag te eten en te feesten, hij had wel medelijden met de armen maar hij kon ze niet helpen want anders hoorde hij er niet meer bij, dus bedacht hij een plan. Het is een riskant plan maar het was te doen, hij zou zeggen dat hij naar de stad zou gaan om een bedrijf te kopen, zijn familie was er blij mee omdat hij voor de eerste keer zou gaan onderhandelen.

Toen hij wegging, ging hij langs de grens en gaf al het geld aan de armen.

De armen waren er erg blij mee en bedankten hem.

ABDELHAMID

BUITENKANT BINNENKANT

Ik die op school heel blij en druk ben maar van binnen helemaal kapot. Ik laat mijn blije kant op school zien, thuis ben ik gewoon een ander persoon. Het grappigste is dat niemand dit ziet. Op een dag voelde ik me niet goed, ik had mijn oortjes gepakt en ik begon muziek te luisteren en tegelijkertijd ging ik lopen.

Ik wist niet naar waar ik wou lopen, toen zag ik een bank naast een rivier en ik ging daar zitten.

Ik zei tegen mezelf (hardop) waarom doe ik dingen waarvan mensen blij worden terwijl ik er niet blij van word. Opeens kwam er een meisje en dat zei tegen mij: "Je hoeft niet altijd doen alsof je blij bent en je moet stoppen met denken over hoe mensen je zien. Je moet gewoon doen zoals jij je voelt." Op dat moment begon ik te huilen. Na een paar minuten huilen ging ik terug naar huis lopen. Ik stond voor een spiegel. Ik beloofde aan mezelf: wat er ook gebeurt, ik ga gewoon doen hoe ik me van binnen voel. Ik ga niet meer denken aan mensen en wat ze dan van mij vinden maar gewoon doen hoe ik het wil en voel.

HET IS MAAR EEN DAG

Ik wacht totdat de zomer komt

Samen met de piepende vogelgeluiden

Dat we weer naar buiten kunnen

Zonder angst en met een blij gevoel.

ik zit in de bus

ik ga naar school en ik heb een tas bij me

ik zie mijn vrienden

we gaan lessen volgen

en na de lessen gaan we naar huis

GRENS TUSSEN LANDEN

Ik vertrek met mijn familie naar Marokko, het land van de bergen, het is hier echt prachtig als je het land binnenkomt. Het eerste wat je ziet als je het land binnenkomt, is land en zee en dat is van Marokko heel mooi en het land heeft ook bepaalde steden die ook heel mooi zijn en waar heel veel toeristen op af komen. Steden zoals Marrakech, Rabat, Casablanca, daar komen alle toeristen op af, maar wij gaan naar de Stad Tetouan.

Ik hou ervan om daar naar toe te gaan omdat het een stranden-stad is en maar liefst 12 stranden heeft en daarmee heeft Tetouan de meeste stranden van heel Marokko. Maar we komen niet naar Marokko alleen voor de stranden, we komen ook voor familie, die hebben ons natuurlijk ook gemist en wij hun ook.

Soms is het wel wennen want het geld is anders, de taal is anders en het eten is ook anders want je haalt daar niet zomaar een patatje bij de snackbar en dat vind ik ook eigenlijk best wel leuk want Marokko staat toch bekend om haar keuken zoals de couscous, de tajine en er zijn er

RAYAN

vast wel meer hoor maar daar kom ik even niet op. Maar Marokko heeft ook een hele mooie geschiedenis want we waren een kolonie van Spanje en van Frankrijk maar op 2 maart 1956 werd Marokko onafhankelijk en hebben ze de Riffijnse oorlog gewonnen van de Fransen en van de Spanjaarden. Maar nu weer terug over de grenzen. Marokko grenst niet aan Spanje wat de meeste mensen wel denken, maar als de Marokkanen in de zomer naar Marokko gaan met de auto moeten ze altijd met de boot over de zee om in Marokko te komen. De meeste gaan naar Ceuta en ook naar Melilla, Marokko zit in Noord-Afrika en grenst aan Algerije en aan Mauritanië.

*

Ik ben Rayan en ik zit midden in de Tweede Wereldoorlog. Het is er verschrikkelijk. Er worden elke dag heel veel mensen gedood en dat vind ik echt niet kunnen. We zitten in Amsterdam en het is nog ook eens heel erg koud en er is voedselnood en daarom moeten we naar een andere plek vluchten voor voedsel en ook voor nieuwe kleren enzovoort. Maar eigenlijk hebben we een probleem, want de grenzen naar andere steden worden steeds bewaakt en daarom is het niet zo makkelijk om te vluchten naar andere plekken/steden. Ik wil dit gewoon veranderen: dat in plaats van een oorlog, dat de mensen gewoon normaal kunnen leven en niet dat legers om landen vechten want dat slaat eigenlijk nergens op, want je hebt al een eigen land en dan wil je ook nog een ander land afpakken. Dat is toch eigenlijk wel dom als je goed nadenkt, maar ik hoop dat deze ellende snel voorbij zal zijn.

INTERVIEW MET MEZELF

Mijn droom van nu is om een astronoom te worden.

Ik vind alles rondom astronomie heel erg leuk en bijzonder en interessant altijd ben ik klaar om een nieuw onderwerp te starten en te leren erover.

Ik ben bang om alleen te blijven. Als je alleen bent in de toekomst dan denk ik dat het heel erg deprimerend is.

Een zin die in mijn hoofd zit: laat me weten wanneer je opgeeft.

Ik vertelde ze over mijn droom om een astronoom te worden en ze denken dat ik het niet aan kan en dat het te moeilijk is. Toen zeiden ze die zin.

Drie vragen over mijn toekomst:

- ❶ Ben ik echt een astronoom geworden?
- ❷ Heb ik echt iemand naast me?
- ❸ Speel ik nog steeds op mijn PC?
- ❹ Speel ik nog steeds basketbal?

Een doel dat ik dit schooljaar wil bereiken: ik wil heel graag Havo of VWO niveau halen met rekenen, biologie, Engels en gym.

Ik kan zelf mijn niveau niet bepalen maar ik kan laten zien dat ik dat niveau aankan.

De meesters van alle scholen hebben een grote verantwoordelijkheid om ons te begeleiden en ons niveau te bepalen en daarom hebben ze veel invloed of ik het krijg of niet.

Hoe kun je succes hebben? Door toetsen goed te doen en in lessen ook.

Wat kan jou succes belemmeren? Dat zij mij als iemand anders zien omdat ik een jong kind met zo'n mentaliteit ben en voor vrienden en vriendin wil ik dat zij gewoon naast mij blijven en mij nooit op opgeven.

Ik ben slim in deze 4 vakken en denk dat met een beetje focus, dat ik het wel kan halen. Ik heb heel veel determinatie.

Ik vind astronomie heel leuk en vind het leren ervan nog leuker.

Drie dingen waardoor het moeilijk is om succes te hebben:

- Als er geen support van je ouders is
- Als je het niveau dat je nodig hebt, niet haalt
- Als je iets anders vindt, dat beter voor jou is

Een dag uit mijn leven in 2031:

Ik word wakker en maak mijzelf klaar voor mijn werk.

Alles is veranderd en bijna niks is herkenbaar.

Ik voel me heel goed door alles te zien wat ik al heb bereikt.

Ik ben heel gelukkig.

Ik werk als een astronoom.

Mijn hobby's zijn om games te spelen op de PC en te basketballen.

Ik woon in het Verenigd Koninkrijk.

In het universum op een verre, verre afstand is er een ster.

Hij is enorm en hij is al eeuwen in het universum,

Het geluid ervan is echt bevredigend, maar de kleuren die hij laat zien zijn nog verbazingwekkender.

Gewoon daar zijn om dat moment te ervaren, zou een wereldwonder moeten zijn.

Op de grond, midden in het nacht.

Ik kijk naar sterren boven me.

Een explosie, de ster is in een supernova uitgekomen.

Hoe groot is het Universum.

Wanneer is de oerknal gebeurd?

Ik wacht tot ik ouder ben om mijn toekomst te ervaren.

Ik wacht tot de lockdown voorbij is zodat ik een sport kan doen.

Ik wacht tot de mensheid in staat is om door de ruimte te reizen.

ZWEVEND DOOR HET UNIVERSUM

De wereld van rust en stilte.

Waar sterren in de lucht zijn.

De nacht koud en je trilde.

De duisternis was fijn.

De grootste plek in het stille universum.

Daar voel ik me pas klein.

Wanneer een ster haar maximum laat zien.

Daar wil ik pas zijn.

En alles wat je ziet is alleen het minimum.

Hoe is een plek nou zo fijn?

INTERVIEW MET MEZELF

Ik wil elektricien worden omdat mijn broer ook elektricien is en het lijkt me leuk om samen met mijn broer te werken.

Toen ik klein was, was ik bang voor spoken/killer clowns/heksen omdat ja toen ik jong was geloofde ik in geesten.

Ik had een nachtmerrie dat ik werd gevolgd door iemand maar in mijn droom kende ik diegene en ik was zo bang voor hem dat ik gewoon van een gebouw moest springen.

Een zin die in mijn hoofd zit is: Blijf jezelf en dan gaat het goed komen.

Een vraag over mijn toekomst: hoe ik er later uit ga zien.

Een doel dat ik dit schooljaar ga halen: goede cijfers halen (Rubrics).

Eigenschappen die mij succesvol kunnen maken: vrolijk blijven en genieten van mijn leven.

Het is moeilijk om succes te hebben: als je geen school hebt of als je je school niet afmaakt en geen baan hebt.

Een dag uit mijn leven in 2031: Dan zie ik mezelf met een vrouw, een mooi huis, een auto en een auto voor mijn vrouw.

Sterren Sterren Sterren

die hoor je in de verre samen met je familie

samen met je vrienden en leuk gaan vieren

met zijn allen naar de sterren kijken

alsof ik het heb geveerd

super super cool

Vanavond zijn we moe.

Dit verhaal gaat over kickboksen en is gebaseerd op het onderwerp **strijd** met als personage **ik**.

Op 7 januari 2019 was ik me aan het voorbereiden op mijn eerste kickboks training, ik kwam terug van school, ging wat eten en ging direct uit huis richting kickboks. Toen ik daar aankwam, kwam maar één persoon mij bekend voor en terwijl ik aan het trappen was, schaafde ik mijn voet en ik kreeg een enorme wond op mijn voet, die niet stopte met bloeden.

Na dat vervelende incident, had ik moeite met lopen door de grote snee in mijn voet. Mijn trainer zei dat het hem beter leek om niet mee te doen met deze wedstrijd, maar ik zei dat de pijn is verminderd en dat ik alsnog mee wou doen. De trainer zei dat hij het ging aankijken en als het niet lukte, ik meteen moest stoppen.

De volgende dag stond ik er, in de kooi, met een wond in mijn voet, ik speelde tegen een oude vriendin, waarvan ik wist dat ze al wat langer aan kickboks deed. Terwijl mijn trainer aan de kant riep "dat ik het kan" begon de wedstrijd. Met pijn incasseerde ik alle stoten en trappen, met alle kracht die ik had gaf ik een stoot naar haar kaak, en dat was mijn eerste overtreding. Ik, die helemaal duizelig was van de gebeurtenis, rende naar buiten om een frisse neus te halen. Mijn trainer zei dat de laatste ronde over vijf minuten was en bood me een flesje water aan.

Na even uitgerust te hebben ging ik weer naar binnen. Mijn tegenstander was ietsjes langer dan ik maar het leek niet onmogelijk om van haar te winnen.

De ronde was inmiddels begonnen en zij nam de eerste stap.

Omdat ik veel getraind had wist ik wat voor combinaties ik moest gebruiken, en zo heb ik haar snel moe kunnen maken.

Het duurde niet lang voor het meisje opgaf, tot mijn verbazing. Na ongeveer twee minuten was de ronde voorbij. Uit de eindstand bleek dat ik gewonnen had. Trots riep mijn trainer mij erbij, hij zei dat hij als beloning iets leuks wou doen met het team.

Moraal van het verhaal: Geef nooit op, niks is onmogelijk.

IMANE

ARM EN RIJK

Er was eens een baby meisje gevonden in het bos, in een mandje. In de mand zat een brief met haar naam erop. Haar naam was Zihna. Ze werd gevonden door een niet zo rijk gezin. Op hetzelfde moment werd een baby jongetje gevonden, maar door een heel rijk gezin. Namelijk de koning en de koningin. De jongen heette Ben. 18 Jaar later werd hij de prins Ben. Dit was het jaar. Hij zocht naar een vrouw. Hij wou niet van die rijke mensen die alleen willen trouwen voor geld. Hij zocht een meisje dat echt van hem hield. Hij ging naar het dorp. Zihna had twee broertjes. Ze is een mooie jonge vrouw. Ze helpt haar moeder met het huishouden en met haar broertjes. Ze had gehoord dat de prins zocht naar een vrouw om mee te trouwen. Haar boeit het niet zo want ze wordt toch nooit gekozen. Ze hoorde allemaal muziek en trommels. De prins was er, elke jonge vrouw moest voor haar deur staan en wachten tot ze een roos kreeg. Dat betekent dat hij er over denkt. De prins kwam langs Zihna en gaf haar een rode roos. Ze was stok stil. Haar broertjes bleven maar zeggen: Zihna is verliefd, Zihna is verliefd en bleven maar door gaan. Alle jonkvrouwen die een roos kregen moesten een paar dagen erna naar het bal komen in hun mooiste jurk. Zihna had haar jurk van haar oma in de kast liggen. De dag was aangekomen. de dag van het bal. Iedereen werd verwelkomt. De prins wou alleen een paar vragen stellen. Ben zag iets in Zihna. Een paar meiden vielen al af. Ben's vader wou dat hij met een mooie en rijke jongvrouw ging trouwen maar hij wou iemand die van hem houdt. Zihna zei dat ze, toen ze klein was, werd gevonden in een mand. Ben schrok. Hij zei met mij is dat ook gebeurd. We zijn voor elkaar bestemd. Ze gingen met elkaar trouwen en hadden een dochter genaamd Isabelle.

SPORT EN LICHAAM

Ik moest naar voetbal. Ik ging eerst richting mijn vriendin om haar op te halen. Er waren allemaal auto's. Toen ik bij mijn vriendin was, gingen we samen naar voetbal fietsen. Toen we er waren zagen we onze teamgenoten. Ik en mijn vriendin Zhara gingen onze fietsen vast maken. We renden naar het veld. Iedereen moest in twee rijen staan. We rennen eerst tot de lijn en terug en dan nog een keer maar dan met hakken billen, dat is je voeten tegen je kont aan schoppen. Altijd als we dat doen, krijg ik een steek in mijn hoofd. Ik zeg altijd door rennen maar soms stop ik wel even. Ik krijg een steek omdat ik net had gegeten. Dan krijg ik vaak een steek. Vaak krijgen anderen ook een steek maar sommigen niet. Vaak omdat ik had gegeten. En soms ben ik keeper.

INTERVIEW MET MEZELF

Ik wil dokter worden omdat ik wel van een beetje actie houd, en dokter zijn heb ik al heel lang in mijn hoofd, sinds ik klein ben.

Ik ben altijd wel een beetje bang geweest of ik misschien iemand heb gekwetst.

Mijn leukste droom was dat ik mijn idolen had ontmoet.

Een zin die in mij hoofd zit: "Als het vandaag niet lukt kan het morgen, over een week, over een jaar maar jij gaat dit kunnen."

Drie vragen over mijn toekomst: woon ik nog bij mijn ouders?, hoe zie ik eruit?, heb ik mijn diploma?

Mijn doel is om dit jaar echt te bewijzen dat ik misschien vmbo-t kan doen.

Als je succes wilt hebben: vind ik dat je vrolijk, beleefd en aardig moet kunnen zijn in je leven.

Drie dingen waardoor het moeilijk is om succes te hebben: als je je ergens niet veilig voelt, als je er geen zin in hebt dus je moet motivatie hebben, als je geen mensen die je persoonlijk kent, bij je hebt.

Een dag uit mijn leven in 2031: Ik ben 22 jaar en ben - denk ik - aan het werk en bezig met school. Ik denk dat ik wel gelukkig zou zijn als ik al mijn doelen behaald zou hebben. Mijn wens zou dan denk ik zijn, dat ik misschien een gezond leven verder zal hebben.

Ik wacht buiten op mijn vriendin.

De paarse bloemetjes zijn mooi.

Met mijn telefoon maken ik en mijn vriendin een foto.

De vogeltjes fluiten heel mooi.

*

Ik wacht tot ik mijn familie weer kan zien

Ik wacht tot het weer zomer is

Ik wacht tot we weer normaal kunnen leven zonder corona

*

Je kan niet naar school

wanneer ga je nou weer weg?

online les volgen

*

Als ik mijn vriendinnen weer zie.....

Ben ik blij

Ik heb ze al heel lang niet meer gezien

Alleen door een digitaal beeld

Maar dat is voor mij niet genoeg

De scholen gaan binnenkort open

Dus is de klas weer compleet

Daar ben ik heel blij mee

Ik heb ze gemist

Ik ben een woord

Ik troost je

Ook nog ongezien

Zie ik je staan

INTERVIEW MET MEZELF

Ik wou vroeger politie worden.

Ik was vroeger bang voor spoken en monsters.

Een droom die ik mij herinner: ik werd achtervolgd door oude mannen en ik was echt een jaar of vijf. Bijzonder was dat ik alle mannen had gevloerd.

Drie vragen over mijn toekomst:

- 1 Gaat mijn gezondheid in de toekomst goed zijn?
- 2 Word ik rijk?
- 3 Blijft iedereen's gezondheid goed?

Een doel dat ik dit schooljaar wil bereiken: ik wil het niet bepaald dit jaar want dat is volgens mij niet mogelijk maar ik wil havo halen.

Drie belangrijke eigenschappen waardoor ik succes kan hebben:

Ik ben geduldig. Word niet snel boos. Ben beleefd.

Een dag uit mijn leven in 2031: Mijn doelen zijn om een goeie baan te hebben waar ik goed verdien, waar ik mijn ouders mee blij kan maken ik doe vast wel een opleiding maar ik weet nog niet welke.

INTERVIEW MET MEZELF

Vroeger wilden ik kok worden, maar nu weet ik niet wat.

Ik was bang voor duiven, maar nu niet meer heel erg.
Vroeger was ik bang om naar school te gaan, maar nu niet meer.
Ik was bang voor donkere plekken, maar nu niet meer.

Ik herinner me een droom dat ik van het dak viel en toen ik viel op de grond werd ik wakker.

Er wordt geen zin altijd tegen mij gezegd.

Over mijn toekomst zou ik graag willen weten op welke leeftijd ik alleen woon.

Ik vind dat ik soms dingen mooi kan tekenen op verschillende manieren.

Het is moeilijk is om succes te hebben als je geen speciale vaardigheden hebt.

Samenstelling | Ilonka Verdurmen
Grafisch ontwerp | Babette Hilhorst

SCHOOL DER POËZIE

School der Poëzie is een landelijk toonaangevende organisatie op het gebied van cultuur-educatieve projecten met poëzie. Zij ontwikkelt en voert intensieve poëzieprogramma's uit voor kinderen en jongeren. Vanuit onze standplaats Amsterdam realiseren we lokale, nationale en internationale manifestaties. Zo maken jaarlijks duizenden kinderen en jongeren kennis met poëzie.

WWW.SCHOOLDERPOEZIE.NL

Met dank aan:

AF amsterdams
fonds voor de
kunst

Nederlands
letterenfonds
dutch foundation
for literature

*Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd of openbaar gemaakt zonder toestemming
vooraf van School der Poëzie en het Marcanti College.*



future m€.
WWW.SCHOOLDERPOEZIE.NL