

Tijd: 50 min

Titel: Winkelhaak

Auteur: Mieke Vermeulen

Voor: bovenbouw po + vmbo + onderbouw vo

Thema: Schrijven van beeld naar gedicht



Afbeelding Francis Picabia

Inleiding:

Verzamel 30 – 50 kunstkaarten of afbeeldingen. Laat de kaarten of afbeeldingen plastificeren. Verder is er schrijfpapier nodig en eventueel pennen.

WINKELHAAK: van beeld naar gedicht

- Kies een foto of kunstkaart die je mooi, gek of bijzonder vindt.
- Bekijk die goed met je neus erop.
- Denk na over het hoe, wie, wat, waar, waarom op het plaatje.
- Schrijf dan woorden die jij bedacht op een vel papier.
- Maak daarmee een mooie regel van ongeveer 8-10 woorden.
- Schrijf die regel horizontaal en verticaal op.
- Blijf kijken naar je inspiratiebron (de afbeelding).
- Vul de regels aan met woorden die passen bij het geheel.

Voorbeelden:

Ik teken mijn liefde in het zand

Teken jij ook of niet?

Mijn liefde zet ik op het strand

Liefde is overal en nergens

In het zand op het strand en in de lucht

Het komt en gaat weer weg

Zand doet hetzelfde

Marloes, groep 7/8 de Wheermolen, Purmerend

Een man staat op de pier kijkt naar de wilde zee

man met een hoed

op de pier komt steeds meer water

de pier overstroomt door wilde golven

pier vecht terug tegen de zee

kijkt de man naar de lucht of de zee

naar de grond of de vogels

de wind of zichzelf?

wilde golven slaan tegen de pier

zee wordt nog wilder en wint het van de pier

Jeroen B groep 7/8 de Wheermolen, Purmerend

